

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

ARALIK 2022 | Sayı 34



DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ MEVCUT DURUM... ERKEKLER NEREDE?



Genç İHH, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulümlerini 77 ilde Cuma namazı sonrası düzenlediği basın açıklamalarıyla protesto etti. Basın açıklamaları; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açıklamalarda, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulümlere son vermesi istendi.



“UYGURLAR KİTLESEL BİR ZULÜMLE KARŞI KARŞIYA”

İstanbul'daki basın açıklaması, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ile ortaklaşa Fatih Camii

avlusunda gerçekleştirildi. Açıklamayı, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın yaptı. Aydın açıklamasında, Çin'in sayıları 1200'ü geçtiği ifade edilen toplama kamplarında 3 milyona yakın kişiyi alıkoyduğunu belirterek, “Çin zulmünün açıkça diğer adı adım adım soykırımdır. Çin'in bu zulmüne karşı; ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir zulümle karşı karşıya bulunuyor” dedi.



“ÇİN YÖNETİMİ ZALİM VE KATİLDİR”

Doğu Türkistan’da, Uygurca’nın tüm eğitim kurumlarından kaldırıldığını ifade eden Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur’an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmamak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtüsü takmak ve uzun etek giymek yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrasyonel “Sıfır Kovid” nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki, Çin Komünist Partisi ve yönetimi zalim ve katildir.”

“ÇİN EVLERİN İÇİNİ TAKİP ETMEKTEN DERHAL VAZGEÇMELİ”

Çin’in bu tutumundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini belirten Durmuş Aydın, “Doğu Türkistan’da kurulan ve Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık gruplarının evlerinin içine kadar takip eden gözetleme sistemleri derhâl kaldırılmalı; ev ev bu uygulamaları yapan 1400’ü aşkın güvenlik şirketi bölgeden çekilmelidir. Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nü, bağımsız sağlık kurumlarını ve insan hakları örgütlerini derhâl kamplara davet etmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin’in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhâl durduracak

sahici adımlar atmalı, Çin’in veto engelini aşabilecek önlemler almalıdır. Birleşmiş Milletler, Doğu Türkistan hususunda daha aktif rol ve sorumluluk almalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı da, Doğu Türkistan konusunda adımlar atmalı. Tüm ülkeler, Çin ile siyasi, ticari ve askerî bağlarını koparmalıdır. Çin’in en büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır. Bu çerçevede, ekonomik yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir. Biz, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bağımsız gözlemci heyetinin bir parçası sıfatıyla Uygur bölgesine ziyaret yapmaya talip olduğumuzu kararlılıkla ilan ediyoruz” dedi.

“DOĞU TÜRKİSTAN’IN SESİNE SES KATMALIYIZ”

Aydın’ın ardından konuşan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Türkmen, Çin’in soykırımcı ve katliamcı uygulamalarını eleştirdi. Türkmen, “Doğu Türkistan’da şu anda büyük bir zulüm var. Zulme karşı uyanık olmamız lazım. Küresel kapitalizme, küresel emperyalizme karşı inançlı, kararlı ve Müslümanca durumu göstermeliyiz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sesine ses katmalıyız” dedi.





İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Udun, Doğu Türkistanlıların soykırımla karşı karşıya olduğunu belirtti. Udun, sözlerine şöyle devam etti: "Milyonlarca Doğu Türkistanlı, Müslüman oldukları için işkence kamplarında ve hapishanelerde işkence görüyor. Çin devletinin 'Sıfır Kovid' adı altındaki politikaları sebebiyle insanlar, evlere kapatıldı ve ölüme terk edildi. Dünyadan tamamen tecrit edilen o binalardan birinde çıkan yangında geç ve etkisiz müdahale sebebiyle 44 kişi yanarak hayatını kaybetti. Doğu Türkistan'da binlerce cami yıkıldı, binlerce insan şehit edildi. Tüm İslâm alemi üzerine düşeni yapmalı. İslâm aleminde bir suskunluk hakim. Şu anda Suudi Arabistan'da kardeşlerimiz Çin'e teslim edilmek üzere hapse tutuluyor. Serbest bırakılmaları için çağrıda bulunuyoruz. İnsan hakları örgütlerine haykırıyoruz, Doğu Türkistanlılar insan. İnsan haklarına sahip çıkın, oradaki zulme dur deyin. Konuşmanın, kınamanın değil; somut adımların atılması gerekiyor. Çin'in yıkılacağı gün yaklaşmaktadır."

Doğu Türkistanlı mazlumlar için dua edilmesinin ardından basın açıklaması sona erdi. Fatih Camii dışında İstanbul'un farklı semtlerinde de dualar ve basın açıklamaları yapıldı.



Ayrıca Fatih Camiindeki Eylem İslam dünyasında en güçlü medya kuruluşlarınca canlı olarak yayınlanırken basın açıklaması sonrası, Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan vekili Mahmudcan Damollam Arap dünyasına seslenerek İslam alemine sorumluluklarını kabul etmeleri çağrısında bulundu. Suudi Arabistan'da haksız yere tutuklu bulunan Hamdullah Veli, Nurmuhammed Rozi ve diğerlerinin, Fas makamlarına da İdris Hassan'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Başkent Ankara'nın en büyük Cami Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazının ardından düzenlenen dua ve basın toplantısında, önce Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı ve bu yolda varlığını kurban eden aziz şehitler için, işgalci Çin rejiminin yıkılması için dualar edildi.



Daha sonra İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım konuşma yaparak Doğu Türkistan'da yapıla gelen insanlık suçlarına değinerek, Türkiye'yi ve diğer İslam ülkelerini Doğu Türkistan'daki soykırımı sessiz kalmamaları gerektiğini dile getirirken, neler yapılabileceğini hatırlattı.



UYGURLAR TOPYEKÜN YOK EDİLMEKTE

Ardından söz alan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayatullah Oğuzhan, Doğu Türkistan'daki mevcut zulmü anlatarak Doğu Türkistan'da bir milletin topyekün yok edilmekte olduğunu Türkiye ve İslam aleminin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.



Başta İstanbul, Ankara, Burdur, Denizli, Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bandırma, Balıkesir, Bursa, Uşak, Akhisar, Muğla, Kocaeli, Şanlıurfa, Bitlis, Malatya, Elazığ, Kars, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Van, Hakkari, Tekirdağ, Alanya, Mardin, Çankırı, Çumra, Bingöl, Afyonkarahisar, Adıyaman, Adana, Ordu, Ağrı, Aksaray, Antalya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Sinop, Hatay, Kırşehir, Amasya, Bayburt, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Niğde, Rize, Tokat, Trabzon, Yozgat, Sivas, Erzincan olmak üzere Türkiye'nin 77 ilindeki belirli camilerde Cuma namazı sonrası dua ve basın açıklaması gerçekleşti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber



“Onlarla mücadele edin ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım ve zafer ihsân buyursun, baskı ve zulüm altında inleyen mü’min toplulukların gönüllerini ferahlatsın!”

Tevbe suresi/14. Ayet

Atatürk Osmanlı coğrafyasında değil Türkistan coğrafyasında doğsaydı bir hürriyet savaşçısı olarak Osman Batur, İsa Yusuf Alptekin gibi mutlaka Çin’e karşı mücadele eder gerekirse şehit olurdu.

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan Türklerine yapılan katliamlar son bulmamaktadır. 26 Kasım 2022’de Urumçi’deki yangında Uygur Türkleri hayatlarını kaybettiler. Kovid 19 nedeniyle karantinada tutulan Uygur Türkleri yanarak ve dumandan boğularak can vermişlerdir. Karantinaya insanlık dışı yöntemlerle alınan Uygur Türkleri dışardan kilitlenmiş kapı ve pencereleri açamamışlardır. Çin Hükümetlerinin insan haklarına aykırı tutumu yıllardır devam etmektedir

“Türkiye Cumhuriyet Dış İşleri Bakanlığı” sayfasından bu olayla ilgili şunları duyur-

muştur

“26 Kasım 2022, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Yangın Hk.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz.”



Gazeteler şu bilgileri verdiler: “Apartman yangınında ölen Uygur Türkleri için protestolar sadece Doğu Türkistan’da değil, Çin geneline yayılırken, Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri de 30 Kasım sabah saatlerinde İstanbul’daki Çin Konsolosluk önünde nöbet başlatmak istemiştir. Sabah saat 05.00’te Konsolosluk önüne gelen Uygurlar, polis müdahalesiyle karşılaştı. Türkiye’de yaşamakta olan Uygur Türklerinin bu olayı protesto etmeleri ve kınamaları ise engellendi hatta bir memur tarafından Uygur Türkleri sınır dışı edilmekle korkutulmak yahut tehdit edilmek istendi”

Uygur Türklerinin Çin konsolosluk önündeki protestosunda polis memurunun “Birazdan zorla süpüreceğiz hepinizi aşağıya... Gözaltına alacağız, sınır dışı

ederiz sizi” sözleri tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Soylu, “Güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler, kasti aşmıştır” dedi,

konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı duyuruldu. Bakan Soylu, ilave olarak şunları söyledi:..... Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz” (Gazeteler)

Bilinmelidir ki Türkiye her Türk’ün ana vatanıdır. Hiçbir kimse herhangi bir Türk’ü yahut Türk Kültür dairesindeki kardeşlerimize polisin söylediği veya benzeri sözlere asla müsaade edilmemelidir. Hiçbir Türk Türkiye’de boynu bükük gezmemelidir. Bütün Türklerin tarih boyunca başı dik alını açığıdır.



“Türkiye Cumhuriyet Çin büyükelçisini Dış İşleri Bakanlığına çağırarak uyarmalıdır. Çin işgalindeki Doğu Türkistan topraklarındaki Türklerin insan hakları her zaman korunmalıdır. Türkiye “Tek Çin” politikasını yeniden gözden geçirmelidir. Aksi halde bu tutum tarih önünde kadim Türk yurdu Doğu Türkistan’ın varlığını inkâr anlamına gelecektir. Türkiye, devleti ve milletiyle diğer Türk Devletlerine örnek olmalıdır. Emperyalist devletlerin dünyada nerede olursa olsun yaptıkları insan hakları ihlalleri ve zulümler mutlaka karşılık bulmalı tepki gösterilmelidir.

Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri veya diğer akraba topluluklarımız en ufak bir saygısızlığa maruz kalmamalıdır. Anadolu’da bir söz vardır: “Sen çocuğunu elinle döversen yabancı ayağıyla döver”. Tüm bürokratik kademedeki memurlara Türk millî şuurunu kazandıracak öğretici

ve eğitici tarih ve kültür seminerleri verilmelidir.

Her zaman Çin Hükümetine insan hakları ihlallerinde anlayacağı üslup Türkiye Cumhuriyetine yakışır bir üslupta olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk hem SSCB ile diplomatik ilişkilerini yürütmüş hem de Josef Stalin Kars, Ardahan ve Boğazları istediğinde anlayacağı dilden çok sert bir cevap vermiştir.

Bu hadise özette şöyle gelişmiştir:

“Stalin’in Sovyetler Birliği’nin başında olduğu döneminde Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi ünlü bir diplomat Karahan’dı. Sovyet Devrimi’nin yıl dönümlerinden birinin sabahında Stalin, son derece sivri, anlamsız ve onur kırıcı bir demec veriyor. Bu demecinde aynen şunları söylüyordu: “- Herkes bilsin ki, Rus milleti; Boğazlarla, Ardahan’ı ele geçirmekten asla vazgeçmeyecektir. Çok yakın bir zamanda



bu davalarımızı halletmiş olacağımızı şimdiden müjdeliyorum..." Aynı gece Ankara'da Sovyet Büyükelçiliği'nde de ihtilalin yıl dönümü kutlamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal, gece yarısına doğru Stalin'in bu densiz demecinden haberdar oluyor ve emrediyor: "- Arabaları hazırlayın gidiyorum". "- Paşamız bu saatte nereye gidecekler?" " Sovyet Elçiliği'ne". "Ekibin etekleri tutuşur. Çünkü olayı kavrarlar, içlerinden birisi Gazi'ye: "- Paşa Hazretleri nasıl olur? Protokolsüz mü? Siz devlet başkanısınız, protokolsüz nasıl gidirsiniz?" "- Ben protokol falan dinlemiyorum çocuk. Stalin vatanımın topraklarına göz dikmiş, sen bana protokolden söz ediyorsun. Hazırlayın arabaları, diye cevap verir". Büyük önderimiz ve arabalar hazırlanır. Gazi ve ekibi, Sovyet Elçiliğinin kapısına dayanır.

Ulu önderimiz yüzü asık bir şekilde yukarı

çıkartır ve o sırada elçilikte büyük bir balo vardır. Gazi kendisini karşılayan Büyükelçi Karahan'ı görünce: "- Merhaba Karahan, der ve aynı sert ifadeyle devam eder: - Rahatsız ettik ama sen benim şahsi dostumsun, kusurumuza bakmazsın. Bir hususu esastan anlamaya geldim". "-Emredin Sayın Başkan". "- Ajanstan öğrendiğime göre, Stalin, Ardahan ile Boğazlar'ı istemiş, kararı katıymış... Pek yakın bir gelecekte bu kararını uygulayacakmış. Tam böyle söyleyip söylemediğini bilemem ama buna benzer şeyler söylemiş. Tabii ki bu konuşmanın bir kopyası sende vardır. Getir bakalım şunu da işin aslını faslını iyi anlayalım". Stalin'in konuşması getirilir. Gazi metnin o kısmını yanındakilere kelime kelime tercüme ettirir. Konuşma ajanstan geçen metin ile aynıdır. Gazi Sovyetler Birliği Büyük Elçisi Karahan'a: "- Karahan, elçiliğin telsizinden derhal Stalin'i bulduracaksın.



sorduracaksın. Başkan tükürdüğünü yalayacak, yalamazsa ben yapacağımı bilirim. Bu cevap bu gece gelecek çünkü benim senin başkanından daha önemli kararım var. İstedğim cevabı almadan elçiliğinizden dışarı adım atmam. Eğer cevap istemediğim şekilde gelirse bil ki buradan çıkıp doğru Rus sınırına gideceğim...” Karahan çaresizlik içinde telsizin başına koşar ve Gazi'nin söylediklerini aynen nakleder. Stalin'den gelen cevap büyük önderimizi tatmin eder çünkü cevapta aynen şöyle söylenmektedir: “- Stalin sürçü lisan eylemiştir. Boğazlar ile Ardahan'ı almak gibi bir arzusu kesinlikle yoktur...” Gazi cevabı okuduktan sonra Rus Büyükelçisi Karahan'a hitaben: “- Karahan seni geri çağırırlar ve yaşatmazlar. Uzun süredir tanışıyoruz, istersen bize iltica et”. Karahan bu teklife olumsuz cevap verir ve cevabı telgraftan hemen sonra bir telgrafla geri çağırıldığını açıklayarak: “- Teşekkür ederim. Sizi tanımış olmam bile yeterlidir. Ancak memleketinizdeki görevim sona ermiştir. Yarın hareket edeceğim”. Gazi fazla ısrar etmez ve Çankaya'ya döner. On

gün sonra şöyle bir haber gelir. Sovyetler Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Karahan fırında yakılmak suretiyle idam edilmiştir (Kemal Arıburnu, Atatürk'ten Anılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1976, s. 205-208.)

ürk Birliği ülkeleri geleceği inşa etmek istiyorlarsa Türk Yurtlarında Çin tarafından herhangi bir girişim yaptırılmamalıdır. Türk ülkelerinin kendi birikimleri Çin yatırımlarının çok üstündedir. Çin Türkiye'ye ve Türk Dünyasına muhtaçtır. Balkanların, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun Batı Türkistan ve Kafkasya ve Afrika'nın kapısı Türkiye'dir. Çin'le olan ticari her türlü ilişkilerimiz yeni baştan gözden geçirilmelidir. Üstelik Çin ile yapılan ekonomik ilişkilerde kaybeden taraf daima Türkiye olmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelere Çin üst sıralardadır. Çünkü ithalatımız fazla ihracatımız çok azdır. İthal edilen ürünler sadece marketlerin raflarını işgal edecek sıradan ürünlerdir.



Türk malları ve ürünleri bunların yerini kolaylıkla alabilir. Raflardaki Çin'den ithal edilen basit sanayii ürünleri Türk sanayisinin çöküşünü hazırlamaktadır. İnsanımız beyin fırtınası yaptığında bu ithalattan kimlerin faydalandığı Türk Milletinin ise zarar etmekle kalmayıp yeryüzündeki Türklerin ve mazlum ulusların gelecekte ekonomik yapılarının tamamen çökeceğini anlayacaktır.

Çin'in bir rüyası vardır. Bu rüya diğer emperyalistlerin rüyaları gibi dünya için kâbus olmaya doğru gitmektedir.

Bu kâbusa dur diyecek Türk Milleti ve Mazlum Milletlerin işbirliği ülküsüdür. Emperyalistlere dur demek için mazlumların yanında durmak gerekmektedir. Üzücü olan ve Türkiye'de

ısrarla anlaşılmayan veya anlaşılmak istenmeyen **gerçek şudur:**

Uygur, Kazak, Kırgız ve Çin istilasına altında yaşayan Türklerden bahsedildiğinde bu tespit Çin'in işlerine karışmak olarak kabul edilerek Türk milletine sunulmaktadır. Hâlbuki Çin Doğu Türkistan'da Türk milletini yok etmekte istila ettiği Türk vatanında Türkleri asimilasyona çalışmaktadır. Doğu Türkistan'da Türk nüfusu Çin'den getirilen Çinli yerleşimcilerle azınlığa düşürülmüştür. Türkler toplama kamplarında her türlü işkenceye tabii tutulmaktadır. Çin insan haklarına riayet etmemektedir. Önce bunun anlaşılması gerekir. Türkistan; Kafkasya, Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Doğu Avrupa coğrafyası gibi binlerce yıllık Türk Yurdudur.



Özellikle Uygur Türkleri insanlığı uygarlıkla tanıştıran kadim bir Türk boyudur. Sadece Türklerin değil tüm insanlığın onlara borcu vardır. Tarih araştırmaları bunu tüm açıklığı ile göstermektedir. Uygurlar yok edildiği an insanlığın hafızası silinecektir. Bunu Çin başta olmak üzere İsrail, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer emperyalist devletler bilmektedir. Fakat insanlığın hafızasını silmeye bunların güçleri yetmeyecektir. Çünkü insanlık uyanmaya başlamıştır. Bu uyanışın öncüleri en çok çile çeken uluslar olmaktadır

Türk milliyetçileri Türk ulusalcıları bunu unutmamalıdır. Bu hususu bir hatıramla aydınlatmak isterim: Uygur Türklerine Çin'in bütünlüğünü bozan başka ulusların yönlendirdiği (özellikle ABD'nin) bir halk olarak bakan Ulusalcı bir gençle konuşuyordum. Çin'e hayrandı. Hâlbuki çoğu insanımızın

bildiği gibi Çin'in ekonomik mucizesinin altında sömürdüğü Doğu Türkistan'ın yeraltı zenginlikleri vardır.

Türkiye sevdalısı olduğunu düşündüğüm bu genç arkadaş maalesef: "Hocam Uygur Türkleri de asimile olursunuz" dedi. Şahsım o an şu cevabı vermiştim ve her zaman da verecektir: "Evladım sen Atatürk'ü ve onun fikirlerini sevdiğini ve temsil ettiğini söylüyorsun. Hepimiz seviyoruz ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşamasını istiyoruz.

Atatürk Osmanlı coğrafyasında değil Türkistan coğrafyasında doğsaydı bir hürriyet savaşçısı olarak Osman Batur, İsa Yusuf Alptekin gibi mutlaka Çin'e karşı mücadele eder gerekirse şehit olurdu.



Asla asimile edilmeyi kabul etmezdi. Eğer Atatürk ve silah arkadaşları özümüzü, benliğimizi kaybetmeyi kabul etselerdi; şu an bizler çok farklı uluslar olmuştuk ve Türk doğmamıştık". Doğu Türkistan'ın Çin işgalindeki durumunu 1918 yılındaki Anadolu coğrafyasının işgali durumu ile karşılaştırmayan insanlarımız gerçekleri görmüyor yahut gösterilmiyor demektir.

Türk milletinin istikrarlı bir Türklük, İslam ve insanlık çizgisi vardır. Çağlar boyu insanların inançlarına ve milliyetlerine saygı çerçevesinde bunu başarmış yüksek medeniyetler kurmuştur. "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk gelecek binlerce yıl insanlığa ve Türk Milletine ışık olacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve kurtuluş ilkelerinde dünya dengelerini "yüksek bir strateji" içinde yürüten Atatürk yeryüzünde hangi inançta olursa olsun nerede Türk varsa onlarla ilgilenmiş, haklarını ve kültürlerinin korunmasına çalışmıştır.

Yüce Türk Milleti Aziz Türk Gençliği

Atatürk'ün gösterdiği istikamette Türklüğün ve insanlığı geleceği size emanettir. Bu emanete hep birlikte sahip çıkılacaktır. Afrika'sından Kutuplarına kadar gün doğumundan gün batımına kadar yeryüzü insanlığı Türk'ün adaletini çalışkanlığını, barışını beklemektedir. Bekleşmekte olan mazlumların umudu Sizziniz. Türklük, geleceğin huzur nefesi, can suyudur.

Uygur yanar yürek kanar

Mezar ağlar kürek kazar

Hani Türkler Türk'ü arar

GELİR GÜNÜ GELİR GÜNÜ

UYGUR MÜSLÜMANLARI YALNIZ BIRAKILMAMALI



Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların her birisi ayrı bir zulme maruz kalmakta. Dünya zalimlerinin İslam'la ve Müslümanlarla bir alıp veremedikleri var. Evet, dünya zalimleri şunu anlamışlar ki, yeryüzünde insanlığı kurtaracak, zulme dur diyecek yegâne sistem İslam'dır. Bugün direnen, direniş gösteren, zulme dur diyen tek sistem İslam'dır. Zalim yönetimlerin mazlum halkları bile İslam'a koşmakta, huzuru, güveni ve kurtuluşu İslam'da bulmaktadır.

Yeryüzünde hem maddi hem de manevi olarak insanlığa hitap eden yegâne medeniyet İslam medeniyetidir. Fethettiği yerleri sömürmeyen, imar eden yegâne medeniyet İslam medeniyetidir. Halklar tarafından kucaklanan yegane din İslam dinidir. Yeryüzünde hakkında bu kadar düşmanlık, kara propaganda, ihanete rağmen önü alınamayan din yine İslam dinidir. Elhamdülillah.

Zalimlerin İslam'a ve Müslümanlara olan tahammülsüzlükleri işte bundandır. Tahtlarını devirecek bir Musa, bir İbrahim, bir Muhammed'din çıkmasından korktuklarındandır.

Zalim Çin yönetimi ayrı bir zulüm yapıyor. Hemen yanındaki Myanmar ayrı bir vahşette bulunuyor. Ötelerinde Hindistan hakeza aynı vahşiliğe devam ediyor. Filistin, Suriye, Avrupa... her ülkede ayrı bir uygulama ayrı bir zulüm. Ama biliyoruz ki karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığa en yakın andır.

Özellikle Çin, Uygur Müslümanlarına amansız bir işkence, toplama kampları ve tecrit uygulamakta. Artık insanın seyredemeyeceği yirmi birinci yüzyıl vahşeti sergilenmekte. İnsanlar evlerinde diri diri yanmakta, kapı ve pencerelerden atlayıp kurtulmaya çalışmakta. Kapılar üzerlerine kapanmış, evlerine Çinli aileler yerleştirilmiş, ailenin bir kısmı toplama kamplarına gönderilmiş.... Bu nasıl bir vahşet Allah'ım! Tarifi imkansız. Ama Müslüman ülkelerden ses yok, çıkan sesler de çok cılız. Çin'i endişelendirecek boyutta değil. Hatta, sesini duyurmaya çalışan başka ülkelerdeki Uygurlu Müslümanların sesi de kısılmakta, engellenmekte.



Ey dünya! sizin vicdanınız nerede? İnsanlığınız öldü mü? Uluslararası hukukunuz kurudu mu? Bu mazlumların sesine ne zaman kulak vereceksiniz?

Ey Müslümanlar, kardeşlerimiz için yapacağımız bir eylem ve söylem yok mu? Zalim Çin'i durduracak ekonomik ve politik eylemelerimiz muhakkak vardır. Hiç bir şey yapamazsak bile, bu Müslümanlara destek olabiliriz. Eylemlerine katılabilir, sosyal medyada seslerini duyurabilir, gazete ve dergilerde seslerini yükseltebilir, TV ve radyolardan seslerine ses verebiliriz. Artık seyretme vakti değildir. Eylem ve söylem vaktidir.

Bu Müslümanları zalim Çin yönetiminin insafına tek

edemeyiz. Komünizmin, sosyalizmin insafı yoktur. Hele insanlığı hiç yoktur. Her şeyi sisteme kurban eder. Bu Müslümanlar normal bir insani hayat yaşamak istiyorlar. Dinlerini, dillerini ve geleneklerini yaşamak istiyorlar. Ama gel gör ki Çin yönetimi, Nemrudî bir zulüm ile onları diri diri ateşlerde yakılmaya terk etmekte.

Müslümanlar ve insanlığını kaybetmemiş her bir insan, bu zulme karşı sesini bugün yükseltmeli. İnsani bir hayat için Çin'e baskı yapmalı. Bu zulme bir son verdirmenin yollarını aramalıdır. Yoksa yarın çok geç olabilir.

YAZAR: MEHMET ZÜLFİ TAN



9 Aralık 2022 Cuma

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlendi. Zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled eş-Şeyh el-Gazvani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da katılacak.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

9 Aralık 2022 Cuma

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlendi. Zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yanı

sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled eş-Şeyh el-Gazvani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da katılacak.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılacağı bildirildi. Ajansın görüş aldığı Orta Doğu Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Sercan Çalışkan, "Suudi Arabistan-Çin ilişkilerinde ABD'yi en çok rahatsız etmesi beklenen gelişme, Suudi Arabistan'ın Çin'e petrol ihracatını yerel para birimi Yuan cinsinden fiyatlandırma noktasında Riyad ve Pekin arasında devam eden görüşmelerdir. Bu adım, petrol ticaretinde temel para birimi olarak kullanılan dolara karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor" dedi.



Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ise Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin Çin ve Rusya ile ortaklıklar kurması gerektiğini söyledi.

Sadık, "28 IGAD ortağının çoğunlukla Batılı ülkelerden ve Avrupa Birliği ile Arap Birliği'nden olduğu akılda tutularak, Çin, Körfez ülkeleri ve Rusya gibi geleneksel olmayan ortaklar bulmak için çaba gösterilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sadık, "Sudan, başkanlığı döneminde başka ortaklar arıyor. Belli bir gruba bel bağlamak istemiyoruz. Uluslararası ilişkilerimizde Doğu ile Batı arasında bir denge oluşturmak istiyoruz." dedi.

Sadık, örgütte Arapçanın, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra resmî dillerden biri olarak kabul edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çin, ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde, haritasını değiştirmek istediği 22 İslam ülkesiyle ekonomik ilişkiler kurarak, adım adım kendi stratejisini uyguluyor. Böylece ABD'nin dünya ekonomisindeki liderliğine de ortak oluyor.

İslam ülkeleri de Çin ile iş birliğini artırarak, ABD'nin siyasi ve askerî müdahalelerine karşı bir güvence niteliğinde "Doğu ile Batı arasında bir denge" oluşturmaya çalışıyor.

Çin, her ne kadar, bu tür ilişkilerini başarıyla sürdürse de kendi ülkesini 1.5 milyar insanın yaşadığı bir cezaevine dönüştürmüş durumda... Çin, "sıfır virüs" politikasını sadece Uygur Türkleri üzerinde değil bütün Çin halkına yönelik baskı aracı olarak kullanınca ülkenin her köşesinde protesto gösterileri başladı. Kitleler baskılara karşı, "yetti artık" diyerek isyan noktasına gelirse, bu gücün karşısında hiçbir devlet duramaz. Nitekim Çin de kapanma politikalarını gevşetmek zorunda kaldı.

Çin, Uygur Türklerini tarihten silmeye dönük politikalar uyguladıkça, dünya sahnesinde kaybetmeye mahkûmdur...

Çin veya başka bir güç, önce insana saygı duymalı ki kendi güvenliğini de güvence altına alabilsin...

Çin, Riyad'a pirince giderken, kendi evinde kaos yaşayabilir.

ETNİK SORUN OLARAK DOĞU TÜRKİSTAN

Doğu Türkistan coğrafi olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında oldukça geniş, İpek yoluna geçit veren coğrafyadır. Bu yüzden Çin'in "Tek Kuşak Tek Yol" projesinin güzergâhında, 1.828.918 kilometrekareye tekabül etmektedir. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan dolayısıyla Keşmir ve Çin'in içerisinde de Tibet ve İç Moğolistan'a kuzeyden ayrıca Rusya ile sınırdış sayılmaktadır. Tanrı Dağları Doğu Türkistan'ı belirleyen unsurlardan biridir. Doğu Türkistan sözcüğünün ifade ettiği bölgeye tarihte Uyguristan veya Kaşgarya denilmiştir. Doğu Türkistan son derece rafine bir medeniyete sahiptir. Buranın sorun olarak görülmesinin nedeni; Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması ve nüfusunda dramatik değişiklikler gerçekleştirilmiş olmasıdır. Çin resmi kaynaklarında Şincan/

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak geçmekte olan Doğu Türkistan coğrafi olarak ÇHC'nin kuzeybatı yönünde bulunmakta olup, tarihin ilk dönemlerinden bu yana 'Türklerin anavatanı' ve Türk kültürünün beşiği konumundadır. Uygur azınlıklarının yaşamakta olduğu Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin yeraltı zenginlikleri ve konumu itibariyle stratejik öneme sahip olduğu görülmektedir. Geniş toprakları ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğu bilinmekte olan Doğu Türkistan, 'Avrasya'nın kalbi' denilecek kadar önemli olduğu ifade edilebilir. Uygur bölgesi, Çin topraklarının altıda biri olduğu gibi, sekiz ülkeye de sınırı bulunmaktadır. Bu sebeple tarihsel açıdan bakılacak olursa, Uygur bölgesi Çin için yabancıların istilalarına karşı bir tampon görevi üstlendiği ifade edilebilir.



Doğu Türkistan sorunu aslında bir Çin sorunudur, lakin bölge etnik, kültürel ve tarihsel bağlamda Türkiye'nin de ilgi alanına girmektedir. Ülkemizi ilgilendiren temel nokta; etnik ve insani açıdan bakıldığında Uygur Türkleridir, fakat Çin, Uygur Türklerinin bağımsızlık istemesi ve haklarına sahip olabilme meselesini Doğu Türkistan meselesi ile aynı konu olarak görmektedir. Doğu Türkistan sorununun temelinde din ya da inanç farklılıklarının yattığı ön ifade edilse de aslında arka planında tamamıyla jeopolitik konum, sahip olduğu doğal kaynaklar ve en önemlisi Taklamakan Çölü ve Çin Seddi olduğu söylenir. Çin Seddi, Çin'in dış dünya ile bağlantısını kopardığı gibi aynı zamanda ülkeyi büyük bir ekonomik krize sokan etmenler arasında gösterilmektedir. Coğrafi olarak Doğu Türkistan ise bu iki önemli etmenin dışında kaldığı

için ÇHC, Doğu Türkistan'ı, 'dışarıya açılan kapı' olarak görmektedir. Çin gibi büyük bir sanayisi ve pazarı olan ülkenin önemli derecede işçi gücü ve enerji kaynağına ihtiyacı var olduğu kabul edildiğinde kaynağa olan ihtiyacını Doğu Türkistan üzerinden gidermeyi istediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Çin, Doğu Türkistan'ı elden çıkarmak istememekte; sosyo-kültürel ve etnik yapısını plânlı bir şekilde değiştirmeye arzulamaktadır. Doğu Türkistan ise "cahil bırakarak ezip yok etme" politikasına karşı yaşadığı güçlüklerle rağmen mücadelesini sürdürmektedir. 1949 yılından beri sistemli bir şekilde Doğu Türkistan üzerinde uygulanan politikalar arasında, 1949 yılında ÇHC'nin kurulmasıyla Şincan'a karşı olan ayrılıkçı eğilimleri azaltmak ve toprak bütünlüğünü güçlendirmek yer almaktadır.



ÇHC, özellikle 11 Eylül olaylarından sonra Doğu Türkistan'daki hak arayışlarını, ayrımcılığa karşı oluşan hareketlerle eşitsizlikini yükseltilenleri "ayrılıkçılık, terörizm ve aşırıcılık" olarak sunmaya çalışıp, uyguladığı zulüm ve şiddeti bu şekilde meşru göstermeye çalışmıştır. Çin'e göre ülke içerisinde ayrılıkçı fikirlere sahip üç grup olduğu belirtilmektedir: Uygurlar, Tibetliler ve Moğollar. Buna rağmen Çin merkezi yönetimi tamamen Uygurlar üzerine yoğunlaşmış ve Uygur Türklerini 'terörist' olarak deklare etmiştir. Çin'in Uygurlulara karşı kullandığı terörizm söyleminin bir çarpıtmadan ibaret olduğu her halükarda sarıh bir şekilde ortadadır. Çünkü Doğu Türkistan halkı, manevi değerlerini koruyabilmenin özgür bir biçimde dilini kullanmanın, baskı olmadan dinlerini yaşamanın ve gelecek nesillere kültürlerini bırakmanın haklı mücadelesini dünya kamuoyunun gönlünde vermektedir. Her toplumda şiddete eğimli insanlar olduğu gibi Uygur halkının içinde

de şiddet yanlısı kişiler ya da gruplar bulunabilir. Ama bu Doğu Türkistan halkının 'terörist' olduğunu ya da haklı bir mücadele yürütmediklerini göstermemektedir. Bu durum, hakikat ile bağdaşmamaktadır.

Doğu Türkistan Bölgesi Çin'in yumuşak karnıdır ve diğer ülkelerin Çin'e baskı yapmasının bir aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda eğer sorun çözüme kavuşturulmazsa, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin etkilenmeye devam edeceği ifade edilebilir. Bununla birlikte Türkiye'nin, Doğu Türkistan konusunda tutarlı bir politika izleyemediği ve farklı dönemlerde izlediği bu "kararsız" politikalarla dengeyi sağlayamadığı belirtilmektedir. Türkiye'nin bu "kararsız" politikaları, kamuoyunca bölgedeki Türklerin azınlık haklarının çiğnenmesine göz yumulduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

YAZAR: YASEMİN AYDIN

ÇİN ZULMÜ NEREYE KADAR?



Çin, yıllardan beri Doğu Türkistanlı, Uygurlu Müslümanlara sistematik işkence yapıyor. Devasa coğrafyada, korkunç bir baskı altında yaşayan ve sayıları milyonları bu halklar, modern zamanlarda oldukça ilkel şartlar dayatıldığı için yaşadıkları acıları, kanıt olarak dünya kamuoyuna sunamıyorlardı. Çin'in sürekli olarak reddettiği bu durum ilk kez geçtiğimiz bahar mevsiminin son günlerinde belgelendi. Kaynağı belirsiz bilgisayar korsanları tarafından, Doğu Türkistan'ın İli ve Kaşgar bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerinin bağlı olduğu sunuculardan "Xinjiang Police Files" ismi verilen dosya içerisinde yaklaşık 300 binden fazla mahkûma ait bilgi, yetkililerin konuşmaları, emirler ve yönetmelikler de dâhil muazzam bir veri kaynağı kamuoyuna sızdırıldı. İngiliz, Fransız, Alman hatta İspanyol medya kuruluşları bu bilgilerin bir kısmını servis ettiler. Bu belgelerde, Çin devletinin eğitim kurumu olarak gösterdiği bölgelerin ceza amaçlı olarak oluşturulan, işkencelerin yapıldığı toplama kampları olduğu ilk kez

belgelenmiş oldu.

Batı medyası yaptığı Çin haberleriyle bizleri teyid ediyor adeta. Reuters, Le Monde, BBC yahut Spiegel gazetelerinde yıllardan beri gündemde tutmaya çalıştığımız haberlerin yapıldığını görüyoruz. Çin'in işgal altında tuttuğu Uygur bölgesinde, Doğu Türkistan'da erkeklerin sakal bırakması ve kadınların uzun kıyafet giymesi kısıtlandığını, halkın düğünlerde alkol kullanmaya zorlandığını, nüfusu oldukça az olan kırsal kesimlerdeki köylerde bile güvenlik güçlerince mercek altına alındığını, pek çok casusun yerleştirildiğini Batı medyası da yazıyor artık. Sadece bunlar mı? Camilerin kameralarla izlenip Cuma namazına gelenlerin fişlendiği, Çin'in Doğu Türkistan'daki demografi yapıyı da değiştirmek için Han Çinlilerini hızla bölgeye kaydırıldığını, bölgedeki geleneksel İslam ve Orta Asya mimarisinin en iyi korunan yerlerinden biri olarak kabul edilen Kaşgar'daki tarihi birçok yapıyı yıkarak, Uygur tarihinin izlerini silmeye devam ettiğini de yazıyorlar artık.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çin Direktörü Sophie Richardson, "Doğu Türkistan'da yaşananlar asla kabul edilebilir bir durum değil." demekten kendini alamazken, Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Çin'i, Doğu Türkistan'ı hiçbir insan hakkın bulunmadığı kitlesel toplama kampına dönüştürmekle suçluyor.

Batılı güçlerin Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta yaşanan korkunç insan hakları ihlallerini görmezden gelip Doğu Türkistan ve Uygur sorunlarına ilgi göstermesi tamamen "duygusal" bir durum. Batılı ülkeler Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ilişkisini, demokrasi ve insan hakları üzerinden değil sadakat merkezli kuruyor; sadık olduktan sonra diktatörlerle bile rahatlıkla yol yürüebiliyorlar. Hatta Batı için diktatörlükler, demokratik yönetimlerden daha kullanışlı aparat olduklarından özellikle tercih ediliyor, hatta iktidarların değişmesine bu nedenle önyak oluyorlar.

Batı ile Rusya arasındaki çatışma Ukrayna merkezli yürürken; Batı ile Çin arasındaki rekabet/ çatışma Doğu Türkistan, Uygur ve Tayvan meseleleri üzerinden sürdürülüyor. Bu denklem Müslümanların yararına. Ukrayna'da yok olan her Rus taburu, düşen her uçak, etkisiz hale gelen her pilot bir kazanımdır. Aynı şekilde Batı tarafından Çin'in insan hakları eksenli sıkıştırılması, takip edilip gözetlenmesi, gizli belgelerinin ele geçirilip servis edilmesi coğrafyadaki müslümanlar için kazanımdır. Çin'in devasa coğrafyasında dilediği gibi hareket etmesine mâni olacak her adım değerlidir.

Batı'nın alenen Çin'e Doğu Türkistan ve Uygur meseleleri üzerinden açık tavır aldığı düzlemde Türkiye, reel politik açıdan sessizliği tercih ediyor. Anlaşılabilir bir durum. Kompleks bölgesel sorunlarla, küresel güçlerle karşı karşıya olan ülkemizin, mevcut ortamda bir de Çin'i karşısına

almak istememesi makul bir tercih. Bununla birlikte insanların özgürce toplanabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği ülkemizde, Çin'i protesto eden sivil toplum kuruluşlarının da engellenmesi, bastırılmaya çalışılması, susturulması da anlaşılabilir bir durum değildir. Son olarak 30 Kasım Çarşamba günü Çin Konsolosluğu önüne gelen ve sayıları elli kişiyi bile bulmayan, çoğunluğu Uygur olan protestocuları hakaretlerle, "yurt dışı" tehditleriyle ve aşağılamalarla göndermeye çalışan güvenlik güçlerinin tavırları şok edici olmuştur. Üstelik tüm bu yaklaşımlar Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang'ın Türkiye'den hadsiz bir şekilde "Suriye'deki operasyonları 'derhal' durdurup doğru yola geri dönün" ifadesini kullandığı hafta gerçekleşmiştir.

Türkiye'de, Çin'e yönelik protestoların engellememesi hatta gayri resmî olarak teşvik edilerek geniş kitlelerce yapılması gerekir. Devletler arası ilişkiler çıkara dayalıdır ama halklar arası ilişkilere kimsenin karışma hakkı yoktur. Doğu Türkistan ve Uygur halkının hak ve özgürlük taleplerini dillendirmek, asimilasyon politikalarına karşı çıkmak; Batı ülkelerinden önce aynı dinin ve ırkın mensupları olarak Türkiye'ye düşer. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın katıldığı protesto gösterileri ve İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın dahil olduğu ve Türkistanlı katılımcıların konuştuğu basın açıklamaları dışında ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve partilerden yeterince ses çıkmamaktadır. Türkistanlı kardeşlerimiz asla yalnızlığı hak etmiyorlar. Toplama kamplarında acı çeken, çoluğundan çocuğundan koparılan ailelerin veballeri üzerimize sağanak olarak yağmaktadır. Zalimce politikalar üreten Çin iktidarı, derli toplu, geniş katılımlı protestolarla kınanmalı, kamuoyunda duyarlılık artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

YAZAR: SÜLEYMAN CERAN



DOĞU TÜRKİSTAN SESİZ ÇIĞLIK

Tarih boyunca dünyanın birçok bölgesinde zulümler, soykırımlar yaşanagelmıştır. Bu soykırımlar, uzun yıllar insanların hunharca öldürülmeleriyle sonuçlanmış ve dünya tarihine birer kara leke olarak geçmiştir.

Yaklaşık 70 yıldır devam eden Çin'in Doğu Türkistan zulmü ise bunların en acı örneklerinden birini teşkil etmektedir. Son olarak Urumçi'de karantina bahanesiyle yaşadıkları bina ve evlere kilitlenerek ölüme mahkum edilen Uygurların, çıkan yangında diri diri yanarak ölüme terk edilmeleri zulmüm ulaşabildiği en son noktalardan biri olsa gerek.

Çinliler tarafından bölge halklarının dinlerini yaşamaları, dillerini kullanmaları ve kültürlerini yaşatmalarının engellenmesi bir yana evlerine ve kaldıkları binalara kilitlenerek aç ve sussuz bırakılarak katledilmeleri bugün medeni

dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde yapılmaktadır.

Aslında Çin hükümetinin baskısı altında tutulan Doğu Türkistan'da esas amacın bölgeyi Müslüman Uygurlardan arındırmak, onları yok etmek olduğu açıktır.

Ancak Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konumu, uluslararası politikadaki ekonomik ve siyasi gücü bu bölgede yaşanan zulümlerin görmezlikten gelinmesine sebep olmaktadır.

Bu yaşanan zulümlerin bitirilmesi, başta uluslararası örgütler olmak üzere uluslararası toplumun ve Dünya Müslümanlarının tamamının asli görevidir.

Aksi takdirde, sahipsiz görülen Doğu Türkistanlı Müslümanların yaşadığı zulüm, bölgedeki son Müslüman ölene kadar artarak devam edecektir.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN'I NASIL SÖMÜRÜYOR



NEDEN DOĞU TÜRKİSTAN?

Zira Doğu Türkistan, Çin'in toplam topraklarının altıda birine denk gelmekle beraber; coğrafi konumu, yer üstü ile yeraltı kaynakları ve stratejik önemi Çin için hayati önemdedir.

Bu bağlamda Çin, bölge üzerindeki hâkimiyetini giderek arttırmak ve bölgedeki Müslüman Uygur nüfusunu olabildiğince etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Aynı zamanda ekonomisi hızlı bir şekilde büyüyen Çin'in aynı oranda enerji ihtiyacı da artmaktadır. Bu da Çin'i dışa bağımlı hale getirmekte Doğu Türkistan'ın sahip olduğu zengin yeraltı kaynakları ise Çin'in bu bağımlılığını önemli miktarda azaltacak kapasitededir.

Siyasi, ekonomik ve güvenlik yönünden oldukça önemli olan Doğu Türkistan, bütün bunların yanı sıra, petrol, volfram, altın, gümüş, platin, kömür ve uranyum gibi stratejik ham maddeler ve sayısız yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip bir ülkedir.

Bütün Çin'de çıkarılan 148 çeşit madenin sadece 124'ü bu bölgeden çıkmaktadır. Bununla beraber, Çin'in petrol rezervlerinin yüzde 25'ini, doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 28'ini barındırmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak Doğu Türkistan 17,4 trilyon metreküp doğal gaz rezervlerine sahip bulunmaktadır. Sahip olduğu bütün bu kaynaklar aslında Çin'in ilgisinin tamamen bölgeye yönelmesini açıklayacak verilerdir.

Pekin Hükümetinin Jeopolitik ve ideolojik siyasi politikaları ekseninde şekillenen soykırımı, sosyal hayatın her alanında sistematik bir şekilde devam etmektedir.

Yasalarla, Doğu Türkistan'da birlikte namaz kılmak, dini giysilerle iş yerlerine gitmek, kadınların başörtüsü takması ve kişinin İslam dini mensubu olduğunu gösteren diğer sembolleri kullanması suç sayılmaktadır. Ayrıca öğrenciler ve devlet memurları için oruç tutmak da yasaklanmıştır.



Erkeklerin sakal bırakması ve kadınların uzun kıyafet giymesi kısıtlanırken halkın düğünlerde alkol kullanmaya zorlanması soykırımın kültürel uygulamalardan bazıları.

Birleşmiş Milletlere göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur, Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.

Müslüman Uygur Türklerini kamplarda topladığı yönündeki suçlamaları reddeden Pekin, Doğu Türkistan genelinde inşa edilen söz konusu yapıları, dünya'ya "eğitim merkezi", Rehabilitasyon merkezi" ya da "mesleki eğitim merkezi" olarak lanse ediyor.

Pekin Hükümeti, İslam'ın bir akıl hastalığı olduğunu, bu nedenle Uygur Türklerinin iyileştirilmesi gerektiğini, bu iyileştirmenin de inşa edilen bu Rehabilitasyon

merkezlerinde (soykırım ve işkence kamplarında) yapıldığını söylemektedir.

Yıllardır Kan, gözyaşı ve katliamlar arasından, Kulakları sağır edencesine yükselen çığlık, Ümmetin kanayan yarasıdır.

Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüğünün ötesinde, en doğal bir hak olan, var olma ve yaşam hakkının muhafaza edilmesi için var olan tüm insani ve siyasi mekanizmalar harekete geçirilmeli veya daha güçlü bir mekanizma oluşturulmalıdır.

Çünkü İslam Dünyası, ideolojik savaş ve soykırımlara karşı tüm insanlığın ve inançların, kendilerini güvende hissedecekleri bir Dünya yaratacak, insani ve siyasi mekanizmayı oluşturacak tüm dinamiklere sahiptir.

YAZAR: TARIK ZİYA GÜCÜM



oğu Türkistan'da İnsalık Yok Edilirken 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günüymüş! Hadi Ordan! İki yüzlüler Sizi!

Doğu Türkistan'da Müslüman halk yok edilirken dünya sessiz, İslam dünyası kör ve sağır!

BM tarafından 10 Aralık 1948'de yayınlanan 'İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin yayınlandığı gün, İnsan Hakları Günü olarak anılır!

Ama beyhude ortalıkta ne insan ne de insan hakları vardır! Sömürü soygun ve işgal gücü yettiğine uygulanır.

Batı inancından kaynaklı olarak gelişen batı kültürü "gücü hak sebebi" görür. İslam medeniyeti ise, gücü değil Hakkı savunur.

Batı medeniyetine göre insan haklarıymış!

Hangi insan ya da hangi insanların hakkı?! Hatta kim insan?! Veya kim insan yerine koyuluyor?! Önce onu görmek gerek?!

Doğu Türkistan'da soykırım yaşanırken kadınlar kızlar tecavüze uğrarken

Müslüman Türk çocukları ailelerinden alınıp komünist olarak yetiştirilirken

İnsanlar kadın erkek demeden kamplara kapatılıp uydurulmuş suçlarla mahkum edilir

hapislerde çürütülürken

Halkın mülklerine el konulup Çinlilere verilirken

Doğu Türkistan'da tarih yok edilirken

Yüz gündür Corona salgını izalasyonu denilerek insanlar evlerinde açlığa terkedilip ölümlerini dahi defin yapamazken

Daha dün Doğu Türkistan'da bir apartmanda çıkan yangında kapıları devlet görevlileri tarafından kaynak yapılarak dışarı çıkamayan çocuk kadın onlarca Müslüman Doğu Türkistanlı diri diri yanarken sessiz kalan sözümona medeni Batı dünyası

Senin cemaziyelevvelini biliriz!

Daha dün Irak'ta Suriye'de Yemen'de Libya'da silahlarınla nasıl kan kusturduğunu "demokrasi" teranesi ile Müslüman halkların üzerine nasıl bombalar yağdırdığını, sokakta yürüyen masum vatandaşları hedef seçip nişan talimi yaptığını okul ve hastanelerin üzerine ölüm kustuğunu biliriz!

Arakan Müslümanlarını topluca ölüme terkeden, ülkeden yerlerinden yurtlarından kovan, evlerini yakan Myanmar'ın kadın devlet başkanı Aung San Suu Kyi'e İnsan hakları ve barışa katkı sunduğu gerekçesi ile Nobel ödülü veren sizler değil misiniz?



İki yüzlü katilsiniz!

Kapitalist sömürgecisiniz! Siyonist uşağısınız!

Şimdi gelelim İslam dünyasına; önce Araplara yahu ne zaman vazgeçeceksiniz Siyonistlere taşeronluk yapmaktan?

Hangi ara unuttunuz İspanyolların Endülüs Müslüman halkına yaptıkları katliamları soykırımı?

Nasıl görmemezlikten geliyorsunuz İsrail'in Filistin'i yutmasını?

Nasıl görmemezlikten geliyorsunuz Doğu Türkistan Müslüman halkına Komünist Çin yönetiminin uygulanan soykırımı?

Ey İran ve diğerleri BM'de Doğu Türkistan'da Çin zulmüne karşı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı neden yalnız bırakıyorsunuz? Neden sizler de yüksek sesle zulme karşı durmuyor Çin yönetimini uyarılmıyorsunuz?

Neden?!

Doğu Türkistan halkı Müslüman değil mi?

Gerçi sizler için Müslüman olmaları Türk ya da Arap olmaları da bir şey ifade etmiyor! "Bana değmeyen yılan bin yaşasın" modundasınız!

Hani haksızlık karşısında zulüm karşısında sessiz kalmak "dilsiz şeytan" diyordunuz ya! siz istisna mısınız?

Gelelim Türk dünyasına!

Ya hu Doğu Türkistan halkı Türk ve Müslüman değil mi!

Nasıl bir sessizlik içindediniz?

Çin'e neden ambargo uygulamıyorsunuz? Neden?

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarına sessiz kalmak görmemezlikten duymamazlıktan gelmeniz sizi

Komünist Çin tehdidinden kurtarır mı? Bilakis susmanız sessiz kalmanız sizi tehlike ve tehlide daha yakınlaştırmaz mı?

Artık yeter bırakın körler sağırklar trajikomik tiyatrosunu da zulme rıza göstermeyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız da Komünist Çin yönetimini uyarın ve onlara, "Dünya barışı ve iki milyarlık İslam dünyası ile barış içinde yaşamak istiyorlarsa Doğu Türkistan'daki zulmü derhal durdurmaları gerektiğini" söyleyin bari. Hiç olmazsa bunu yapın.

Zulmün durması sadece Doğu Türkistan halkı için değil Çin için de dünya barışı için de önemli ve hayırına olacaktır.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm insanlık suçudur. Komünist Çin yönetiminin uygulanan soykırımdan Çin kadar sessiz kalanlar da sorumludurlar.

Artık yeter!

Timsah gözyaşı dökenler de dahil olmak üzere bir şeyler yapmanın vakti geçmektedir.

İslam dünyası ve insanlık bu ayıpla bu günahla yaşayamaz! Yaşamamalıdır.

Çin'e neden ambargo uygulamıyorsunuz? Neden?

Durdurun zulmü ve zalimleri

Durdurun göz yaşlarını

Durdurun soykırımı

Temizleyin insanlık ayıbını

Doğu Türkistan halkı Müslüman Türk'tür.

Kadim medeniyetin çocuklarıdır.

Kardeşlerimizdir.

Kardeşlik sözde kalmamalı!

Vesselam...



EĞİTİMCİ -YAZAR TURGAY EVREN DOĞU TÜRKİSTAN'I ANLATAN BİR ŞARKI YAYINLADI

Yazar, Söz Yazarı ve Besteci Sayın Turgay Evren Komünist Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Türklere yönelik baskı,zulüm ve etnik soykırım suçlarını anlatan ve gündeme taşıyan "East Turkistan=Doğu Türkistan" adlı bir İngilizce şarkı yaparak uluslararası toplumla paylaştı.

Sayın Turgay Evren, ABD'li ünlü Şarkıcılar; Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapmış olan ünlü Amerikalı şarkıcı Della Miles tarafından seslendirilen East Turkistan" adlı şarkı ile ilgili olarak şunları paylaştı : "Doğu Türkistan dramını konu alan bu şarkımızı sabırla zamanını bekleyerek biraz gecikmeyle de olsa 3 yıl sonra 10 Aralık 2022 Dünya İnsan Hakları Gününde yayınlamış bulunuyoruz. Doğu Türkistan'da yaşayan mazlum Doğu Türkistan halkının sesini dünyaya duyurmayı hedefleyen bu şarkı bu konuda ilk uluslar arası şarkı olmaktadır!

Umuyoruz ki "East Turkistan " şarkımız de daha önce Mazlum Keşmir Müslümanları için yaptığımız "Kashmir Is My Name = Benim adım : Keşmir" gibi milyonlarca insanın kalbine ulaşsın ve Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara yönelik baskı, zulüm ve ve sayısız insan hakları

ihlalleri için Doğu Türkistan halkının dünyadaki sesi olsun.

2020 yılında(3 yıl önce) "Kashmir : My Name Is= Benim Adım Keşmir "adlı Keşmir şarkısının stüdyoda kaydının yapıldığı gün şarkıcı Della Miles bestesi bana ait bir başka şarkıyı daha seslendirmişti: "East Turkistan". Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

2020 yılında " Kashmir : Is My Name" adlı şarkımızı seslendirerek yayınladıktan sonra bu şarkı çok beğenilmiş ve milyonlarca insana ulaşarak Keşmir halkının sesi olmuştu. Daha Sonrasında ise İtalya, İspanya, Pakistan, Bosna-Herkes başta bir çok ülkede düzenlenen Keşmir konusundaki uluslar arası konferanslara konuşmacı olarak katılmış ve Hindistan'ın işgalindeki Keşmir'de işlediği insan hakları ihlalleriyle ilgili konuşmalar yapmıştım. Önümüzdeki aylarda Birleşmiş Milletler ve İngiltere Parlamentosunda da bu konuda bir konuşma yapmak için davet edilmiş bulunmaktayım.

RESMİN BÜTÜNÜ ERKEKLERİN KALMADIĞINI GÖSTERİYOR



Çin'in sözde "Çin Ulusal bilincini güçlendirmek" adı altında Doğu Türkistan'da rutin uygulanan komünist parti şarkılarını zorla söyletme ve ezberleme zulmü, kırsaldaki halkın yarasına tuz basıyor.

Açık kaynaklardan ulaşılan görüntü kayıtları, Çin mezaliminin Müslüman halka yaptıkları zulmü gün yüzüne çıkarıyor. Günün belirli saatlerinde ahaliler komitesine toplatılan halk, kuru halinde Çin Komünistlerinin Kızıl şarkılarını, öğretilerini söylemeye zorlanıyor. Sistematik soykırımın bir delili niteliği taşıyan Video kayıtları, Doğu Türkistan'daki mevcut durumu iki açıdan gözler önüne seriyor.

Mahremiyetini hiçe sayan "Kardeş aile" politikası...

İlk belirlemelere göre kayıtlarda komünist şarkı söyleyen kişilerin çoğu kadınlardan oluşması ve etkinliklerde çok az

erkeğin görülmesi, Doğu Türkistan'daki erkeklerin neredeyse tamamının kadın ve çocukları, yaşlılarını geride bırakarak toplama kamplarına ve hapisanelere gönderildiğini gösteriyor. Bu durum Çin'in aile mahremiyetini hiçe sayan "Kardeş aile" politikasını beraberinde getirmekle birlikte Çinlilerin Uygur erkeklerinden arındırılan ailelere serbestçe girip çıktıklarına olanak sağladı.

Öteyandan işgalci Çin, Doğu Türkistan'daki kadınları kızıl şarkılar söylemeye, ezberlemeye ve erkek bireylerin yerine ağır işler yapmaya zorlamıştır.

Geride kalan halk ise şiddetli stres ve geçim sıkıntısında. 4 Aydır süren açlık soykırımı altında can çekişirken, sevdiklerinden zamansız ayrıldıkları ve onları son defa görme imkanı bile tanınmadan hapsedilmesine karşın hayatlarını riske atarak ölümü tercih etmeye başladığı gelen bilgiler arasında.



UYGUR KIZLARI ÇİNLİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Resmin bütününe bakacak olursak Toplama kampları, köle işçi çalıştırma uygulaması ve "sıfır covid" bahanesiyle insanları toplu tecrit kamplarına kapatması sonucu, Hoten'in Çiriye ilçesinde erkek ve yetişkinlerin ortalıkta olmadığı, bölgedeki kırsal kesimden halkın şiddetli geçim sıkıntısı yaşadığı, hatta evde yalnız veya hamisi kalmayan genç kızların, yerleşimci Çinlilerin tuzağına düştüğü ve rejim hükümetinin teşvikiyle Çinlilerle evliliği kabul etmek zorunda kalması gibi acı bir topluyla karşı karşıyayız. Benzeri birçok örnek, bölgedeki erkeklerin ve yetişkinlerin hepsi ya hapiste yada kamplarda olduğu gerçeğini doğruluyor.

Bilindiği üzere Çin rejiminin milyonlarca masum halkı sözde bölücü, terör ve aşırıçılık yaftasıyla Toplama kamplarına aldığı ancak 2016 yılında ayyuka çıkmıştı. O gün bugündür keyfi tutuklamalar devam ediyor. Çin rejimi en son Çin'de salgın önlemlerini gevşetirken, Doğu

Türkistan'ı "özel bölge" ilan ederek tecrit uygulamalarına acımasızca devam ediyor.

ŞEKLİ DEĞİŞEN SOYKIRIM...

Sonuç olarak bu süre zarfında soykırımı meşru bir zemine taşıyan Çin rejimi Kaşgar'da, Korlada 10 binlerce kişilik devasa tecrit kampları kurduğu, içinde sağlık personeli dahil hiçbir tıbbi önlemlerin, ısınma tesislerinin bulunmadığı anlaşılıyor. Ancak bu durum Çin propaganda medyalarında halkın yararına yapılan sağlık için kurulan yerler olduğu lanse edilirken, hükümetin aktif bir şekilde her türlü desteği sağlayacağı, bütün etnik grupların eşit olduğu yalan beyanlarıyla dolmuştur. Realiteye bakıldığında ise erkeği zoraki kaybettirilen ailede yek başına kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlı kimseler, kudurmuş komünistlerin insanlık dışı zulmüne maruz bırakılmaktadır.

YAZAR:

Muhammed Ali ATAYURT



HELAL ORGAN NERDEN GELİYOR VE NEREYE GİDİYOR?

Muhammed Ali ATAYURT' yazdı.

14 Aralık 2022 tarihinde Kanada Kongresi ve Temsilciler Meclisi yılın son oturumunda "Yasadışı Organ Ticareti" ve "Tibet-Çin Diyalogu"nun yeniden başlatılması ile ilgili iki yasa tasarılarını ayrı ayrı onayladı.

Milletvekili Salma Ataullahjan'ın önerdiği "İnsan Organ Ticareti Yasası S-223" kodu adlı tasarı, çoğunluk oylarıyla kongre onayından geçti.

Yasa gereği bundan böyle Kanada vatandaşlarının devletin ilgili kurumlarından onay almadan sağlık turizmi ve çeşitli yurtdışı seyahatlerinde kaçak organ nakli yaptırılmaları yasaklanıyor. Kanada'lıların bu tür insan kaçakçılığı, organ ticareti girişimlerinde yer almaları halinde 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtiliyor.

Mazlumlar Alkışlarla Karşıladı...

The Globe And Mail'in aktardığına göre 14 aralık günü Kanada Kongresinde Yasanın onaylanması başta Doğu Türkistan'lı Uygur Türkleri olmak üzere, Tibetliler ve Falungong Topluluğundan olan Çinlilerden oluşan 100'den fazla katılımcı tarafından alkışlarla karşılandı.

Bilgilere göre Kongreden çıkan Topluluk hep birlikte Ottawa'daki Çin Büyükelçiliği'nin önünde giderek Çin'i protesto etti.

2021'de BM İnsan Hakları Uzmanları'ndan "İnsan Kaçakçılığı Özel Raportörü" olan Siobhan Mullally'ın ilgili raporuna göre Çin'de toplanan organların genelde gözaltında tutulmakta olan belirli bir etnik, dinsel veya dini azınlıklarından elde edilmekte olduğu ortaya konuluyor.

Raporda, zarar görenlerin en başında genelde savunmasız

halde olan kadın ve çocuklar geliyor. En yaygın olarak zorla çıkarılan organlar genelde kalp, böbrek, karaciğer, kornea (Kornea: gözünüzün üst kısmını kaplayan şeffaf, kubbe şeklindeki katmandır. Işığın veya görüntünün gözünüzden ilk geçtiği katman olup, gözünüzün net görebilmesindeki en önemli rolü oynar) olup, bunların içerisinde en yaygın olanı "karaciğer" parçalarıdır.

Tüm Dünyayı Soykırma Ortak Ediyor...

Konuyla ilgili Istiqlal TV Türkçe de yayımlanan "Helal Organ Nerden Geliyor ve Nereye Gidiyor?" başlıklı Özel Sohbet Programımızın 75. Bölümünde, Açık kaynaklardan elde edilen ve temmuz 2019 tarihinde ortaya çıkan Çin'in Canlı organ kaçakçılığına hizmet eden Pekin'deki Tong Shantang hastanesinin tanıtım filminin Uygur aktivistler tarafından sosyal medyada paylaşıldığı, Filmde Lüks hastanenin iç mekanları özellikle yabancı Müslüman hastalar için yapılan Mescit Müsülmanca yemeklerin yapıldığı lokanta ve tercümanların bulunduğu dikkati çektiği, İnsan hakları gözlemcilerinin uzun zamandır Çin'in meşrulaştırmaya çalıştığı Doğu Türkistan'daki tutsak Müslüman Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türklerinden çaldığı canlı organları Yabancı hastalara özellikle Müslüman hastalara "Helal Organ" etiketiyle satarak kazanç elde ettiği, canlı organ kaçakçılığı yapan ülkelerin başında Çin'in geldiği hatırlatılması ve "Helal Organ" olarak etiketlenmiş bu organların kaynağı ve nereye gittiğinin sorulması üzerine Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medya Uzmanı Sayın Dr. Şevket NASİR, Kanada'nın almış olduğu kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek Çin'in organ nakli işlemleri 10 yıl içerisinde 20 kat artış gösterdiğini, bunun neredeyse %300 artış demek olduğunu, Organ nakli konusunda Asya kıtasında ilk birinci sırada yer aldığını söyledi.



Nedeninin ise soykırımcı Çin devletinin organ nakil işlerini ticarileştirdiğini belirterek, 2016 yılından itibaren Doğu Türkistan'da Toplama Kampları inşa edildiğinin ayyuka çıkmasıyla Çin'in kamp tutsaklarını organ deposu olarak kullandığına dair iddialarında güçlenmesine yol açtığını, nitekim bizzat Organ ameliyatına dahil olan ve gözleri önünde vurulan mahkumlardan organlarını toplamaya zorlanan Doktor Enver Toti'nin ifadeleriyle Çin'in Uygurların iç organlarını zorla aldığı teyit edildiğini vurguladı.

Alenen İnsanlık Dışı Cinayet İşliyor...

Çin rejiminin Urumçi havaalanında "Özel yolcular ve insan organları taşıma koridoru" adıyla yeşil uyarı tabelası ile Organ kaçakçılığı cinayetini alenen işlediğini, benzeri tabelanın 2006'dan beri İç Moğolistan olarak bildiğimiz Qinghay bölgesindeki havaalanında da bulunduğunu, bu tür koridorların Tibet ve Çinghay özellikle de Doğu Türkistan gibi işgal altındaki topraklarda aktif olması uluslararası toplumda tartışılmaya yol açtığının altını çizdi.

Çin komünist rejiminin bu cinayeti küresel çapta sürdürmeye çalıştığını, daha 9 Aralık 2022 tarihinde 6. Çin-Uluslararası Organ

Bağışı Konferansı (CIODC) ile "Bir Kuşak Bir Yol" Organ Bağışı ve Nakli Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Forumu çevrimiçi konferans düzenlediğini, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında ülkeleri Organ cinayetine nasıldan ortak etmek istediğini gün yüzüne çıkardı.

Çin Suçlamaları Yine Reddedti...

Kanada Kongresi ve Temsilciler Meclisi "İnsan Organ Ticareti Yasası S-223" onaylandıktan hemen sonra ilk tepki gösteren ülke şüphesiz Çin oldu.

Komünist parti sözcüleri, ülkesinde zorla organ toplama olayının hiç var olmadığını, BM uzmanlarının ise "iftira ve söylenti tellallığı" yapan birer "aktör" olduklarını söyledi. Bütün bu raporların Batı ve Çin karşıtı güçler tarafından uydurulan yalanlar olduğundan bahsederek suçu inkar etti.

1 Kaynak: <https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-passes-anti-organ-trafficking-bill-and-pro-tibet-motion/>

2 Kaynak: <https://youtu.be/H8dEBKT7BG>

3 Kaynak: <https://www.facebook.com/arslan.hidayat.12/>



ÇİN HANEDANLIĞINDAN KALMA EMANETLERİN HOTEN'DE NE İŞİ VAR?



Muhammed Ali ATAYURT' yazdı.

Çin devlet kanalı propaganda ağı Tanrıdağ sitesi, 22 Aralık 2022 tarihli haberinde Doğu Türkistan'ın Hotan vilayetine bağlı Niya İlçesindeki bir harabeden Han Hanedanlığı kraliyet mührünün çıkarıldığını iddia eden özel bir haber yayımladı.

Haberde Çinli arkeologların Niya'da Han ve Jin hanedanlıklarına ait buğday taneleri, buğday başakları ve diğer kalıntılar bulduğu iddia edilirken, bu uyduruk bulguları Han hanedanlığından beri Çin'in Doğu Türkistan'daki hakimiyeti, sınırı koruduğunu gösterdiğini ve yerel tarımsal üretimi geliştirdiğine dair önemli bir "tarihsel kanıt" olarak nitelendiriliyor.

"Doğu Türkistan Çin Toprağıdır" Demeye Getiriyor...

Haberde ayrıca Merkezi şehir Urumçi'de yer alan Xinjiang Müzesi araştırma görevlisi Nie Mengyao'un uyduruk safsatalarına yer verilirken, Han Hanedanı İmparatoru Han Wudi döneminde sınır bölgelerinde

uzun vadeli barış ve istikrarı sağlamak için batı sınırında da (Doğu Türkistan'da) bir çok karakolların inşa edildiğini ve koruma politikaları yürütüldüğünü, Xihfu adı verilen mührün Niya'dan çıkarılması, buraların Doğu Han Hanedanlığının karakollarının bulunduğu ve dönemin merkezi bölgelerinden olduğu anlamına geldiğini iddia ederek tarihi çarpıtıyor.

İşgalci Çin hükümeti, her zaman Doğu Türkistan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu propagandasının ihtiyaçlarına uygun olarak, Bölgede tarihten beri yaşayan bir Çin topluluğunun inşasını teşvik etmek için defalarca uydurulmuş arkeolojik kanıtlar sunarak, binlerce yıllık Türk Topraklarında hak iddia etme cesaretini kendinde bulabiliyor.

Daha yakın zaman önce yine Tanrıdağ ağının bildirdiğine göre, arkeologlar Cin Hanedanlığı hakkındaki "Üç Krallık Tezkeresi" ile ilişkin yazılmış en eski elyazmaların Doğu Türkistan'ın Turfan diyarında bulunduğunu iddia eden bir makale yayımlamıştı.



Georgetown Üniversitesi profesörü ve Uygur tarihi araştırmacısı James Millward konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Bu basit bir tür arkeolojik kalıntılardır. Bununla bir bölgenin tarihsel olarak diğer bir otoriter gücün parçası olduğu söylenemez, Nitekim Türkiye ve Orta Doğu'da antik Yunan ve Roma imparatorluklarının anıtları günümüze kadar ulaşmıştır. Ve hala daha yeniden keşfediliyor. Yunan ve Roma harfleri Akdeniz bölgesinde ve daha uzaklarda da buluna biliyor. Bu demek olmuyor ki, Türkiye ve Orta Doğu Yunanistan veya İtalya'nın bir parçasıdır." İfadelerini kullandı.

Hoten'de ne işi var?

Peki, Hoten'de Çin Hanedanlığından kalma bu emanetlerin ne işi var? Olayı bir de bizim bakış açımızla ele alalım. 28 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "ÇİN KAŞGARLI MAHMUD ANITINI YOK ETTİ!" konu başlıklı Haber ve Alanız Programımızın 9. Bölümünde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Erkin EMET ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yazar Prof. Dr. Sayın Konuralp ERCİLASUN konuşum olmuştu.

Program'da Türk Dünyasının İhtişamı Olan Kaşgarlı Mahmud Anıtının Yok Edilmesi Üzerine ve Bu Bağlamda Çin'in Uygur Türklerine Yönelik "Kültür Katliam" hakkında değerlendirmeler yapmıştık.

Kendi Gömdüğü Cesedi, Yıllar Sonra Mumya Olarak Buluyor...

Programda Urumçi'de Memuriyet dönemimde karşılaştığım bir olayı hocalarıma arz etmiştim.

2010 yılında Abliz Hacim ismindeki eski bir defin işleri memuru, hükümet görevlisi, gençlik yıllarında henüz mezar görevlisiyken Urumçi'deki İttifak yolu üzerinde, Daven'e giden kavşağa yakın tepelikte yer alan eski adıyla "Hoca

Niyaz Hacı Mezarlığı"na (Mezarlık yok edildi) zaman zaman gece yarısı gizlice çok sayıda Çinli cesedi gömüldüğüne şahit olduğunu, o zamanlar bazı şeyleri algılayamadığını, daha sonra anlamına vardığını, ve Doğu Türkistan'ın muhtelif bölgelerinde çıkarılan Çinlilere ait olduğu iddia edilen sözde antik mezarların veya sözde tarihi kalıntıların, önceden oralara gömülmüş ve önceden kurgulanmış tarihi bulgular olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Konu hakkında değerlendirme yapmasını istihham ettiğimde ise Doç. Dr. Sayın Erkin EMET Hocam, Çin'in "Xinjiang" yani Türkçe tercümesiyle "yeni bölge" diye adlandırdığı Doğu Türkistan'ı ezelden beri ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamaya çalıştığını, bu tür girişimlerin genelde işgalci Çin rejiminin siyasi tezini pekiştirmek amacıyla yapıldığını, dolayısıyla dünya bilim literatüründe Çin'in benzeri arkeolojik, tarihi bulgularına fazla itibar edilmediğini söyleyerek geçmişte de Çin rejiminin Doğu Türkistan'ın Barköl şehrinde 5 bin yıllık at fosili bulunduğu iddiasıyla atı evcilleştiren ve savaşlarda binek olarak kullanılmasını ilk keşfeden topluluğun Çinliler olduğunu iddia etmeye başladığını, Oysa bütün yazılı ve sözlü kaynaklarda belirtildiği üzere, Atı en iyi kullanan toplumun Türkler olduğunu, ancak Çinlilerin buradaki asil amacının yapay tarihi kalıntıları veya tarihi vesikalaları ön plana çıkararak Binlerce yıllık Türk Topraklarında hak iddia etme gayreti olduğunu ifade etmişti.

Anlaşılan o ki 21. Yüz yılda güçlenen Çin otoriter rejimi, sadece Çin için değil, aynı zamanda esareti altındaki Doğu Türkistan için de yeniden tarih yazıyor.

1 Kaynak: https://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/medeniy-yadikarliq-1222022150117.html

2 Kaynak: <https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tarix-uch-padishahliq-12202022172448.html>



ÇİN İÇİN DOĞU TÜRKİSTAN NEDEN ÖNEMLİ?

Uygur Türklerinin manevi başkenti Kaşgar'dır. Burada nüfusun yüzde 90'dan fazlası Türk soyludur. Han Çinli sayısı yüzde 2'den bile azdır. Hollandalı Çin uzmanı Kemenade, gidip gördüğü Kaşgar'ı şöyle anlatıyor. "Kaşgar, uçaklarla, Afganistan ve Pakistan dahil, her yerden gelen Japon elektronik aletlerden develere kadar her şeyin satıldığı büyük bir pazar yeri ve döviz karaborsasıdır. Çarşıda, bir sokakta sadece kürk şapka, bir başka sokakta baharat ve bir başkasında tütün satılmaktadır. Osmanlı sikkeleri, çarlık dönemi rubleleri, komşu emirliklerin ve hanlıkların paraları, her şey satılıktır.."

1944'de, bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştu. Fakat 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu bölgeyi işgal ederek Çin'e bağladı. Fakat Sovyetler'le arayı fazla bozmamak için tam hâkimiyet kuramadı. 1953'de Stalin'in ölümünden sonra amacını gerçekleştirdi ve 1955'de Sincan-Uygur Özerk Bölgesi adı altında, özerklik kisvesiyle merkezi yönetim altına aldı.

Büyük Atılım döneminde, Mao'nun bizzat neden olduğu ağır yönetim hataları dolayısıyla

baş gösteren kronik açlık yüzünden- Doğu Türkistan'ın tarım ürünleri Pekin'e taşındığı için-, 80 bin kadar Kazak ve Uygur Türk'ü Sovyet Kazakistan'ına geçmek zorunda kaldı (1962).

Kültür Devrimi döneminde Konfüçyüsçüler gibi, Müslümanlar da çok ağır baskı altına alındı. Tek bir cami açık bırakılarak (Kaşgar'daki Appak Hoca Camisi) bütün camiler kapatıldı. Birçoğu ise yıkıldı. Müslümanlar domuz yetiştirmeye zorlandı. Yaşlı Müslümanlar boyunlarına domuz kafaları asılarak sokaklarda dolaştırıldı.

Taklamakan çölündeki eski bir tuz gölü olan Lop Nor'un nükleer denemeler için merkez olarak seçilmiş olması da (ilk deneme 1964'de yapıldı) Çinlilerle Türk soylular arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Çin yönetimi atom bombasından bin kat daha etkili olan ilk hidrojen bombası denemesini de 17 Haziran 1967'de Lop Nor'da yaptı. Söz konusu denemeler, gerginlikleri iyice tırmandırdı. Baskı da arttı, tepki de arttı. 1964'den 1996'ya kadar Çin, burada birbiri peşi sıra 46 nükleer deneme daha yaptı.



Doğu Türkistan, Çin için son derecede önemli bir bölgedir. Çin'de 148 çeşit maden çıkar. Bunların 118 çeşidi Doğu Türkistan topraklarındadır. Günümüzde, Çin'deki maden ocaklarının yüzde 85'i Doğu Türkistan'dadır. Taklamakan, Doğu Türkistan'ın üçte biridir ve çöldür ama birkaç metre derinlikte, çölü kuşatan yüce dağlardan gelen taban suyu tabakası vardır. Kavak Ülkesi anlamına gelen Taklamakan, dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir. Çöldür ama Çinliler orayı "Umut Denizi" olarak adlandırmıştır. Çölün 13 bölgesinde yapılan çalışmalar, 10,7 milyar ton petrol ve 220 milyar m.küp doğalgaz bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Doğu Türkistan kömür madeni rezervi de 2 trilyon tondur. Üstelik söz konusu kömürün ısı değeri de çok yüksektir. Çin'in en zengin bakır yatakları da Doğu Türkistan'dadır. Kömür yanında, uranyum, demir, bakır, platin ve altın madenleri işletilmektedir. Günümüzde Çin'de 20 bin kişi petrol aramakla görevlidir. Maden araştırmalarının çoğu, Taklamakan çölünü çevreleyen yüce dağlarda sürdürülmektedir. Stratejik madenler, petrol ve doğalgaz bakımından Çin'in geleceğini yakından ilgilendiren en önemli bölge Doğu Türkistan'dır.

Doğu Türkistan'ın Çin'e yolladığı ürünlerin fiyatları -tarım ve hayvancılık ürünü ya da maden cevheri- "mantık dışı derecede düşüktür". Doğu Türkistan, merkezi Çin hükümeti tarafından en beter sömürgeci mantığı ile yönetilmektedir; hem bölgenin kaynaklarını aşırmakta hem de bölgenin kalkınmaması için nemümkünse yapmaktadır.

ABD'nin dünyanın her yanında ve bilhassa en çirkin örnekleri sergilediği Orta Doğu'da,

"hem kundakçı hem itfaiyeci" siyasetiyle, vitrinde dünyayı terörden temizlemek, uygarlaştırmak, yeni dünya düzeni, insanlığın bekası gibi süslü söylemlere yaslanarak, tezgâh arkasında sömürgeci emelini gerçekleştirmeye çalışması gibi; Çin de Doğu Türkistan'da dini fanatizmle mücadele, terör, ayrılıkçı eylemleri önleme gibi aklama araçlarını öne sürerek, Uygurları toplama kamplarına hapsediyor. Yaşlı başlı Müslüman din adamlarını, boyunlarına domuz kafası asıp şehirde dolaştırmak yüzünden düşmanca duyguları nasıl kalıcılaştırdığını hesap etmiyor ve Uygur Türkleriyle barışmak adına hiçbir girişimde bulunmuyor.

Doğu Türkistan'ın yeraltı servetleri göz göre göre elinden çekip alınıyor. Götürüldüğü yerde rüşvete ve yolsuzluğa dönüşüyor. Şanghai'nin çokuluslu bankaları söz konusu paraları off-shore'lara aktarıyor. Orada, şu veya bu biçimde, küresel finans çevrelerinin yeni ekonomik istilaları finanse etmesi için diledikleri yere likidite pompalanmasında kullanılıyor.

Neoliberalizm adı altında "yoksuldan çalan ve zengine veren" bir ekonomi düzeni gün geçtikçe pekişiyor.

Bu düzen daha ne kadar sürebilir? Doğu Türkistan ve esirleştirilmiş milletler bağımsızlığa nasıl kavuşabilir? Bu ideali kimler, nasıl gerçekleştirebilir?.. Bu soruların cevabını aramak ve geniş tabanlı bir aydın mutabakatı sağlamak umuduyla küresel ekonominin tomografisini çekmeye devam edeceğiz.

YAZAR : İBRAHİM OKUR

KAYNAKÇA

- 1-<https://turkistanpress.com/page/turkiye-dogu-turkistan-icin-duada/5249>
- 2-<https://www.sonhaber16.com/turkiye-ve-uygur-turkleri/>
- 3-<https://dogruhaber.com.tr/yazar/mehmet-zulfi-tan/20228-uygur-muslimanlari-yalniz-birakilmamali/>
- 4-<https://www.yenicaggazetesi.com.tr/riyada-pirince-giden-cinin-durumu-605821h.htm3>.
- 5-<https://www.yenitanin.com/etnik-sorun-olarak-dogu-turkistan/>
- 6-<https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/cin-zulmu-nereye-kadar-6426/>
- 7-<https://mobil.guneydoguguncel.com/yazarlar/ziya21/dogu-turkistan-sesiz-ciglik/2988/>
- 8-<http://www.bncmedyahaber.com/m-haber-7807.html>
- 9-<http://www.uyghurnet.org/egitimci-yazar-turgay-evren-dogu-turkistani-anlatan-bir-sarki-yayinladi/>
- 10-<https://turkistanpress.com/post/resmin-butunu-erkeklerin-kalmadigini-gosteriyor/89>
- 11-<https://turkistanpress.com/post/helal-organ-nerden-geliyor-ve-nereye-gidiyor-/90>
- 12-<https://turkistanpress.com/post/cin-e-ait-emanetlerin-hoten-de-ne-isi-var-makale/92>
- 13-<https://www.bursaarena.com.tr/cin-icin-dogu-turkistan-neden-onemli-makale,8052.html>

DOĐU TÜRKİSTAN GERÇEĐİ

Dođu Türkistan'da neler oluyor?

Dođu Türkistan'la ilgili haberlerin hangisi gerçek, hangisi gerçek deđil?... Dergimiz, güvenilir haber kaynakları ve yaşıyan tanıkların beyanlarıyla, Çin rejiminin insanlığa karşı suçlarını ve bu suçlarını örtbas etmek için servis ettiđi gerçeğdışı bilgi ve haberleri ifşa etmeyi, ayrıca günümüzde Dođu Türkistan halkının maruz kaldığı insanlık dışı zulümleri dünya kamuoyuna sunmayı hedefler.

Genel Yayın Yönetmeni **Abdulvaris ABDULHALİK**

Grafik Tasarım **Erşidin İDİKUT**

Editör **Muhammed Ali ATAYURT**
Abdulvaris ABDULHALİK

Yayın Kurulu **Dođu Türkistan Basın ve Medya Derneđi**

Yayın Türü **Aylık Yayın**

Yazışma Adresi **Kartaltepe Mah. Geçit Sok. No: 6 Dük 2**
Sefaköy K.çekmece İSTANBUL

info@turkistanmedia.com www.turkistanpress.com www.istiqlalmedia.com

+90 212 540 31 15 +90 553 895 19 33 +90 541 797 77 00