

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

Ocak 2022 | Sayı 23

KAZAKİSTAN OLAYLARINDA ÇİN PARMAGI



DOĞU TÜRKİSTAN
BASIN VE MEDYA DERNEĞİ
شەرقىي تۈركىستان ئاخبارات ۋە مەدەنىيەت جەمئىيىتى

BİZİ SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZDAN
B TAKİP EDEBİLİRSİNİZ



TÜRKİSTAN PRESS



TÜRKİSTAN TV



TÜRKİSTAN TV



TÜRKİSTAN TV



ÇİN'İN DOĞU TÜRKİSTAN'DA KURDUĞU TOPLAMA KAMPI ŞAHİTLERİNDEN SAYRAGÜL SAVUTBAY'IN HİKÂYESİ

“Bize oradayken zorla domuz eti yedirttiler. Yediklerimizi gözetliyor, yemezsek çok ağır şekilde cezalandırıyorlardı. Silahları gördüğümüz zaman ölümden başka bir şey aklımıza gelmezdi.”

BAŞLANGICI 2013 yıllarına dayanan ve Nisan 2017'den itibaren Çin'in devlet politikası hâline gelen toplama kampları, Doğu Türkistan'ın bütün köy, kasaba, kırsal alan ve şehirlerinde kurulmuştur.

2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar bin 200'e yakın toplama kampına, Çin'in sözde “meslekî eğitim” veya “yeniden eğitim” adı altında, bizzat ilân ettiği resmî rakamlara göre en az 8 milyon insan kapatılmıştır. Toplama kampları, Yahudi Soykırımı'ndan sonra en büyük insan hakkı ihlalleri ve insanlığa karşı suçların işlendiği, modern çağın en vahşi işkencelerinin yapıldığı, biyolojik ve tıbbî deneylerle insan onurunu hiçe sayan uygulamaların sıradanlaştığı,

insanların anadillerinin yasaklanarak Çince konuşmaya zorlandığı, kadınlara yönelik toplu tecavüz ve her türlü zulmün reva görüldüğü, insan organlarının çalındığı ve insanların doğrudan katledildiği ölüm merkezleridir.

Bu ölüm merkezlerinde tutulan insan sayısı oranlandığında, kamplara alınan beş kişiden ikisinin (yüzde 40) kadın olduğu görülür. Bu kadınların, kamplara alındıktan sonra bütün hürriyetleri ellerinden alınmıştır. Bazıları evlerinde bebeklerini emzirirken kampa alınırken, bazıları okuldan gelen çocuklarını beklerken, bazıları ise yurt dışından dönerken alınmışlardır. Kimi çocukları için, kimi yaşlı anne babası

için kahrolurken, kimiye gençlik hayâllerini kurma fırsatını dahi bulamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki nineler torunlarından ayrı kalırken, insanlığın dayanamayacağı kalabalık odalarda hor görülmektedirler. Aç ve susuz, üstelik kadın oldukları için savunmasız nice imanlı kız, insanların önünde tecavüze uğramaktadır.

Toplama kampından kurtulup özgürlüğüne kavuşan çok az sayıda kadın yurtdışına çıkabilmiştir. Biz de onların koğu hikâyelerinin sadece birkaç anını sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Sayragül Savutbay da onlardan biridir. Kamplara alınan milyonlarca kadınsa kurtarılmayı beklemektedir.



Sayragül Savutbay, 16 Eylül 1976 doğumlu... Doğu Türkistan'da yaşamış, yine Doğu Türkistan'da üniversiteden mezun olduktan sonra kreş yöneticisi olarak çalışmıştır. 2016'da ailesi ile Kazakistan'a taşınmak için hazırlandığı sırada gereken belgeleri Çin Hükûmeti tarafından zorla alındığı için Kazakistan'a gidememiş olan Sayragül Savutbay'ın eşi (Juvayin) ve iki çocuğu ise Kazakistan'a geçebilmiş ve ülke vatandaşı olmuşlardır.

Sayragül Savutbay, Çinceyi iyi bildiği için toplama kamplarındaki mağdurlar için Çince ders vermeye zorlanmıştır. Toplama kamplarında trajik olaylara şahit olmuştur. 5 Mayıs 2018'de Kazakistan'a kaçarak kurtulmuştur.

Sayragül Savutbay'ın kendi anlatımıyla Komünist Çin zulümü

“Ben Çin'de okul yönetmeniyken, Eylül 2019'dan itibaren Çin Hükûmeti bizi askerî düzende eğitmeye başladı. Üzerimize zorla giydirilen askerî tarzdeki giysileri uyuduğumuzda dahi üstümüzden çıkartmamıza izin verilmiyordu. Zil sesini duyduğumuz an, hazır bulunan ahşap sopaları elimize alıp koşarak avluda toplanıyorduk.

Bir ilçede bulunan bütün halk bunu yapmak zorunda. Herkes, elinde sopa, zil çalındığı an hemen koşup avluda sıraya girerek toplanmak zorunda. Böylelikle Çin Hükûmeti, ‘军民一体化’ yani sivilleri ve askerleri birleştirmek adı altındaki uygulamaları yürürlüğe koyarak, bizim gibi öğretmenleri birer askere dönüştürdü. İş yerimiz, evimiz dahi savaş yerine dönüşmüş durumda. Böylece Çin Hükûmeti, 1 milyon 400 bin adet sözde ‘robot asker’ hazırlamış oldu. ‘Avrupa ülkeleri ile savaşacağız ve Amerika'yı yenilgiye uğratacağız’ diye bütün halkın beynini yıkadı.

Çin Hükûmeti, Kazakistan'daki eşim ve iki çocuğumun Çin'e geri dönmesi için bana baskı yaptı. Benim toplama kamplarında şahit olduğum gizlilikleri dış dünyaya anlatmamdan korkan Çin Hükûmeti, beni, eşimin ve iki çocuğumun Kazakistan vatandaşlığından çıkarılacağı hakkında tehdit etti ve beni 1 ilâ 3 sene aralığında toplama kamplarında tutarak beynimi yı-

kamak istedi. Böyle zor bir durumda ben- se, ne olursa olsun, son kez çocuklarımı göreyim de sonra öleyim diye kendimi tehlikeye attım. Böylece 5 Mayıs 2018'de sınırdan yasa dışı şekilde geçtim ve ailemle buluştum.

Bu işlediğim suçtan dolayı 21 Mayıs 2018'de Kazakistan Güvenlik Departmanı tarafından gözaltına alındım ve hapse atıldım. 1 Temmuz 2018'de Kazakistan Mahkemesi bana 6 ay şartlı ceza verdi. Yasa gereği bana verilen ceza süresi 5 Mart 2019'da bitti. Ceza süresi bitmiş olsa da Kazakistan Hükûmeti beni Çin Hükûmeti'ne iade etmenin peşindeydi. İade edilirse, beni bekleyen tek şey ölüm cezasından ibaret olacaktır.

Küçük yaşta iki çocuğum var. Durumun tehlikesinden dolayı dünyadaki insan hakları örgütlerine çağrıda bulundum ve anne-çocuk hakları organizasyonlarından yardım istedim. O kamplarda aslında ben de bir mahkûmdum. Benim orada hiçbir hakkım yoktu. Diğer mahkûmlardan tek farkım, elimde ve ayaklarımda kişenlerin olmamasıydı. Yediğimiz yemekler ve diğer şeylerin hepsi diğer mahkûmlar ile aynıydı. Orada tâ 13 yaşındaki çocuktan 80 yaşında, dağda çobanlık yapan kişiler dahi var. Onların terörle ne alâkaları olsun? Hiç alâkaları yoktu! Onlar önce memurları, daha sonra sivilleri susturmak istediler.

Bize oradayken zorla domuz eti yedirttiler. Yediklerimizi gözetliyor, yemezsek çok ağır şekilde cezalandırıyorlardı. Silahları gördüğümüz zaman ölümden başka bir şey aklımıza gelmezdi. Orada insanların çılgılık atan, 'Kurtarın!' diye yükselen seslerini her gün duyuyorduk. Bu sesler her gün 24 saat boyunca hiç kesilmeden devam ediyordu. Geceleri gardiyanlar veya polisler kendi istedikleri kızları seçiyor ve



dışarıya götürüyorlar. Polisler istediklerini yapabiliyorlar. Çünkü hiç kimse onları ne yaptıkları hakkında sorguya çekmiyordu.

Yurtdışındaki Doğu Türkistanlıların genellikle hepsinin toplama kamplarında tutuklu olan aile fertleri, akrabaları, arkadaşları, komşuları veya tanıdıkları var. Toplama kamplarındaki insanların tek ümitleri ise yurtdışındaki akrabaları. Akrabalarından hiçbir şekilde haber alamayan diasporadaki Doğu Türkistanlılar, eğer akrabalarının dâvâsını güder ya da onlar hakkında bilgi almaya çalışırlarsa, hakkında bilgiye ulaşmaya çalıştıkları kişi hemen tutuklanır. Çin Hükûmeti bu konu hakkında önce kamuoyuna bir duyuru yaptı ve herkesi tehdit edip sonradan tutuklamaya başladı.

Orada hiç kimse cesur bir şekilde bir kelime dahi konuşmıyor. Çünkü ölümle tehdit ediliyorlar. Dolayısıyla oradaki herkesin ümidi, yurtdışındakiler!

Ben de çok zorlulukla karşılaştım. Üç defa ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldım ve sonunda aileme kavuşabildim.

Ses verin! Sadece kendinizi düşünmeyin, oradakileri düşünün. Çünkü onların tek ümidi sizsiniz! Sessiz kalmayın, Allah'tan korkun! Çin'den korkmayın!

Ailemle huzur içinde yaşamak istiyorum. Fakat oradaki masum insanların bizden yardım isteyen zavallı simaları gözümün önünde canlandığında bir dakika dahi pes etmeyi düşünmüyorum. Elimden büyük



bir şey gelmesede, onların sesi olarak tüm dünyaya onların çektikleri zulümleri anlatmakla ufacık olsa dahi onlara yardımımın dokunmasını ümit ediyorum. Bu süreç zor olabilir, ama şahit olduğum elimden geldiğince topluma anlatmaya çalışıyor, onlara yardımımın dokunmasını istiyorum. Eğer biz bir saat sessiz kalırsak, onlar bir saat işkence çekerler. Kim bilir, orada bir saat içinde ne kadar insan ölüyor, ne kadar insan ortadan kayboluyor!

Dolayısıyla Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan kardeşlere şunu söylemek istiyorum: Ses verin! Sadece kendinizi düşünmeyin, oradakileri düşünün. Çünkü onların tek ümidi sizsiniz! Sessiz kalmayın, Allah'tan korkun! Çin'den korkmayın! Sadece kendinizi ve gündelik hayatınızı düşünüp onları bir kenara bırakırsanız yazık olacak. Eğer sessiz kalırsak, ahirette 'Neden sessiz kaldın?' diye sorguya çekileceğiz. Sessiz kalmayın, akrabalarınızı arayın. Akrabalarınız hakkında kimin ne zaman, nerede, hangi kamplarda, niçin gözaltına alındığını, nasıl iftiralar atıldığını bütün bilgileriyle öğrenin. Sadece top-



lama kamplarındaki değil, toplama kampı dışındaki akrabalarınız hakkında da haber almaya çalışın. Çünkü orası açık cezaevine benziyor. Toplama kampı içindeki ve dışındaki mağdurların yaşamakta oldukları birebir aynıdır. Eğer Avrupa'daki demokratik ülkelerde yaşayıp yine sessiz kalırsanız, memleketteki kardeşlerimiz tamamen yok olurlar!

Korkmayın, elinizden geleni yapmaya çalışın! İlgili kurumlara gidin, akrabalarınız hakkındaki bilgileri onlara verin, az olsa dahi bir şeyler yapmaya gayret edin. Siz mağdurun akrabasıysanız, diğer insanlarsa mağdur akrabası değiller ama sadece aktivist olmalarına rağmen mağdur yakınlarından daha çok ses veriyorlar. Bizde vicdan ve gurur olması lâzım. Artık ben bir zayıf kadın ve anne olsam da, huzurlu bir hayat istesem de, Doğu Türkistan'daki kardeşlerim için bu dâvâyı asla durdurmayaçağım!

Adım Sayragül Savutbay... Kazak'ım... Doğu Türkistan ili Kazak Ootnom Oblastı'nda doğdum ve orada büyüdüm. Çin Hükûmeti her türlü iftira ve suçlamalarla

Doğu Türkistanlıları faşist toplama kamplarına gönderdi ve hapisanelere attı. Geri kalanını ise zorla çalıştırıyor. İnsanların yaşamları bir gözetim sistemi ile kontrol ediliyor. İnsanlar korku içinde yaşıyorlar. Şu an İsveç'te yaşayan bir olarak, İsveç Hükûmeti'nin Çin ile yapacak olduğu ticaret veya her türlü işbirliğini tekrar tizlikle düşünmesini umuyorum. İsveç Hükûmeti'nin Çin ile uzlaştığı Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nden vazgeçmesini, Doğu Türkistan halkını kurtarmak için harekete geçmesini ümit ediyorum.”

Yazar: Nureddin İZBASAR

KAMPTAN BIRAKILAN İKİ GENCİN HAZİN SONU



Hoten Lop nahiyesinden daha önce Toplama kampına alınan ağabey kardeş iki çiftçi, bırakılır bırakılmaz köle olarak çalışmaya gönderildiği öğrenildi.

Amerikan merkezli Özgür Asya Radyosuna RFA göre, geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'ın Hoten vilayeti Lop ilçesinde ikamet eden Abdukahar Aziz (30) ve Ablikim Aziz (25) isimli Ağabey kardeşlerin dört yıl önce memleketi Lop İlçesine bağlı Sampul köyündeki Ceza kampına götürüldükleri, ancak yakın tarihte bünyesi zayıf ve hasta bir halde serbest bırakıldıktan bir hafta sonra yine ortadan kayboldukları bildirildi.

RFA muhabirlerinin bildirdiğine göre iki kardeşlerin, daha önce Kamptan bırakılıp kısa süre sonra şehit düşen diğer sayısız Uygur gibi Hayatını kaybettiği düşünülmüş, Fakat işin aslı öyle olmadığı anlaşılması üzerine yaptığı araştırmaları sonucu, evli ve iki çocuk babası Ağabey Abdukahar Azizin Lop ilçesinde, diğerinin ise Kaşgar'da bir Tekstil fabrikasında

köle olarak çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

TUTUKLANANLARIN AKİBETİ MEÇHUL

“Bilgilere göre Lop'a bağlı Sampul köyü Aydınkol mahallesinde ikamet eden iki kardeş, çiftçi olan Babası Eziz Abdullah, 2017 yılında kendine ait tarlada çalıştığı sırada oğulları Abdukahar Aziz ve Ablikim Aziz ile birlikte gözaltına alındığı ve hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden kampa atıldığı ifade ediliyor.

Aziz Abdullah ve oğulları olmak üzere Ailesinin tutuklanmasından dört ay sonra, eşi Tursungül Mettömür hanımefendiye Rejim güçleri tarafından Kocası Aziz Abdullah'ın mahalledeki bir kısım insanlarla

birlikte hiçbir gerekçe göstermeksizin 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia namasının teslim edildiği belirtiliyor.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen ailesinde hiçbir haber gelmeyen Tursungul hanım, iki oğlunun hapse mi veya Toplama kampına mı atıldığını öğrenmek için Komünist yetkililere başvuruyor ama bilgi alamıyor. Üstelik işin peşini bırakması gerektiği, yoksa kendisinin de içeri alınacağı konusunda tehdit ediliyor.

KAMPTAN ÇIKAR ÇIKMAZ KÖLELİĞE ZORLANDI

Ağustos 2021'de Sampul köy polisi, Tursungul Mettömür'un iki oğlunun kampa taki sözde eğitimini bitirdiğini ve yakın gelecekte ailesine döneceklerini haber vermesiyle, Anne Tursungul hanım derin bir nefes alıyor. Ancak günler geçmiş olsa da iki oğlu ile bir türlü görüşemiyor.

Bir haftayı aşkın süre sonra Köy Polisi, Tursungul hanıma iki oğlunun sözde "İstihdam" edildiğini, Parti hükümetin bu iyiliğini asla unutmaması gerektiğini ve fazla yaygara çıkarmaması konusunda tembihliyor. Ancak ceza süresi hala de-



vam eden eşi Aziz Abdullah hakkında hiçbir bilgi paylaşmıyor.

Elde edilen bilgilere göre, işler kötüye gitmeden önce Küçük oğul Ablikim Azizin köyde bir kız ile nişanlıydı, kampa alınması sonrası çaresiz beklemek zorunda kaldığı ve 4 yılın ardından bırakıldığı haberini alır almaz Anne Tursungul Hanımın yanına geldiği, Fakat Çin rejiminin köle işçi çalıştırma politikası kapsamında Polis güçlerinin tehditleri yüzünden çalışmaya gönderilen iki oğlu hakkında çaresiz kalan Anne, ne kolu komşularına ne de yiğidin nişanlısına Oğullarının nereye gittiğini açıklayamıyor.

Söylenenlere göre Tursungül Hanım, büyük oğlunun eşi ve iki torunuyla birlikte hayatını bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Ancak küçük oğlunun bir anda ortadan kaybolmasından etkilenen diğer mahalle sakinleri, henüz Kamptan bırakılmayan çocuklarının durumu ve akıbetinin meçhul olmasından ötürü endişe ve korku içerisinde olduğu aktarıldı.

Yazar: Muhammed Ali ATAYURT



Başta Türkiye, ABD ve AB ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın tepki gösterdiği Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı sistematik Soykırım ve şiddetli baskı devam ederken, elektrikli otomobil markası Tesla'dan şaşırtıcı bir adım geldi.

Tesla, uzunca bir süredir Çin hükümetinin işgali ve baskısı altında tuttuğu Doğu Türkistan'da yeni bir bayi açtı.

“Bir süredir dünya çapında eleştiriler alan Çin, Uygur Türkleri'ne karşı uygulamış olduğu baskı, sistematik soy-

kırım uygulamaları nedeniyle dünya çapında yaptırımlarla karşı karşıya. Fakat tüm bunlar, Piyasaya sürdüğü elektrik motorlu ve otonom sürüş sistemleri ile otomotiv sektörüne yön veren Tesla'nın hırsını engellemeyemedi ve Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede, Urumçi'de bir yetkili bayi açtı.

Tesla'nın bu tavrı Çin'e karşı olan kesimlerce şiddetle eleştirildi. Ancak ne Tesla'dan ne de Elon Musk'tan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Bilgilere göre Çin'in sosyal medyası Weibo'da yapılan paylaşımda duyurulan yetkili bayi hakkında, Urumçi'deki ilk Tesla mağazasında satış, satış sonrası destek ve benzeri hizmetler verileceği aktarılırken “Tesla sahiplerine batı Çin'deki seyahatlerinde yardımcı olunması hedeflendi.” ifadelerine yer veriliyor.



Uzmanlara göre Tesla'nın Çin'de çok sayıda bayi ve yetkili servise sahip olduğu, Ancak Urumçi'deki bu bayi, Tesla için büyük önem arz ettiği kaydederken, bu sayede şirket Çin'in en batısına kadar ulaşmış olacak.

Gözlemciler Tesla'nın bu girişiminin Çin hükümetini güzelleme çabası olabileceğini düşünüyor. Zira geçtiğimiz hafta Çinli otoriterler Elon Musk'ın Space-X uydularının Uzayda çok yer kapladığı gerekçesiyle BM Uzay İstasyonu'na şikayet etmişti.

Tesla'nın Urumçi'de açtığı yetkili bayi, sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle de ABD'li kullanıcılar, bu hamlenin doğru olmadığını savunuyor.



Biden yönetiminin bölgede üretilen tüm ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasasını sunan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi'nin bölgedeki soykırımı ve köle işçiliği örtbas etmesine yardım ediyor" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Yazar: Muhammed Ali ATAYURT





KAZAKİSTAN OLAYLARINDA ÇİN PARMAĞI

Moskova'da son yıllarda Çin'in bölgedeki etkinliğini azaltmak amacıyla Şangay İşbirliği Örgütü'nden ziyade Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi Çin'in yer almadığı örgütlere daha fazla önem veriyor. Çin'e karşı savunma hattı oluşturmaya özen göstermek isteyen Rusya, bu hattı ancak Türklerle oluşturabilir. Rusya muhtemelen yakın gelecekte Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olacaktır.

“KAZAKİSTAN'daki olaylarda asıl hedef yeniden yapılandırılan Türk Devletleri Teşkilatı'dır.

Kazakistan, geniş coğrafyası, yeraltı zenginlikleri ve verimli topraklarıyla dikkat çekmektedir. Kazak halkının haklı talepleri provoke edilmiş, kamu düzeni sarsılmış, etkisi uzun sürecek siyâsî ve toplumsal olaylara yol açmıştır.

Bu makalede Kazakistan'da baş gösteren olayların arka plânında şüpheli olarak hangi ülkenin yer aldığını inceleyeceğiz. Kazak yöneticilerinin de söyledikleri gibi, olaylar tamamen dışarıdan bir ülkenin plânlı yönlendirmesi ile ortaya çıkmıştır.

Amerika'nın Kazakistan'a yaklaşımı

ABD, Çin'i Asya Pasifik'te kuşatma altına alarak çevrelemiştir. NATO müttefiki Türkiye'nin başını çektiği Türk Devletleri Teşkilatı'nın NATO gibi askerî bir güce kavuşacak olması ABD'nin Çin'i batıdan (Orta Asya'dan) kuşatma altına alması açısından oldukça işine gelmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, aynı zamanda Çin'in tarihî İpekyolu üzerinde kurmaya plânladığı hegemonyasını zayıflatacak, Türk devletlerini hem Rusya'nın prangalarından, hem de Çin'in sömürge plânından kurtarabilecek potansiyeli taşıyan büyük bir proje niteliği taşımaktadır.

ABD, Kazakistan'da kaos çıkmasını istemez. Öyle bir kaos ABD'ye nüfuz kazandırmaz ya da Kazakistan'ı işgal etme fırsatı sunmaz. Bilakis bu fırsatı Rusya'ya kazandırmış ve bütün şüpheleri de şimdiki gibi kendi üzerine çekmiş olur. Amerika'ya göre Kazakistan'ın siyâsî ve ekonomik huzursuzluğu Çin'e daha fazla bağımlı hâle gelmesini sağlar ki bu, Çin'in işine gelecektir. Ayrıca Çin'in "Bir Yol Bir Kuşak" projesinin önüne set çekmek için Türk devletlerinin güçlenmesine ihtiyaç vardır. Amerika, Çin'e karşı güçlü bir Kazakistan'dan yanadır.

Ya Rusya?

Rusya, önceliğini Ukrayna ve Balkanlara verdiği için arka bahçesi olarak düşündüğü Kazakistan'ın iç karışıklığa düşmesini istemez. Zira Rusya aynı zamanda Suriye ve Libya'da yoğunlaşmışken dikkatini dağıtacak bir şekilde Kazakistan'ı sıkıntıya sokmak istemez. Üstelik Kırım'ın gayri-meşru ilhakı ile uluslararası sert yaptırımlarla boğuşmaktadır. AB ve ABD ile de hemen hemen savaşmanın eşiğine gelmiş vaziyettedir. Bir diğer yandan Çin'in bölgede gün geçtikçe artmakta olan baskın etkisi ve demografik istilâ girişimi, Rusya'nın karşısında en büyük tehdit olarak durmaktadır. Dolayısıyla nihâî noktada, Rusya'nın Kazakistan'da kaos çıkarması, yapacağı en son şeydir. Kısacası hem ABD, hem de Rusya'nın Çin'e karşı gelebilmek için Türk Devletleri Teşkilatı'na ihtiyaçları vardır.

Çin'in demografik istilâya dayanan stratejisi

Çin'in gelişmişliği ve ekonomik seviyesi gösterildiğinden çok daha sınırlıdır. Enerjide dışa bağımlıdır ve doğal kaynakları da kısıntılıdır. Tarım arazilerinin yetersiz-



liği, çevre kirliliği ve artan nüfusu Çin'in gıda hammaddesi üretimini tehlikeye sokmaktadır.

Çin 2021'de dünya piyasasındaki tahıl üretiminin yarısını satın alarak stokladı. Şayet insanlık dışı bu stokçuluğuna devam ederse 2022 yılı içerisinde, dünyadaki mısırın yüzde 69'unu, pirincin yüzde 60'ını ve buğdayın yüzde 51'ini stoklamış olacak.

BM raporlarına göre Çin'de 600 milyon aç insan var. Çin yönetimi, yaşam alanını (coğrafyasını) genişletme ihtiyacından söz etmeye çoktan başladı. Özellikle Türkistan coğrafyasındaki ülkelerin topraklarına göz dikmiş vaziyette.

Çin'in demografik istilâya dayanan stratejisi sayesinde birçok Pasifik ülkesinde hatırı sayılır Çinli nüfus yaşamaktadır. Singapur'da yüzde 74, Malezya'da yüzde 24,6, Endonezya'da yüzde 17,9 ve Tayland'da ise yüzde 15 Çin kökenli nüfus yaşamakta ve yaşadıkları ülkede siyâsî ve ekonomik olarak güç teşkil etmekte.

Çin'in Afrika'yı ekonomik sömürgeye dönüştürmeye başlaması bu genişleme ihtiyacının açık göstergesidir. Güney Afrika'ya 400-500 bin, Madagaskar'a 100-150 bin, Etiyopya'ya 60-70 bin, Kongo Cumhuriyeti'ne 25-30 bin Çinli nüfus yerleştirilmiş vaziyettedir.[i] Çin "Borçlanma Diplomasisi" adı verilen sistem ile

ülkeleri sömürmekte, borç karşılığında ülkelerin yeraltı kaynakları ile limanlarına el koymaktadır.

Rusya'nın asıl rakibi ABD değil, Çin'dir

Rusya ile Çin'in ortak düşmanının Amerika olmasına rağmen Rusya ile Çin'in çıkarları örtüşmemektedir. Çin, ihtiyaç duyduğu enerjiyi Rusya'dan daha ucuza temin edebilmekte, Ortadoğu ülkelerine olan bağımlılığını azaltmaktadır. Fakat Çin, ekonomik baskı ile Rusya'nın özellikle Sibiryaya topraklarına göz koymuştur. Hatta Sibiryada birçok yerleşim alanında Çinli işçi nüfusu artmıştır. Resmî kayıtlara göre Rusya'da 400 bin Çinli yaşamaktadır. Fakat şu an Sibiryada 2 milyon civarında Çinli olduğu biliniyor. Kazakistan'da ise 400 bin civarında Çinli yaşıyor.

SSCB'nin yıkılışından sonra Moskova birçok yerde olduğu gibi Orta Asya'da da etkisini kaybetti. Oluşan boşluğu Çin doldurdu. Çin, günümüzde Moskova'nın Asya Pasifik'te etkisini tekrar arttırmasını istemiyor. Benzer bir durum diğer bölgeler için de geçerli. Rusya milyar dolarlar harcayarak ve ABD ile çatışma riski yaşayarak Ortadoğu'da var olmaya çalışırken, Çin ise ekonomik gücü sayesinde daha kolay, risksiz ve en önemlisi de "sessiz" bir şekilde etkisini arttırıyor. Çin'in bu "sessiz" ilerleyişi, uzun vadede Rusya'nın buradaki çıkarlarını da tehdit edecek seviyededir.

Rusya her ne kadar Avrupa ve ABD'den uzaklaşarak yüzünü Doğu'ya çevirse de ve Çin Rusya'yla müttefik gözükmeye çalışsa da, Rusya, Çin'in ufukta görünen Asya hegemonyası tehlikesine tek başına karşı koyamamakta ve giderek Çin'in hammadde kolonisine (sömürgesine) dö-

nüşmektedir. Çin bu emperyal/sömürü düşüncesinden vazgeçmeyecektir.

Çin, Moskova'nın yumuşak karnını fırsata çevirerek, bölgede yoğun şekilde iş yerleri açmakla beraber, yeraltı kaynaklarını çıkarmak ve boş toprağı işletmek bahanesiyle her yıl daha fazla nüfusu taşımaktadır. Çin Hükûmeti resmî olarak vatandaşlarının Rusya'ya göçünü teşvik etmekte kalmayıp desteklemekte ve vatandaşlarına para yardımı da yapmaktadır. Pekin, Ruslar ile evlenen vatandaşlarına belirli miktarda ödemeler yapmakta, bu evliliklerden doğan çocuklar içinse ödeme miktarını arttırmaktadır.

“Çin, modern stratejisinin demografik istilâya dayanmakta olduğunu da gizlemiyor. Çin Komünist Partisi Başkan Yardımcısı Li Yuançao, “dünyanın en emekçi halkının Çin'de yaşadığını ve Rusya'da ise boş toprakların çok olduğunu dile getiriyor, karşılıklı gelişme için her iki ülkenin bu iki noktayı birleştirmesi gerektiğini” ifade etmekten de çekinmiyor. Moskova bu tehdidin farkında olup birtakım önlemler alıyor, ama alınan önlemlerin sonuç verip vermeyeceği bilinmiyor.

Böyle devam ederse Çin nüfusu Rus nüfusuyla aynı orana ulaşacak ve doğal olarak siyaset ve yönetim konusunda da söz sahibi olmaya başlayacaktır. Çinlilerin Rusya'da nüfus artışı plânlandığı gibi giderse, Çin'in sadece Rusya'ya değil, bütün bölgeye baskı uygulayabilecek yeni

olanaklara sahip olması yakındır. Rus toplumunda Çin'in yayılma tehlikesi en kritik tartışma konularından biri hâline gelmiş vaziyettedir.

Moskova'da son yıllarda Çin'in bölgedeki etkinliğini azaltmak amacıyla Şangay İşbirliği Örgütü'nden ziyade Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi Çin'in yer almadığı örgütlere daha fazla önem veriyor. Çin'e karşı savunma hattı oluşturmaya özen göstermek isteyen Rusya, bu hattı ancak Türklerle oluşturabilir. Rusya muhtemelen yakın gelecekte Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olacaktır. Bu pencereden baktığımızda, Kazakistan'ın karıştırılması yahut istikrarsız duruma getirilmesi Rusya'nın en son isteyeceği şey olacaktır. Bunu kesin bir dille söylemek mümkündür. Çünkü Rus-Türk savaşının kazananı Çin olur.

Çin bu başarılı (!) tecrübesinden yola çıkarak, Kazakistan'ı ve dolayısıyla Orta Asya'yı kaosa sürüklemek için terör örgütleri ile işbirliği yapacaktı. Bunun için en uygun aday FETÖ idi. Üstelik FETÖ'nün Çin'e diyet borcu da vardı. Çünkü FETÖ'nün 2014 öncesinde Türk Hükümeti'ni Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "teröre destek veren ülke" olarak yargılatma girişiminde Çin koşulsuz yardım etmişti. FETÖ'nün Zaman gazetesinde, 2013 yılında, "Türkiye DAES'e militan yardımı yapıyor. Çin'den savaşçı getirip DAES'e göndermek için Urumçi'ye 70 bin pasaport yolladı. Şu an Türkiye sayesinde DAES'e katılan Uygur savaşçı sayısı 5 bini geçti" şeklindeki asılsız haberler Türkçe ve İngilizce yayınlamışlardı.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan en fazla kim rahatsız oldu?

TÜRK Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşu, ABD ile Çin arasındaki küresel rekabet ve çatışma ortamında dünyayı iki kutuplu hâle getirmeye başladığı döneme denk geldi. ABD, Çin'in meydan okumasıyla daha rahat mücadele edebilmek için Rusya sorununu Avrupa'ya havale etmeye (buck-passing) çalışmakla birlikte dünya ülkelerini bu iki kutbun birini seçmeye zorlamaya başladı. Tam bu dönemde Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucusu olarak "üçüncü dünya ülkeleri" için alternatif bir eksen yarattı.



Çünkü Türk dünyasının selâmeti, ikinci Orta Doğu'ya dönmemesi ve özellikle de kendi öz benliğini bulması için "üçüncü bir eksene" veya çok kutupluluğa ihtiyacı vardı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgede başarılı olması durumunda bölge halkının refahı ve güvenliği kuşkusuz artacaktır. Hem Batı ve Rusya'nın Büyük Türkistan'daki prangalarını kırabilecek, hem de Çin'in İpekyolu hâkimiyeti ile Asya hegemonyası inşâ etme plânlarına "Dur!" diyebilecek ve en nihayetinde Doğu Türkistan başta olmak üzere, sahipsiz kalan ümmetin bütün yetimlerine sahip çıkmakla kalmayarak diğer Türk ve İslâm devletlerini de Çin'in ödenmesi zor borç batağından, bir diğer deyişle dolaylı köleliğinden kurtarma gücüne kavuşacaktır.

Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı, en çok Çin'i rahatsız etmiştir.

Çin Komünist yönetimi, 12 Kasım 2021'de, İstanbul'da Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan Devletlerince kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) hem Çin, hem de bölgesel anlamdaki kendi istikrar plânları için tehdit oluşturduğunu iddia etmiştir.

ÇKP'nin resmî yayın organı Global Times'te yayınlanan analize göre, "yeniden yapılandırılan teşkilatın üye sayısının artırılması, Türk devletlerinin Pan-Türkizm fikrinin yeniden canlandırılmasının" göstergesidir. Yazının devamı şöyle:

"Türk kavramı tarihseldir ve Orta Asya devletleri ile alakalı değildir. Hatta bu çerçeveye göre Uygurlar Türk olmayıp Çin ırkına mensuptur. Ankara, 'Türk' kavramını ön plâna çıkartarak Orta Asya ülkeleri ile işbirliğini arttırmaya çalışmaktadır. İstanbul'da kurulduğu bildirilen ve ilân edilen bu örgüt (Türk Devletleri Teşkilatı), bölgedeki etnik gerilimleri tırmandırabileceği ve bölgenin istikrar ve güvenliğini tehdit edeceği ve aşırılıkçı Türk milliyetçiliği fikrini yayarak istikrarsızlık yaratabileceği tehlikesi taşımaktadır.

“Çin yönetimi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tekrar ortaya getirdiği Pan-Türkizm ve Pan-İslâmizm ideolojilerine karşı her zaman tetikte olmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı ve benzer oluşum ve akımların çoğalması, Çin'i bölmeye çalışan bazı bölücü unsurlara, aşırılık yanlılarına ve ayrılıkçılara ilham verir.” [i]

Ayrıca Çinli medya kuruluşu "South China Morning Post", 31 Aralık'ta yayınlanan bir makalede, Türk Devletleri Teşkilatı'nı hedef göstermiş ve Türk devletlerinin dayanışmasının Çin için büyük tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Dünya jeopolitiğinin kalbinde yeni bir güç yükseliyor" yorumuna yer vermiştir. Pekin merkezli Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CICIR) Başkanı Yuan Peng, bu yazısında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Çin'in batısındaki Sincan sınırında üç üyesi olduğu vurularak ve "Dünya jeopolitiğinin kalbinde yeni bir güç yükseliyor. Bir örgütün ötesinde bir şeyi hedeflediği açık" diyerek teşkilatın Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'a destek vereceği imasında bulunmuş ve "Bu, dünya jeopolitiğinin kalbinde Avrupa Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne eklenen yeni bir gücün yükseldiği anlamına geliyor" görüşünü dile getirmiştir.[ii]

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan oldukça panikleyen Çin, tıpkı Donald Trump'ın kendisine ekonomik savaş ilân ettiğinde paniklediği gibi, dünyanın "Bir daha asla!" dediği Nazi kamplarını Doğu Türkistan'da kurmak suretiyle Uygurların olası başkaldırıların önüne geçmek için soykırım suçundan da geri durmamakta, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kendi kontrolüne almak için son kozunu kullanmaktan çekinmemektedir. Bu koz, Kazakistan'da bir, Çin'de iki üniversite bitiren, uzun süre Çin şirketlerinde çalışan, Uygur kökenli olmasına rağmen bunu hep inkâr eden Kazakistan eski Başbakanı Kerim Masimov'dan başkası değildir.

Kökeninin Uygur olmasından utanan ama utanmadan başbakanlık görevi sırasında birçok kez Çince takma ad kullanan Masimov, Başbakanlığı döneminde Çin ile çok sıkı diyaloglar geliştirerek ülke toprakla-



rını Çinli nüfusa açmıştır. Ayrıca Çin ile gayr-i resmî parasal ilişkilere girdiği iddia edilmektedir. Bu dönemde Çin'in Kazakistan'daki çıkarlarını takip ederek koruyucu rol üstlenmiştir. Çin şiiirine özel ilgi göstermesi ile de ünlenen Masimov, defalarca Çin'in çıkarlarını savunmakla kalmayıp bazı finansal gruplarına lobicilik yapmakla da suçlanmıştır.

Hatırlamakta fayda var; Kerim Masimov'un toplam üç kez hükûmet başkanlığı yaptığı dönemlerde ne Kazakistan'da yaşayan 2 milyon civarındaki Uygur'a, ne de Doğu Türkistan'da Çin soykırımını altında inleyen Uygurlara zerre yararı olmamıştır.

Çin medyası, Nazarbayev'in istifası üzerine derhâl Masimov'un Kazakistan Cumhurbaşkanlığı için en ideal aday olduğunu dillendirmişti. Şu an Fransa'ya sığınan ve Kazakistan'ın muhalif lideri olarak bilinen, Kazakistan'da bir dönem Enerji Bakanı ve BTA Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Muhtar Ablyazov tarafından da zamanında Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevi için en haklı adayın Kerim Masimov olduğu öne sürülmüştür.

Kazakistan medyası sürekli olarak (eski Başbakan) Kerim Masimov'un Nazarbayev tarafından olası bir halef olarak kabul edildiğini de tartışmıştır. O dönemlerde Kazakistan medyasındaki tartışmalarda eğitimli bir kişi için her toplumda bir yer olduğu ve Masimov'un etnik kökeninin

Uygur olmasının devlet başkanlığı koltuğuna oturmasına engel teşkil etmemesi gerektiği yönündeki propagandalara sıkça rastlanırdı.

Ama işler Çin'in beklediği gibi gitmedi. Çin'in desteklediği Kerim Masimov'un yerine Cumhurbaşkanlığı'na Kasım Cömert Tokayev seçildi. Böylelikle Çin'in gizli ve tatlı rüyası suya düşmüş oldu.

Derken Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması, Çin'in bardağını taşıran ve paniklemesine neden olan son damla oldu. Aksakalımız Binalı Yıldırım'ın, "Çin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın doğal üyesidir" şeklindeki talihsiz açıklaması da Çin'i sakinleştirmeye yetmedi. Çin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kilit ülkesi olan Kazakistan'ın devlet başkanlığına, kendi ellerinde yetişmiş ve Çin severliği ile de bilinen Masimov'u darbeyle getirmek sureti ile teşkilatın kontrolünü tam olarak eline alması da, en azından ilerleyişini durdurma potansiyelini elde etme yolunu seçmiştir.

Çin bunun için, Kazak toplumundaki ekonomik huzursuzluğu kullanmıştır. Kazakların gelir dengesizliği yüzünden yıllardır biriken ve patlamaya hazır öfkesini ateşleyerek, eskiden beri rüşvete dayalı diplomasi ve lobicilik faaliyetleri ile Kazakistan'da oluşturduğu bürokratik ve medyatik gücünü denemeye karar vermiştir.

Çin'in Orta Asya'ya korku pompalama iştahı

Çin, Kazakistan'daki iç kargaşayı kullanarak Kerim Masimov'un darbeyle iktidarı ele geçirebileceği düşüncesi ile kaostan faydalanmak istedi. Kazakistan'da yaratılacak kaos ortamının Orta Asya'ya yayılması Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni geçici şekilde sekteye uğratsa da, proje tamamlandıktan sonra Batı'nın müdahalesi ile

çıkacak kaostan önce kendi kontrolünde çıkacak olan kaos, Çin'in lehine olacaktır. Çin yine eskisi gibi mağdur edebiyatı yapmaya devam edecek, bütün ülkelerin şüphesi Batı'ya ve Rusya'ya yönelecek, çoktan Çin'in borç batağına saplanan Orta Asya ülkeleri de bu kaos neticesinde Çin'e daha çok bağımlı hâle geleceklerdi. Zira kontrollü kaosu Çin daha önce de Orta Asya'da denemiş ve başarmıştı.

Çin, Taliban ve El-Kaide ile yaptığı gizli işbirliği sayesinde Orta Asya'ya terör korkusu pompalayarak ticarî işbirliği örgütü olan Şangay Beşlisi'ni Şangay Güvenlik İşbirliği Örgütü'ne dönüştürebilmiş ve bu sayede bölge ülkelerini kendine bağlayabilmişti.

Ekim 2001'de El-Kaide terör örgütünün Avrupa'daki ajanı olduğu belirlenen ve Münih'te tutuklanan Libya asıllı 32 yaşındaki Ben Heni'nin, Çin'in bu gelişmeden 3 yıl önce (1998) ABD'nin El-Kaide'ye attığı ancak patlamadığı Cruise füzelerini milyonlarca dolara satın aldığı, Çin'den alınan bu paranın "Çeçenistan'daki mucahitlerin lideri Ömer Zaghan'a yönlendirildiği" yönündeki itirafları ve hatta El-Kaide ile yapılan konuşmaların ses kaydının da bunu doğruladığı The Guardian gazetesinde ifşa olmuştu. Buna rağmen hiç kimse Çin'e "Bu para neden Çeçenistan'a yönlendirildi? Neden El-Kaide ile işbirliği yaptı?" sorusunu yöneltmemiştir.[iii]

Çin'in bu şekilde Orta Asya'ya terör korkusu pompalayarak neleri elde etmeye çalışacağı kimsenin aklına gelmemişti.

(Buraya küçük bir not düşeyim: Çin ile El-Kaide arasındaki söz konusu Cruise

füzeleri, alışverişin bizzat görgü tanığıyla, hatta o Cruise füzelerini Çin uçağına yükleyen birkaç kişi ile 1999'da, Pakistan'da bizzat konuşma fırsatı yakalamıştım.)

Çin bu başarılı (!) tecrübesinden yola çıkarak, Kazakistan'ı ve dolayısıyla Orta Asya'yı kaosa sürüklemek için terör örgütleri ile işbirliği yapacaktı. Bunun için en uygun aday FETÖ idi. Üstelik FETÖ'nün Çin'e diyet borcu da vardı. Çünkü FETÖ'nün 2014 öncesinde Türk Hükümeti'ni Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "teröre destek veren ülke" olarak yargılatma girişiminde Çin koşulsuz yardım etmişti. FETÖ'nün Zaman gazetesinde, 2013 yılında, "Türkiye DAES'e militan yardımı yapıyor. Çin'den savaşçı getirip DAES'e göndermek için Urumçi'ye 70 bin pasaport yolladı. Şu an Türkiye sayesinde DAES'e katılan Uygur savaşçı sayısı 5 bini geçti" şeklindeki asılsız haberler Türkçe ve İngilizce yayınlamışlardı.

Bu haberlerle Türkiye aleyhine kanıt oluşturulmak istenmişti. Oysa o günlerde Batı'nın en güvenilir araştırma şirketleri, DAES'e katılan yabancıların sayısı hakkında kapsamlı raporlar yayınlamış ve hepsinde de Uygurların sayısı 130 civarında görülmüştü. FETÖ'nün talebi üzerine Çin, işte bu söz konusu 130 Uygur'u Türkiye üzerinden DAES'e yollamayı koşulsuz kabul etmişti. Böylece Çin, hem merhum lider İsa Yusuf Alptekin'le gençliğinden beri yakınlığı ile bilinen Erdoğan'dan, hem de Doğu Türkistan'daki potansiyel tehdit olarak gördüğü Uygur gençlerden kurtulabilecek, Doğu Türkistanlıların haklı mücadelesini uluslararası terörle ilişkilendirerek meşruiyetini kaybettirebilecek, Uygur soykırımına meşru bir zemin hazırlayabilecek ve kendini dünyaya mağdur gösterebilecekti.

Bu karşılıklı çıkar ilişkisi, FETÖ ile Çin'i

çok eskiden bir araya getirmişti. (FETÖ-Çin ilişkisini daha detaylı öğrenmek isteyenler, Haber Ajanda'da yayınlanan "Komünist Çin'in FETÖ Kartı" -2016- başlıklı yazımı okuyabilir.)

Şunu unutmayalım ki, dünyadaki bütün terör örgütleri taşerondur ve sıkça sahiplerini değiştirir. Görmemiz gereken ise, taşeron terör örgütünün nerede konuşlandığı ve kime saldırdığı değil, saldırıdan kimin en çok nemalandığıdır. İşte o zaman taşeron terör örgütlerinin gerçek sahiplerini tespit edebiliriz.

O günlerden bugüne, belirttiğimiz şekilde, FETÖ'nün taşeronluğu ile Çin'in Kazakistan'daki geçici kaos plânı devreye sokuldu. Halkın haksız zamlara ve gelir dengesizliğine karşı başlayan haklı protestosu çatışmaya, hatta işgal girişimine dönüştürüldü. Olayın ciddiyetini kavrayan Rusya, derhâl Çin'in yer almadığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü birliklerini Kazakistan'a gönderdi. İlk olarak Kerim Masimov devlete ihanetten gözaltına alındı.[iv]

Masimov ve ekibi ayaklanmaları kışkırtmak, hatta örgütlemekle suçlandı. Masimov, suçlu bulunması hâlinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Eğer sorgu sırasında olayın arkasındaki Çin de ortaya çıkarsa, dünya gündemine bomba gibi düşecek diplomatik rezaleti varın, siz düşünün!

İşin yine beklendiği gibi gitmediğini gören Çin, hemen Kasım Cömert Tokayev'e destek mesajı ilettili. Kazakistan'ın istikrarını ve güvenliğini, Kazak halkının huzurunu tehdit eden güçlerin karşısında olduğunu ifade eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Kazakistan'da kargaşa çıkarmak ve bir renkli devrim yaratmak isteyen dış güçlere kararlılıkla karşı duracağız" demeyi de

ihmâl etmedi.[v] Yani paçayı kurtarmanın derdine düştü.

Nursultan Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nazarbayev'in halka 'sorunların üstesinden gelinmesi ve Kazakistan'ın bütünlüğünün korunması adına Devlet Başkanı Tokayev'in etrafında toplanması ve onu desteklemesi' çağrısı yaptığını yazdı. [vi]

Kazakistan'daki kaosu fazla sürmeyeceği artık gün gibi aşikârdır. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, yabancı barış gücü askerlerinin 2 gün içinde ülkeden ayrılacağını da açıkladı. Ve söylediği gibi oldu.

Kardeş Kazakistan'ın bir an önce istikrara kavuşması ve bundan sonra Çin'in şeytansı oyunlarına karşı daha dikkatli olması dileğiyle esen kalınız...

Yazar: Kaşgarlı METEHAN

Kaynak:

[i] https://tr.wikipedia.org/wiki/Denizayüzde_C5yüzde_9Fyüzde_C4yüzde_B1ryüzde_C4yüzde_B1_yüzde_C3yüzde_87inliler

[ii] <https://www.karar.com/dunya-haberleri/cin-basini-turk-devletleri-teskilati-cin-icin-tehlike-1640239>

[iii] https://www.yenisafak.com/dunya/cin-medya-si-turk-devletleri-orgutu-yeni-bir-guc-olarak-yukseliyor-3728281?fbclid=IwAR34n3zyk6dXBDxhjBc4U-NIXrwcRHFQLK_qCgMIDnOdk-UHuMIXAlu8GEp0

[iv] <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cin-talibandan-patlamamis-cruise-satin-aldi-22824>

[v] <https://www.trthaber.com/haber/dunya/karim-masimov-devlete-ihanetten-gozaltina-alindi-643099.html>

[vi] <https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-cin-devlet-baskani-si-kazak-mevkidasi-tokayev-e-14651828/>

[vii] <https://tr.sputniknews.com/20220108/eski-kazakistan-ulusal-guvenlik-komitesi-baskani-masimov-gozaltina-alindi-1052522817.html>



YATIRIMLAR KÖLE İŞÇİLİĞİ ARTTIRIYOR

Doğu Türkistan'daki halkın zorla çalıştırılmasından ötürü büyük fayda sağlayan Çin, çok sayıda Çinli iş adamlarını, fabrikatör ve sınıyıcıları Doğu Türkistan'a yatırım yapmaya teşvik çalışmalarını güçlendirdi.

“Çin'in propaganda yayını Aksu günlük gazetesinin 7 Ocak tarihli haberine göre işgalci Çin yönetimi, İç kesimlerden teşvikle getirdiği Çinli işadamlarını Aksu vilayetinde kurulan ve Uygurların köle olarak çalıştırıldığı Dev Tekstil Sanayi şehirciklerin yıl başından itibaren yatırım çekmeye başladığı ve farklı endüstriyel alanların iç yatırımın odağı haline geldiği ileri sürülüyor.

Aksu Tekstil Sanayi Bölgesi (Yapay Şehir) yöneticilerine göre ekonomik geliş-

mi 2021'de 2,49 milyar Yuan olan sanayi bölgesi, rejimin desteğiyle Çinli işadamlarının ilgisini çekmeyi başardı ve 2022 yılı endüstriyel katma değerinde artış zirvesi bekleniyor.

ÇİNLİ FABRİKALAR ÇOĞALDI

Bilgilere göre sadece Aksu ili değil Doğu Türkistan'ın hemen her bölgesinde benzeri şekillerde yeniden inşa edilen sanayi şehircikleri kurulmuş olup, özellikle de ekipman üretimi ve traktörler, asansör, tıbbi malzeme, yenilebilir enerji kapsa-



mında bütün gereksinimlerin tamamını üretebilir koşullara sahip tekstil ve sanayi endüstrisi alanında ekipman üretimi genişletildi.

Genişleme planını “14. Beş Yıllık Plan”a dahil eden Çinli otoriter rejim, Sanayi bölgelerindeki üretimi Müslüman Uygur Türklerinin düşük ücret ve aralıksız çalışma, Köleleştirilmesi üzerine kurguluyor.

Ayrıca Çin anakarasında hava kirliliği oluşturması nedeniyle halkı tarafından eleştirilen Komünist rejim, sanayi kuruluşlarını Doğu Türkistan’a taşımak istiyor.

KÖLE İŞÇİLİK YAYGINLAŞTI

Böylece Doğu Türkistan’daki suçsuz yere hapisaneler ve ceza kamplarında tutulan Müslüman Türkleri daha fazla zorunlu çalışmaya tabi tutabilecek.

Bilindiği üzere Çin rejimi, Batı ve AB ül-

keleri tarafından Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım, insanlık dışı uygulamaları nedeniyle yaptırımlara maruz kalmıştı. Çok sayıda Çinli şirketin küresel markalarla iş yapma kapısı kapanmış, birçoğu iflasın eşiğindeyken Komünist Rejimin “Özel sektöre destek” paketi sonucu (Doğu Türkistan’a yatırım şartı mı getirildi bilinmez ama) Bölgeye girmek için can atar hale geldi.

Bu durum Doğu Türkistan’daki Çinli fabrikaların ve firmaların sayısında artışa neden olurken aynı zamanda mazlum Uygur halkının zorunlu çalıştırılmasını da devasa ölçüde etkiliyor.

Yazar: Muhammed Ali Atayurt





SÖZDE “KARDEŞ AİLE”, ÖZDE KALLEŞ PROJESİ

“

Doğu Türkistan’daki ceza kampları ile ilgili son 4 yıldır BM ve diğer kuruluşların 900,000 ile 1 milyon 800 bin) kişinin tutulduğuna dair tahminleri hiçbir şekilde revize edilmedi. Çin ise bu süreçte Doğu Türkistan’dan gelecek bilgiler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı. Kamplarla ilgili kendi yayımladığı veriler dışında hiçbir şey bulunmuyor ve meseleye hep varsayımlar üzerinden yaklaşıyor. Ki bu da, durumun vahameti ne boyutta olduğunu yansıtıyor aslında.

”

İnsanlık dışı muameleye maruz kalan Müslüman Uygurlar, hapis ve Toplama Kampları vasıtasıyla diğer Türk ve İslam dünyasından izole bir şekilde uzak tutulmaya çalışılıyor.

Uluslararası İnsan hakları grupları bu tesislerin, Gulag ve Nazi varı “Toplama kampları” olduğu görüşünde hem fikir. Birleşmiş Milletlerin (BM) eski verilerine karşın, Çin’in “Xinjiang’da istihdam güvencesi” adlı beyaz kapaklı Kitap / Rapo-

runda ise, 2016’dan beri yaklaşık 8 milyon insanın İşgalci Çin hükümeti tarafından namı diğer “yeniden eğitim merkezleri” denilen Toplama Kamplarında dönüşümlü olarak alıkonulduğunu doğrulanıyor.

Neden tutuklandılar peki?

Gerekçeleri neydi?

Hanımların başını örtmesi, uzun kıyafet giymesi, erkeklerin sakal ve bıyık bırakması, Kur’an-ı Kerim okuması, namaz kıl-



ması, hacca gitmesi, oruç tutması, hayır ihanda bulunması veya zekât vermesi, bilhassa dini vecibelerini yerine getirmesi, en önemlisi de Müslüman Türk olmalarıydı!

İşgal Hükümeti, “Terörizm ve aşırılıkla mücadele” siyasetinin altını doldurmak için, Uygurlar “Dinden zehirlenmişler!” safatasını ortaya koydu. Güya “Tedavi ediyoruz” bahanesiyle Toplama Kampları kurup insanları içeri attılar. Sonra “Eğitimi bitirdi, bunları topluma kazandırmak lazım! işe yerleştiriyoruz” denilip fabrikalarda köle gibi çalıştırmaya başladı. Bir kısmı Kimyasal deneylerde, laboratuvarlarda kobay olarak kullanıldı. Belli bir kısmı ise Canlı organ deposu olarak hapishanelerde bekletiliyor.

Nasıl bir sonuca yol açtı?

Bu durum tutsakların geride bıraktığı aile yapısını etkiledi. Hanımları kocasız, masum çocukları Babasız kaldı. Sahiplenecek akrabaları olmayan veya kalmayan, yine Çin verilerine göre sayıları yarım milyondan fazla öksüz çocuklar, Çin rejimi tarafından Çinleştirilmek üzere el konuldu.

Biçare Türk Çocuklar “melekler yuvası” vb. çeşitli düzmece isimlerle adlandırılmış, adına zıt fonksiyona odaklı, çocuk yetiştirme merkezlerinde tıpkı bir Çinliymiş gibi yetiştirilerek Uygur Türk milli kimliğinden, aile terbiyesinden, dini inancından ve tüm değerlerinden uzaklaştırılarak büyütülüyor. Böylece bir taşla iki kuş vurma planlayan faşist Çin, yüksek imtiyaz ile Doğu Türkistan’a getirdiği Çinlileri de eğitmen olarak işe yerleştirmiş ve onların istihdam sorununu çözmüş olacaktı.

Zalimin Uygur Türkleri üzerindeki bu keyfi tutuklama, hak ihlallerinin de ötesinde uygulamaları sürerken, “Kardeş aile” politikası adı altında hanelere birer Çinli erkek yerleştirildi.

Evdeki Çinliler, Uygur kadınlarının başörtülü olmalarını, uzun etek giymelerini istemeyecekti. Babaları ve kocaları Toplama kamplarından sonra, “istihdam” adı altında bölge genelinde kurulan tekstil ve sanayi bölgelerinde (yapay şehirciklerde) köle olarak çalıştırılıyor, Uygur kadınlarla beraber yaşayan Çinli erkekler tabiri



caizse gönlünce eğleniyorlar. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı hanelerde günlük yaşamın her alanında yemek sofralarında, yataklarda dahi Çinli erkeklerin keyfini bozmadan yaşamının yollarını arar hale geldi.

Çocuk işte! akıl idrak edemeyecek kadar küçük. Çocuklar annelerine, büyükannelerine “anne babam gelirse bu gidecek değil mi?” sorularını yöneltir oldu. Misafir sanıyordu. 10 günlerce kalması minicik canları da rahatsız etmeye başlamıştı artık.

Anne ise evdeki domuz kokan çekiği doyurmak, eğlendirmek, yatırmak, şarabına meze olmak, ve hatta içi kan ağlarken gülmek zorunda kalacaktı.

Peki bu Çinliler nasıl evlerimize girdi?

Devlet destekli elemanlar, Çin anakarasındaki hemşerilerinin Doğu Türkistan’a gelmeleri için sosyal medyada propaganda yürütüyor. Görünürde “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” sloganı atılırken, perde arkasında Uygur kızlarını peşkeş çekerek, pasta gibi sunma teşebbüsünde dahi bulundu.

Kalıcı olarak yerleşmeyi Kabul eden Çinlilere ise, rejim tarafından biletleri dahi alınıp, bedava ev, toprak, istihdam ve maddi

destek vaat edildi.

Tüm bunlar, Çin komünist rejiminin Doğu Türkistan’daki din karşıtı politikalarının, yıllardır İslam’a ve Müslümanlara karşı eylemlerinin başaramadığı bir şeyi başaracaktı.

Doğu Türkistan’ın en ücra köşelerine kadar takılan “Uygur yüz tanıma” özelliğine sahip gözetim kameralarının göremediği mahremiyeti ortadan kaldırdı. Artık Uygur Türkleri evlerinde ne yapıyor ne konuşuyor her şeyi duyabilir, görebilir, müdahale edebilirdi.

Evin erkeklerinin toplama kampında olması Uygur kızlarını zoraki evliliğe mecbur etti!. Kimisi Kamptaki ailelerini kurtarmak, kimisi de kendilerini toplama kampına alınıp toplu tecavüzden korumak için bunu yapmaktan zorunda kalacaktı.



Yani Zulümlerden zulüm seçer hale geldi. Alimlerden intihar etmenin fetvasını sorar oldu.

Öyleyse bu kadar zulüm var da neden direnmiyoruz?

Uygurların günlük yaşamında kullandığı Çakı, mutfak bıçakları, satır, kürek, kepçe, kaşık, çatal, makas dahi tüm kesici alet edevatları zincirlediler. QR Kod taktılar.

Neye dayanarak direnelim!

Kime dayanarak direnelim!

Ne kullanarak direnelim!

Her şeye rağmen direnmedik mi? Taşla, sopayla kovalamadık mı ırz düşmanı Çinliyi! Altay dağlarında Ata bağlayıp sürmedik mi? sanıyorsunuz!

Sonuç: 1990 Barın, 1997 Gulca, 2009 Urumçi, 2014 İlişku'da katledildik.

Sonra ne mi oldu? Doğu Türkistan'ın tamamını dar ettiler! Kamplara kapattılar. İşkence ettiler! Ekmek vermediler! Aç susuz bıraktılar! Gözümüzün önünde kızımıza tecavüz ettiler! "Hadi Allah'ın gelip seni kurtarsın" dediler bacılarımıza!

Nitekim elimiz, ayağımız, gözümüz, ağzımız, boynumuza takılan prangayla yaşamaktan başka şans tanımadılar bize!



Zira itiraz yok! reddetmek yok! silah yok! bağırarak yok! ağlamak yok! kimliğiniz yok! yerimiz, yurdumuz yok! inancımız yok! sesimizi duyan da yok! hiçbir değerimiz, fikrimiz, örfümüz, aidiyetimiz kabul edilmiyor! İnsanlığın umurunda bile değiliz!

İşte, benim milletimin başına musallat edilen, sözde Kardeş özde Kalleş Çinlilerin rezil siyaseti yüzünden, Türk yurdu Doğu Türkistan'da Kaşgarlı Mahmut ve

Has Hacib'in kemiklerini sızlatacak tam da böyle bir facia yaşanıyor.

Her saniye ensemizde celladın nefesini hissederek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Milletçe var olma mücadelesi veriyoruz.

Sadece, Sabit Damolla, Alihan Töre, Osman Batur gibi şanlı ecdadın damarlarımızda akan Kanı, vatani azat etmeden beyhude akıp gitmesin istiyoruz!

Yazar: Muhammed Ali Atayurt

Kaynaklar:

- (1) <https://turkistanpress.com/page/cin-belgele-ri-8-milyon-insanin-toplama-kamplarinda-oldugu-nu-ortaya-koydu/2295>
- (2) <https://turkistanpress.com/page/dogu-turkis-tan-da-cocuk-kamplari-cogaliyor/3932>
- (3) <https://turkistanpress.com/page/bir-yil-da-440-500-uygur-zorla-calistirildi/3966>
- (4) <https://turkistanpress.com/page/sozde-kar-des-ozde-asimilasyon-/3651>
- (5) <https://turkistanpress.com/page/cinli-yetkili-ler-kar-des-aile-politikasini-yayginlastirdi/3564>
- (6) <https://turkistanpress.com/page/dogu-turkis-tan-li-kadinlar-cinlilere-peskes-cekildi/1736>
- (7) <https://turkistanpress.com/page/dogu-turkis-tan-dan-sizan-goruntuler-cin-zulmunu-yansiti-yor/3025>
- (8) <https://turkistanpress.com/page/evlere-yerles-tirilen-cinliler-annesinin-gozu-onunde-kizina-asildi/404>
- (9) <https://turkistanpress.com/page/dahua-kamera-larinin-uygurlari-tanima-ozelligi-dikkat-cekti/2858>
- (10) <https://turkistanpress.com/page/dogu-turkis-tan-39-da-dikkat-ceken-zulum-goruntuleri/3338>



Çinliler, sosyal medyada Kazakistan'ın önemli bir şehri olan Almatı'nın aslen Çin toprağı olduğuna dair içerikler servis etmeye başladı.

“Birkaç gün önce Çin sosyal medya platformu Du Yin'de Kazakistan'ın Tang Hanedanlığı döneminde bir Çin bölgesi olduğunu, ancak Tang Hanedanlığı'nın sonraki dönemlerinde Arapların Orta Asya'ya genişlemesi neticesinde Almatı'nın Araplarca bölündüğü, Qing hanedanı daha sonra Almatı'yı geri aldığını ve Fransız-İngiliz koalisyonunun Yuanmingyuan bahçesini ateşe verdiği dönemlerde Almatı'nın yeniden böldüğünü iddia etti.

Söz konusu Video 400.000'den fazla takipçisi olan fenomen bir hesaptan yayılması ise dikkat çekiyor.

Almatı'nın eski adının “Akıntı” olduğu ve şehir merkezinden sözde “Çin sınırı” yani Doğu Türkistan'a 200 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, Almatı'nın Orta Asya'nın finans ve kültür merkezi olmasının yanı sıra, böylesine yoğun nüfuslu bölgenin asıl sahibinin Çin olduğuna işaret ediyor.

Bu, Çinli şovenistlerin Orta Asya devletlerinin egemenliğini ilk kez ihlali değil ve geçen yıl Çinliler çevrimiçi platformlarda “beş Orta Asya devletinin Çin'in bir parçası olduğunu” iddia etmişti.

İddialar arasında “Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Orta Asya'daki beş ülkenin dilleri temelde Uygur Türkçesiyle aynı ve Uygurca bilen rahatlıkla anlaşılabilir.” Çünkü Tang, Yuan ve Qing hanedanlıkları sırasında bu beş ülke Çin topraklarının bir parçasıydı. Şair Li Bai Kırgızistan'da doğdu.” gibi çarpıtılan ta-

rihi bilgilerle hak iddiasında bulunmuştu.

Ayrıca 2020’de Çinli internet sitelerinde “Kazakistan neden anavatanına dönmüyor?” başlıklı makaleyle, Çin rejiminin Orta Asya’da iktidarı ele geçirme arzusuna ilişkin ipuçları, Çin’in kötü niyetinin göstergesidir. Nihayetinde Kazak hükümeti Çin’in Kazakistan büyükelçisini çağırıp nota vermesi sonucu, paylaşımlar anında web sitelerinden kaldırılmıştı.

Son yıllarda Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerde Çin, yayılcı politikalarıyla boy göstermeye başlamış ve Yerleşimci Çinliler, Türk yerli halklara karşı ayrımcılık yaparak yayılcı siyasetini ifşa etmişlerdir. Kazakistan’daki birçok Çin yatırımı sanayi bölgelerinde özellikle

Çin yapımı fabrikalarda, yerli halklara yönelik ayrımcılık ve kavgalı olayların da sık yaşandığı biliniyor.

O dönemde ismini vermek istemeyen bir sakinin verdiği röportajda: “Çin için Kazakistan’daki Uygurlar, Kazaklar, Özbekler gibi etnik Türk halkı, mezbahadaki koyunlar gibi olduk. İstersen döv, istersen ayrımcılık yap. Bunu hükümete şikayet ettiğimizde ise kimseye sesimizi duyuramıyoruz.” İfadelerini kullanmıştı.

Gözlemciler bilgi akışının sıkı bir şekilde kontrol edildiği Çin’de, bu tür fikirlerin dijital platformlarda dolaşıyor olması tesadüf olmadığını ve Çin’in işgal altındaki Doğu Türkistan’daki konumunu pekiştirirken beş Orta Asya ülkesine ve Orta Asya’daki diğer devletlere meydan okuma teşebbüsüne kalktığını, aslında Çin’in gerçek bir tehdit olduğunu, Çin konusunda daha dikkatli olmak gerektiğini uyarıyor.

Yazar: Muhammed Ali ATAYURT





BELEDİYELERE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ GERÇEKLERİ YOK SAYAN DVD'LER DAĞITILDI!

Çin'in, Doğu Türkistan'daki aralıksız sistematik baskıları, zulümleri ve asimilasyon uygulamaları yokmuşçasına "her şey yolunda" algısına hizmet eden propaganda çalışmaları hız kesmiyor. Çin'in Doğu Türkistan'daki asimilasyon politikalarını gizlemeyi amaçlayan ve Türk-Müslüman varlığını yok sayan algı çalışmaları, Türkiye'de tekrardan devrede. ÇKP, bu kez de İstanbul'daki çeşitli belediyelere gönderdiği DVD'ler ile gerçeklerin üstünü örtme çalışmalarına yenisini ekledi. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İsa Yusuf Alptekin Vakfı (İYAV) Eski Başkanı Doç. Dr. Ömer Kul, konuya ilişkin "Çin Komünist Partisi'nin ülkemizde algı oluşturmak amacıyla nasıl çalıştığının bariz örneklerinden biri daha." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Türkistan'da, Çin'in baskı araçlarından birisi olan işkence merkezi "toplama kampları" marifetiyle toplu bir şekilde soykırım faaliyetleri sürerken, Çin Komünist Partisi (ÇKP); Uygur Türklerinin önemli bir nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'de de algı operasyonlarına hız kesmeksizin devam ediyor. Çin, Doğu Türkistan'daki gerçeklerin üstünü örtme çabalarına yenisini ekleyerek daha önce de yaptığı gibi Doğu Türkistan'daki zulüm ve işkencelerle dolu gerçekleri yok saymaya çalışıyor. Doğu Türkistan'daki gerçeklerden hiçbir şekilde bahsedilmeyen bir DVD, Türkiye'de çeşitli belediyelere dağıtılarak dolaşıma sokuldu. Konuyu gündeme taşıyan ve QHA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İsa Yusuf Alptekin Vakfı (İYAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Ömer Kul, ÇKP'nin Türkiye'de ilk olmayan algı faaliyetlerine dair "Nasil çalışıldığının bariz örneklerinden biri daha!" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN TÜRKİYE'DEKİ ALGI OPERASYONLARI HIZ KESMİYOR! BELEDİYELERE PROPAGANDA DVD'LERİ DAĞITILDI

Doç. Dr. Kul, söz konusu propaganda unsuru DVD'nin; nerelere gönderildiğinin henüz tam olarak bilinmemesiyle birlikte başta, büyük veya küçük il-ilçe belediye başkanlıkları ayırımı yapılmadan birçok yere gönderildiğinin anlaşıldığını ifade



etti. Kul, bu DVD'nin içinde ortalama yirmişer dakikalık 4 parça videonun olduğunu ve bu videolarda neler olduğuna şu ifadelerle dikkat çekti:

- Bale yapan bir erkek
- Futbol oynayan bir kız
- Şarap üretiminin teşviki
- Hastanede doğum yapan kadının methiyeleri
- Düşünce değişikliği reklamı
- Kırsaldan metropole gidiş
- Makyaj üzerinden örtünmenin lanetlenmesi
- Bir kahve girişimcisi
- Gitar çalan bir genç
- Etnik grupların nasıl kaynaştığının reklamı
- Tıyaşan Dağları (ama yetkilisi Çinli çalışan)
- Moğol Budist tapınağı
- Doğal yaşam (kuğular)
- Maden kaynakları
- Balıkçılık

ÇİN'İN PROPAGANDA ÇALIŞMASI DVD'DE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ GERÇEKLERE DAİR NELER YOK?

- Kürtaj
- Etnik ve dini ayrımcılık
- Soykırım Kampları

- Zorunlu evlilikler
- Ücretsiz modern köle işçiler
- Evlere yatıya gönderilen muhbir Çinliler
- Yıkılıp tarumar edilen camiler ve mezarlar
- Çocukların tam bir Çinli gibi yetiştirildiği kreşler
- Müslümanlık, dini ve milli değerlerin aşılınması, cami... vs... vs...

Tabi daha gülüncü, sanki varmış gibi, “Çin İnsan Hakları Araştırma Derneği”ne özel teşekkür edilmesi. DVD’nin kabı için harcanan para ise ayrı bir tartışma konusu. “Bunca masraf neyin ispatı” diyesi geliyor insanın.



Kul, ayrıca konuya ilişkin bir soruyu da dile getirdi: “Çin Komünist Partisi’nin benim ülkemde elini kolunu sallayarak yaptığını; bırakın Doğu Türkistan’ı, Çin’de yüzde kaçına izin verilir?”

DVD ile beraber, konu başlığının da manidar olduğunu altını çizen Kul, “Bir de, BRIQ (Kuşak ve Yol Girişimi) Dergisi gönderilmiş. “Ortak Kader, Ortak Gelecek”ten Çin’in ne murat ettiğini bilmeyenler için iyi bir zoka...” ifadelerini kullandı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA GERÇEKTEN

“HER ŞEY YOLUNDA” MI?

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İsa Yusuf Alptekin Vakfı (İYAV) Başkanı Doç. Dr. Ömer Kul, Kırım Haber Ajansına (QHA) yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:

Bu DVD’ler İstanbul’da birçok belediyeye dağıtılmış, bir tanesini bu belediyelerden temin ederek izledim. İzledikten sonra gördüklerim şunlar oldu: “Doğu Türkistan güllük gülistanlık bir ülke...”

İnsanların orada nasıl değiştiğinden, nasıl modern hale geldiklerinden bahsediliyor. Ancak, sanki buradaki zulüm ve işkencelerin hiçbiri yokmuşçasına, bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor, Çin’in toplama kamplarının adı bile geçmiyor.

Bale yapan bir erkeğin toplumdan nasıl dışlandığı, güzellik salonu açan bir kadının aldığı tepkiler, Budist tapınaklarından bahsediliyor ve bir tane bile camiye yer yok. Büyük ve önemli alanlarda çalışan olarak gösterilen Çinliler. İçerisinde Türk’ün, Müslüman’ın olmadığı tam anlamıyla bir “propaganda filmi.” Bunun üzerinden algı operasyonu yapmak için dağıtılmış.



Türkiye’de daha önce de benzer bir operasyona imza atarak “Doğu Türkistanlılar Türk değildir” şeklinde de bir propaganda yapmışlardı. Buradan hareketle propaganda ve algı çalışmaları devam ediyor diyebiliriz.

DVD içerisinde 19’ar dakikalık 4 tane video kısa da bir jenerik yer alıyor. 80 dakikalık bir video seyrediyorsunuz ancak bir tane cami ve toplama kamplarına dair bir emare göremiyorsunuz...

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN MERKEZİ: DOĞU TÜRKİSTAN

Çin hükümetinin sistematik baskı ve asimilasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda “soykırıma” varan faaliyetleri, her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla

toplama kamplarında tutulmakta.

Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre ise, Pekin idaresinin kültürel soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü zorla tutuyor. Farklı kaynaklarda cezaevleri ile gözaltı merkezlerinde tutulanlarla birlikte bu rakamın 3-4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, Çin hükümeti, her ne kadar dünya kamuoyunda aksini iddia etse de Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı zorla tutuluyor. Burada, Çin Komünist Partisinin sistematik baskı ve zulüm politikalarına maruz kalan Uygur Türkü ve diğer azınlıklar, birçok hak ihlali ile karşı karşıya.

Yazar: Ayyıldız Huri Kaptan





**Çin'in Soykırım Olimpiyatları başlamak üzere, ancak insanlık
menfaat uğruna sessiz kalmayı tercih ediyor!**

KAYNAKÇA

<https://haberajandanel.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://haberajandanel.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://qha.com.tr>

DOĐU TÜRKİSTAN GERÇEĐİ

Dođu Türkistan'da neler oluyor?

Dođu Türkistan'la ilgili haberlerin hangisi gerçek, hangisi gerçek deđil?... Dergimiz, güvenilir haber kaynakları ve yaşıyan tanıkların beyanlarıyla, Çin rejiminin insanlıđa karşı suçlarını ve bu suçlarını örtbas etmek için servis ettiđi gerçekdışı bilgi ve haberleri ifşa etmeyi, ayrıca günümüzde Dođu Türkistan halkının maruz kaldıđı insanlık dıőı zulümleri dünya kamuoyuna sunmayı hedefler.

Genel Yayın Yönetmeni **Abdulvaris ABDULHALİK**

Grafik Tasarım **Örkeő**

Editör **Muhammed Ali ATAYURT**
Abdulvaris ABDULHALİK

Karikatür **Erőat SERHAN**

Yayın Kurulu **Dođu Türkistan Basın ve Medya Derneđi**

Yayın Türü **Aylık Yayın**

Yazıőma Adresi **Kartaltepe Mah. Geçit Sok. No: 6 Dük 2**
Sefaköy K.çekmece İSTANBUL

info@turkistanmedia.com www.turkistanpress.com www.istiqlalmedia.com

+90 212 540 31 15 +90 553 895 19 33 +90 541 797 77 00