



**İSA YUSUF
ALPTEKİN
PARKI**

1995

Ç i k m a z S o k a k

Bir yerlere kukla olmak
Yanlış ikrara götürür
Haktan gayrı yön aramak
Ahr inkara götürür

Şayet unutursan dünü
Bulamazsın doğru yönü
Çıkar rotasından gemi
Boğan rüzgara götürür

Ayırırlar bağımızdan
Varımızdan yoğumuzdan
Tutar kader yakamızdan
Yaban diyara götürür

Ne olur izana gelek
Ne kürk verir nede yelek
Merhametsiz olur felek
Yardan ağyare götürür

Bir müsvette hiçtir derler
Dünya ehli açtır derler
Zannetmekçi taçtır derler
Toptan zarara götürür

Eksitilmiş taşırılmış
Asit ile pişirilmiş
Hormon ile şişirilmiş
Hangi uygara götürür

Kırkbir cecdi ürkeklere
Malüm ruhlı erkeklere
Değer verme korkaklara
Bozuk ayara götürür

Korkak olan uçar gider
Gölgesinden kaçır gider
Herşeyinden göçer gider
Yönsüz hazara gider

Yer yüzünün sonu yoktur
Korkağın vatani yoktur
Namussuzun kanı yoktur
Canlı, mezara götürür

Türklüğünü bilmeyenler
Kamil insan olmayanlar
Bir kararda kalmayanlar
Çürük karara götürür

Cihat farzdır, hicret sünnet
Hangisinde çok fazilet
İlimden nasipsiz heyet
Bizi firara götürür

Az düşünmek kara zulüm
Bu iklimde olmaz ilim
Fikre düşman olan zalim
Halkı barbara götürür

Hayat mahşer tarlasıdır
Hayat kulun rüyasıdır
Eden bulur "Dünya"sıdır

Şen ozan'ım zamanım dar
Ecel belki ansız uğrar
En sonunda yanlış yollar
Ateşe, nar'a götürür.

Osman Nuri Şen
Almanya

**DOĞU TÜRKİSTAN
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA
DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR**

Ocak 1996 Cilt:3 Sayı:13

SAHİBİ
KAYSERİ DOĞU TÜRKİSTAN
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ ADINA
Mehmet ÇANTÜRK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Abdulmecit AVŞAR

YAYIN KURULU
Mehmet Emin BATUR
Emrullah EFENDİGİL
Abdulsamet İLKTÜRK
Celalettin BATUR
Abdurrahim TÜRKDOĞAN
Cuma KÖSE
Oktay BOZKURT

HABER SORUMLUSU
Abdulsamet İLKTÜRK

DAĞITIM ve ABONE SORUMLUSU
Celalettin BATUR

REKLAM SORUMLUSU
Abdurrahim TÜRKDOĞAN

İDARE YERİ
DOĞU TÜRKİSTAN
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
KAYSERİ

YAZIŞMA ADRESİ
HOCA AHMET YESEVİ MAH.
TÜRKİSTAN EVLERİ 44.SOK.NO:28/A
(38090) KOCAŞINAN / KAYSERİ
TEL / FAX:(352) 339 39 65 PK161

DİZGİ
KAYSERİ DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR ve
DAYANIŞMA DERNEĞİ COMPUTER DİZGİ

YILLIK ABONE :
YURT İÇİ : 250.000 TL
ALMANYA : 35 DM
DİĞER : 25 S

YURT İÇİ POSTA ÇEKİ
Oktay BOZKURT : 692046

YURT DIŞI :
(TL) 5300 30440 1944272
(DÖVİZ) 30100-172164
İŞ BANKASI MERKEZ ŞUBESİ

Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına
aittir. Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlansın
iade edilmez. İsim zikredilmeden ıktibas edilemez.

İÇİNDEKİLER

- ◆ BAŞMAKALE**
Vatan İçin Elele
M.Emin Batur 2
- ◆ İKTİBAS**
Sarı Tehlike 3
- ◆ MAKALE**
Bu Dava Çok Büyük
A.Mecit Avşar 5
- ◆ KÜLTÜR**
Doğu Türkistan Uygur Edebiyatı
Celalettin Batur 6
- ◆ MEKTUP**
İsa Yusuf Alptekin'in Doğu Türkistan
Halkına Açık Mektubu 8
- ◆ BASIN**
Doğu Türkistan Davası, Gök Bayrak ve
İsa Yusuf Alptekin İçin Ne Dediler
..... 10
- ◆ DÜŞÜNCE**
İsa Yusuf Alptekin'in Derneğimizde Yaptığı
Sohbetden Bölümler
Celalettin Batur 13
- ◆ TARİH**
Şarki Türkistan Tarihi
Gök Bayrak 17
- ◆ BÜLTEN**
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği
Basın Bülteni 18
- ◆ HABERLER**
A.Samet İltürk 19

Abdulmecit AVŞAR
Yenidoğan Mah. 41. Sk. No:7
Daire:4 Zeytinburnu - İST.



M

VATAN İÇİN ELELE

Mehmet Emin BATUR

Bir insan düşünün muhterem GÖKBAYRAK okuyucuları, cenab-ı hakkın kendisine bahşettiği 94 yıllık bir ömrü dolu dolu yaşamış, öz vatanında ızdırap veren mahrumiyetlerle çile çekmiş, bir insanın hayatı boyunca görebileceği her türlü ceza ve cefayı fazlasıyla görmüş fakat asla yılgınlığa, ümitsizliğe kapılmamış, düşmanlarına zerre kadar taviz vermemiş dişi ile, tırnağı ile vatanını istila eden ezeli ve ebedi müslüman Türk'ün düşmanı Çin'li zorbalara karşı mücadele etmiş olan bu insan, Türk dünyasının ve belkide dünyanın nadir yetiştirdiği Liderlerden birisi olup, 17 Aralık 1995 günü kaybettiğimiz İSA YUSUF ALPTEKİN Beydir.

Uğruna ömrünü ortaya koyduğu Doğu Türkistan'ın istiklal mücadelesi, kendisinin Rahmet-i Rahmana yürümesi sebebiyle noktalandığı intibağını kimseye vermemelidir. Mücadele bayrağını hedefe ulaştıracak sayısız İSA YUSUF ALPTEKİN'ler vardır. Bu ulvi dava Cenab-ı Hakkın yardımı ile daha güçlü daha azimli ve düşmanlarına karşı daha da bilenmiş, en kısa zamanda başarıya ulaşacağına inanan kadrolar tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

Merhum liderimiz İsa Yusuf ALPTEKİN Bey hayatı boyunca Yanlızca Doğu Türkistan davasına değil, aynı zamanda da Türk-İslam aleminin tarihin her safhasında karşılaşabileceği Rus-Çin tehlikesine karşı da uyarıcılık görevini yerine getirmiştir. Bundan sonra da bu misyonu bizler üstlenmek mecburiyetindeyiz. Bu görevi yerine getirmek bizim için Tarihi, Milli, Dini ve vicdani bir sorumluluktur. Bunu böyle kabul

etmeyenler olursa kendilerini ne Türk, ne de müslüman olarak görmemelidir. Çünkü asırlardır, Ecdadımızın uğruna savaş verdiği ve şehadet şerbetini içtiği değerler bu değerlerdir. Bu güne kadar köşesine çekilip sadece hayatını idame ettirmeyi yaşamak sayanlar olduysa, bu kişilerinde artık bu davanın saflarında yerini almalarının zamanı gelmiştir. Aksi takdirde bu mücadele yolunda şehit olanların ve mücadeleyi sürdürmekte olanların haklarını gasbetmiş olacaklardır ki, bunun hesabını Cenab-ı Hakka mutlaka vermek mecburiyetindedirler.

Dergimiz GÖKBAYRAK aracılığı ile bütün Doğu Türkistan'lılara ve Doğu Türkistan davasına gönül verenlere sesleniyoruz! gün bu gün, saat bu saattir, Liderimiz İsa Yusuf ALPTEKİN beyin vefatını adeta kendilerine fırsat bilen emperyalist Çin müstemlekeçileri özellikle canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız Türkiye Cumhuriyetinde dişlerini göstermeye başlamış, önce istanbul Eminönündeki İsa Yusuf ALPTEKİN parkının ismini değiştirmek, şehitler abidesi üzerindeki Al ve Gökbayrakları yerinden indirmek istemişler, onun ardından, güzel Konya şehrimizle Çin'in Xian şehrini kardeş şehir ilân etmeyi başarmışlardır. Sırada daha kim bilir neler vardır. Bu nedenle vatanımızdan Vatan için ayrılmamızın bilincine erişip, davamıza dört elle sarılmanın zamanı gelmiştir.

Biz şuna inanıyoruz! inançsız kalabalıklardan, davasına yürekten inanan bir avuç insanın mücadelesi daha hayırlı, ve sonuçları bakımından da daha verimli olacaktır.

Allah bizimle beraberdir.



j

SARI TEHLİKE

*Çin Milleti
amacına
ulaşmak için
zaman zaman
yalan veya
kuvvet
kullanmasını
bilen mahir ve
gaddar, tüccar
ve dolandırıcı,
haydut ve cellat
bir
millettir. Onun
için dünya
hâkimi
olacaktır.
Çünkü öteki
milletler sâf ve
ondan iyidirler*

Nihayet Lin-Yutang ile tanışmayı başardım. Kitaplarından bir kaçını büyük ilgi ile okumuştum. Ömrümde rastladığım bu en akıllı Çinli'den vatani üzerine son görüşlerini öğrenmek istiyordum. Lin-Yutang açık ve samimi bir insan. Sorularıma bir giriş, bir önsöz yapmadan karşılık verdi. Çin, milleti, dedi, dünyanın en tehlikeli milletidir. Onun için yeryüzüne hakim olması mukadderdir. Asırlar boyunca muazzam imparatorluğunun sınırlarına kapanıp kaldı, çünkü geri kalan yerlerin önemi olabileceğine inanmıyordu. Fakat Avrupalılar, sonra da Japonlar onun gözlerini, kulaklarının cezasını çekecektir. Bir asırdan beri Çin'liler intikam saatini bekliyor, ve intikamlarını alacaklar. 1900'da de komünist oldu. Gerçekte Çin'liler ne muhafazakâr, ne demokrat, ne de komünisttirler. Sadece Çinlidirler yani, politik

ideolojilerden ziyade biolojik zorunluluklarla dünyada yaşamak ve kalmak isteyen, çoğalan, yayılan bir başka cins insanlardır. Çin Milleti, başında kim olursa olsun kendi kendine eşit ve ölümsüzdür. Ne Tatarlar, ne Japonlar, ne Amerikalılar, ne de Ruslar onu değiştirmeyi başarabilmişlerdir ve başarmayacaklar da. O kalın, inatçı bir dev ahtopot gibi yayılır, çoğalır, hiç bir yabancı kuvvet kendisine zarar veremez. Onu istilalar sindiremedi, kaybettiği savaşlarda yenik çıkmadı, kıtlıklar parçalayamadı, salgın hastalıklar eritemedi, Afyon sersem edemedi, ayaklanmalar sarsamadı. Hiç bir millet boyunduruk altına almayı veya sınır çizmeği düşünemez Çin Milleti amacına ulaşmak için zaman zaman yalan veya kuvvet kullanmasını bilen mahir ve gaddar, tüccar ve dolandırıcı, haydut ve cellat bir millettir. Onun için dünya hâkimi





olacaktır. Çünkü öteki milletler sâf ve ondan iyidirler Çin maksadına ulaşmak için gerektiği kadar bekleyecektir, gelecek onundur. Yarım asırdan fazla oluyor, İmparator Guillaume II " Sarı Tehlike " den bahsettiği zaman ömründeki en büyük dehâ pırılısını çaktırmıştır. O zaman bu şom ağızlı haşmetli kuşla alay etmişlerdi, amma tarih onu haklı çıkarmağa hazırlanıyor. Çinli'ler dünyanın her tarafında, Asya'nın hemen her köşesine, Malezya'ya, Endonezya'ya öncüler göndermekle işe başladılar. San Fransisco'da, New- York'ta Londra ve Paris'te koskoca Çin mahalleleri vardır. İlk dünya savaşı sonraları Berlin, Roma, Madrid ve Kahire sokaklarında yabancı inci satmak bahanesiyle bir çok Çin'li göçebe belirdi. Bunlar büyük akımın öncüleri idi. Çinliler eski Mancu İmparatorluğu'nun tufeliliğinden kurtarmak için Sunyastsen'in Cumhuriyetini kullandılar. Burjua Cumhuriyet tufeylilerinden kurtulmak için dde bolşevizmi kullanıyorlar. Bir gün gelecek, işlerine gelen bayrak altına toplanmak için komünist tufeylilerini atacaktı. Çin'liler hiç bir fikre bağlanmazlar, onları kullanırlar, kaldırıp atarlar. Size söylüyorum dünya zamanla onların eline geçecektir. Çin'lilerin, sonraki muazzam kitleleri için tek düşünceleri çocuk yetiştirme ve onları besleyecek kadar pirinç bulmaktır. Üst tarafı laf, safsatadır. Memleketleri büyük, fakat fakirdir. Onun için yavaş yavaş başka memleketleri işgal etmek

durumundadırlar. Tibet, Kore, Hint Çini, Malaka yarımadası ilk lokmaları olacak. Ama iştiha yedikçe gelişir, en modern silahları ele geçirince bu kurnaz, zalim beş yüz milyon aç sürüsünü hiçbir şey, iki yüz milyonluk Slav sürüsü bile durdura-mayacaktır. Vaktiyle, Orta Çağda Mongollar Rusya'yı fethedip İtalya sınırlarına dayanmışlardır. Hazırlanmakta olan modern Orta Çağ'da, Çinliler bütün Avrupa'ya taşacaklardır. Amerika kendini kurtarabilecek, ama sonuna kadar değil. " Sarı Tehlike " bir kaç kuşak sonra " Sarı İmparatorluk " olacak. Siz batılılar için sarı, haset ve kin rengidir. Sarılar kendilerinden üstün bir ırk tanımazlar, hepsini boyunduruk altına alacaklardır. Bu, hiç de rahat ve dayanılması kolay olmayacak ve doğan Güneş İmparatorluğu, her şeye rağmen ve ne kadar uzak olursa olsun bir gün, güneşin asla doğup batmadığı bir İmparatorluk haline gelecektir.

Lin-Yutan'a sordum:
Ciddimi söylüyorsunuz?
Dâhi Çin'li:
Tamamen ciddi, Mr. Gog.
Giovanni Papini

YENİ ŞAFAK



M

B U D A V A Ç O K B Ü Y Ü K !

A.Mecit AVŞAR

Doğu Türkistan Davası büyük bir mücahidini kaybetti. Bir asıra yakın ömrünün her anını 35 milyon Doğu Türkistanlı'nın davasına adayan, Dünyanın çeşitli ülkelerinde davasını anlatan, ismini Doğu Türkistan ile özdeşleştiren Büyük Mücahid ve Devlet Adamı İsa Yusuf Alptekin Bey'i kaybetmek bütün Doğu Türkistanlıları ve Türk-İslam Alemi'ni derinden yaralamıştır. Merhum Liderimiz'in davası için yaptıklarını anlatmaya satırlarımız yetmez. Bizim bu yazıdaki amacımız, İsa Yusuf Bey'i anlatmaktan çok bundan sonra ne yapılabilir? konusunu tartışmaya açmaktır. Doğu Türkistan Davası, İsa Bey'in ölümü ile çok önemli bir kilometre taşı kaybetmiştir, fakat asla bitmemiş ve bitmeyecektir. Çünkü Doğu Türkistan Davası o kadar mukaddes bir davadır ki, sadece bir kişinin şahsı ile sınırlı kalmaz. Liderini kaybettikten sonra biten, kaybolan davalara da her halde dava denilmez! Doğu Türkistanlılar'ın, İsa Yusuf Alptekin Bey'in arkasından ağıt yakmak yerine davasını iyi anlayarak, Doğu Türkistan'ın kurtuluşuna kadar mücadele etmek zorunlulukları vardır. 35 milyon Müslüman Türk hergün çeşitli zulümler ile yok edilmeye çalışırken, Müslümanların, hele hele hür dünyada yaşayan Doğu Türkistanlılar'ın sessiz ve hareketsiz kalması mümkün değildir. Hiçbir Müslüman ahiret günü 35 milyon Müslüman'ın çektiği işkencelerin hesabını veremez. Hele Doğu Türkistanlılar hiç veremez. Doğu Türkistanlı Müslüman hem şanslı hemde şanssız insandır. Şanslıdır; Allah (C.C) Doğu Türkistanlılar'ın önüne 35 milyon Müslüman için Cihad etme yolunu açmıştır. Şanssızdır; kıyamet günü 35 milyon Müslüman Türk'ün kurtuluşu için ne yaptığı konusunda hesaba çekilecektir. Allah'ın emir ve yasaklarına uyararak, Doğu Türkistan Davası'na sahip çıkan Doğu

Türkistanlılar'a ne mutlu! Doğu Türkistan Davası için koşturan, gecesini gündüzüne katarak çalışan insanlar, Muhammed İkbâl gibi, Efendimiz (S.A.V)' e akıttıkları terlerine hediye olarak götürebilirler. Ya çalışmayan! sıcak döşeginde yatarak, Doğu Türkistan Davası konusunda hiç bir çabası olmayanlar ne yapacaklar? Doğu Türkistan'da Şehid edilen, zulüm gören insanlar konusunda hesaba çekilmeyeceklerini ve böylece Cennet'e gireceklerini mi sanıyorlar? Heyhat; böyle düşünceler ile yaşayan Doğu Türkistanlı varsa boşuna yaşıyor demektir. Başta Doğu Türkistanlılar olmak üzere bütün Müslümanlar'ın Doğu Türkistan konusunda duyarlı olmaları gereklidir. Çünkü hiçbir Müslüman Doğu Türkistan'da yaşananların vebali altından kalkamaz. İsa Yusuf Bey, yıllarca Doğu Türkistan Davası'nı dünyaya anlatarak, görevini yapmanın huzuru içerisinde hayata gözlerini yummuştur. Ardında kalanlar da Doğu Türkistan'da bir tek emperyalist çinli kalmayana kadar mücadele etmeli ve Gök Bayrağı Doğu Türkistan semalarına dikmelidir.

Gün, Doğu Türkistan Davası'na bütün Doğu Türkistanlılar'ın sahip çıkma günüdür. Bu dava tek kişinin kaldıracağı bir dava olmaktan çoktan çıkmış ve bütün Doğu Türkistanlılar'ın tek yürek halinde omuz vermeleri gereken bir dava haline gelmiştir. İsa Yusuf Bey'den sonra yerine kimin geleceği konusunda tartışmaya bizce hiç gerek yok. Artık şahısların değil, teşkilatların devri başlamıştır. Doğu Türkistan Davası'na en iyi şekilde sahip çıkan teşkilat İsa Bey'in yerini mutlaka dolduracaktır. Ayrıca burada, liderlik meselesi de pek fazla önemli değil! lider süreç içerisinde çalışmalarını ile kendisini ortaya koyacaktır. Laf, kimse lider olamaz. Ne diyor Ziya Paşa? "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." Bütün Türk ve İslam Alemi'nin başı sağolsun.





Doğu Türkistan Uygur Edebiyatı

Yayına hazırlayan : Celalattin BATUR
Araştırmacı : Dilşat Sayrani

VI. MEŞHURİ

200 den (ikiyüzden) fazla ğazel,muha-
mes,mukaddes,mersiyetercibendlerinin toplandığı
178 sayfalık büyük eserin yazarı İbrahim Meşhuri
,XVIII.yüzyılın ikinci yarımında Yarkent'te
doğmuştur ve XVIII. yüzyılın ellinci yıllarında
vefat etmiştir.Meşhuri'nin edebi icadi faaliyeti ,
XVIII. yüzyılın birinci yarımında olmuştur.

Meşhuri'nin icadiyetinde muhabbet
konusuyla bir seferde hayat ve ölüm hakkında
büyük tartışmaları acayip tefsirlerle
yazmışlardır.Aynı zamandaki ruhi azablar , dert
elemler şiirlerin'deki mısralarda iyice belirtmiştir.
Meşhuri'nin ğazelleri iyilik ve güçlü hisseleriyle
icad etmiştir. O şiirin vezitasını ,ehemiyetini çok
iyi anlayan ,edebi icadiyetinin insan hayatındaki
,hetta cemiyattaki yerini yüksek tutun bir bahalıĝan
ediptir. Aşağıda Meşhuri'nin şiir divanını'dan parça.

Aşık ul kim özge şikayet bolmasa ,
Her nege cebrin aşursa, bir şikayet bolmasa.
Huşluk ile ömrü ötközgil ve ger ne bal hemuş,
Can trur can açığı eyşu halavet bolmasa.
Kazii mehşer sorağı taeti üstidedur,
Vah neyler ul kişikim anda taet bolmasa.
Ger şehadetke açıpsen köp ibadet eylegil,
Bali persiz kuştur iman, ger ibadet bolmasa.
Fikirsiz sözge ağız açma körsersen harlık,
Özge izzet neylesun kim sözde izzet bolmasa,
Behki şeyhi hankah vezin işitkum kelmeyur,
Yok turur sözde eser, özde sorayat bolmasa,
Ademi birle nedün ermez beraber vehşi teyr,
Eklidin ger ademilerge şarafet bolmasa.
Yurtimizda kim yengi elfas bilen sözleridi,

Nuhse eynasir ili şahi şevket bolmasa.
Vesli kesridin belend anda felekning rehnesi,
Yarini kaydın körer ak inayet bolmasa,
Vadii ğültaĝe Meşhuri' ni kelturdi işk,
Sazadin çıkmas sada, mutriptin elhan bolmasa.
Her nuçuk ademge rahi şatlık ve rahi ĝem tüşer,
Ĝül üze ĝah toli yığıb ĝahida şebnem tüşer,
Hem nişin bolsa kişi kac tebige kac tebi bolur,
Lam ile kur'anda körgilkim elifbe hem tüşer.
Körsetur vestini aşık iştiyakige bakib,
Zehmiler endazeside hokkedin merhem tüşer.
İstigil sen ul tolu aydek tiler erseng kamal,
Kim yengi ayning şuai revzan içre kem tüşer,
Bermidi meştu vehşi kuşlıĝa idraki hösn.
Hösn eger her yerde bolsa damiga adam tüşer.

VII. ŞAIRAHUN

Bu şairin'de fakat bir cilt eseri bizim
zamanımıza kadar gelmiştir."İslam name diye bu
ünlü eser XVIII. yüzyılın 60.lı yıllarda icat
edilmiştir. Şairin adı Molla Abdullelim olup XVIII.
yüzyılın başlarında Turfan vilayetinin Lökçün
denilen eski şehrinde doğmuş ve sonra'da
Korgas'ta yaşamıştır.

Şair " İslamname "sinde XVII. yüzyılın
ortasındaki Doğu Türkistan 'da olan siyasi
olaylardan bahsetmiştir. Şair olayları psikolojik
açıdan parallizma tasvirlemiştir. Edibin bu eseri,
edebi olmasına rağmen aynı zamanda tarihin
kaynağı şeklinde halincede pahalı bir materyaldır.
onun için onu XVIII. yüzyıl tarihini araştırmannın
en önemli kaynağı diyebiliriz.

- İslamname- din parça:

Nemku Cırĝal çirik başlap kilip Debacini



kaçurup barçe beglerini tonab madere zad kilgini
bir ay töriik kilib Debacini kolaşkini ve Debacini
yınıb seyib şiresige kilip olturup Nemku Cirğal
kıçıp ketkini ve Debacini çirikibertib ini yokatkini.

Kıçıp olišib meğribilerge hem,
Debaciğe bolğan törelük bihem.
Men olsam neçuk deb temenna kilib,
Behs nefis koymay tekaza kilib.
Hige kilib vedeyi bi şumar,
Kilay barçingizlarnı deb itibar.
Jiğib leşkeri canibi ğerbni,

Talaşib şire közlišip herpni.
Bolup Nemku Cirğal, Tökuz Kaşke baş,
Tıgurmey zerer elge mikdari maş.
Tuyuksız yetib keldi korğaşğıçe,
Tuşub kondi korğaşlıze bir kiçe
Seher altinib yürdi kilmakge ceng,
Çirik köp üçün kengru yol keldi teng.
.....

Amursena Orbağani, Debaci kovlab barib
alğani ve Hitayğe (Çin'e) kıçıp
kirgeni.

Bu çunğar hisariki mehkem idi,
Neden kim aning hişti adem idi.
Buzulmuş idi kün çikiş canibi,
Teki boldı veyran suyi meğribi,
Şimdi teref kalmış erdi pütün ,
Aning hem dimağığe orlub tütün.
.....

Amursena, Saral bir bolub Hitaydin (Çin'
din) çirik başlab kelgini, Debaci
hem öz ğemide bolğini.

Ötub ul kişi, yitişti behar,
Teng oğlan mehel erdi leyli nehar,
Heber çikti kim yoktur yalğani- çin,
Deban bizni yalğañçi hakani Çin,
Çezeb birle bizge ok atmak için,
Yiğibdur çirik ançe kim sanı yok,
Ining birle teng kelmey imkanı yok,
.....

XII. MOLLA NİYAZ HOTENİ
XVII. Yüz yılın son yarımında Hoten'de

yaşamış olan Uygur şairi Molla Niyaz kendisinin
ölmez destanı " Dört İmam Tezkiresi " ile destan
sahnesinde ünlü bir şairdir. Şair 1771 tarihin de
Hoten de doğmuş ve Mart 1791 tarihinde " Dört
İmam Tezkiresi " ni yazmıştır (Destan çok uzun
olup 26 bin mısradan oluşmuştur.) Destan üç
bölümden oluşmuştur.

- 1- Hemdu Sena
 - 2- Destanın esasının ceryanı (yani Uygur'larda
İslamiyet ile Budizim arasındaki mücadele)
 - 3- Şairin kendisi hakkında vermiş olduğu bilgi
- Aşağıda şairin Dört İmam tezkiresi adlı
eserinden parçalar:

Hemd perverdigar kevn mekan,
Kudretidin yaratti ikki cehan.
Meleku iniş, cin, hayvanat,
Keremi Huda'ni birle tapti hayet.
Kedre sudin yaratti gevheri pak,
Bi sutun turğuzup tokuz eflak.

Ozidur halik, parçemiz mehluk,
Yene andin bölek Huda'yi yok .
Tengri biçün biçe gunedur,
yene bı şebah bime munedur.

Kildi leşker ularğe nezzare,
Elem ırdı on ikki perkare.
Her elem ikki ming kişige nişan,
Titreban heybetidin ikki cehan.

Arğumak irak eshlari ,
Tügemes dise kançe vesflari.
Kok timurdun kiyip tamam libas,
saliban muddeige bim , heras.

Kaynaklar ;

- S. Mollaudoov
- XVIII Esir uygur poeziyasi 1990- Alma-ata
- H.Memetahunov
- Uygur edebiyatındaki klasikler 1960- Taşkent
- Bulak Dergisi 1980 -1.sayı. 1982-1.sayı.
- 1983-1.sayı Ürünçi



**M**

MERHUM İSA YUSUF ALPTEKİNİN DOĞU TÜRKİSTAN HALKINA AÇIK MEKTUBU

" Doğu Türkistan'ın içinde ve dışında yaşamakta olan tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunar, Cenab-ı Haktan aziz Doğu Türkistan'ımıza istiklal nasip etmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarıma sıhhat, afiyet, uzun ömür ve başarılar niyaz ediyorum. Ben 70 yıldan beri yılmadan, usanmadan ve kırılmadan çelikbir irade ile Çinliler'in ve Stalinciler'in yalanlarına aldanmadan, onların tuzağına düşmeden para, pul ve mevki için yurdumu satmadan Doğu Türkistan'ın Çin istilasından kurtuluşu için mücadele vermekte olan sadık, vefakar bir milli hizmetkarınızım. Bu münasebetle bu gün çok önemli addediğim bir kaç hususu anlatmak için bu açık mektubu yazıyorum;

Doğu Türkistan'ın esas ve temel meselesi nedir? Doğu Türkistan esas ve temel meselesi en kısa zamanda Çin esaretinden kurtularak istiklaline kavuşmasıdır. Bu istiklal mücadelesi bu günün meselesi değildir. Bu mesele, 200 yıldan beri devam edegelmekte olan bir milli davadır. Halkımız bu uzun zaman süreci içerisinde Çin'lileri her fırsatta karşı koydular, bir çok kurbanlar verdiler, yüz binlerce kardeşimiz bu uğurda aziz canlarını feda ettiler. Bizler Doğu Türkistan halkı olarak tarihten beri bize düşmanca yaklaşan Çin yöneticilerini tabii

olarak sevmiyoruz. Esaret altında yaşamayı hiç bir zaman kabul etmiyoruz. Bu durum karşısında Çinliler'de; Doğu Türkistan'da üç yılda bir küçük ayaklanma, 30 yıla bir ise büyük bir ayaklanma olur sözü yerleşmiştir. Doğu Türkistan halkı tarihten beri Çin'lilere karşı koya gelmiştir. 2. Dünya savaşından sonra esaret altındaki milletler esaretten kurtularak istiklallerine erişti ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye oldular iki yıl önce Büyük Türkistan'ın Batı kısmı olan Batı Türkistan esaretten kurtularak bağımsızlıklarına eriştiler. Bu gün Doğu Türkistan'ın'da esaretten kurtularak istiklaline kavuşması gerekir. Çünkü, bütün dünyadaki esir milletlerin esas gayesi esaretten kurtularak istiklaline erişmesi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslar arası forumlardaki yerini almasıdır. Aynı kaderi paylaştığımız Tibet ve İç Moğolistan halkları, esaretten kurtulmak ve istiklallerini elde etmek için büyük bir mücadele içerisinde olduklarıdır. Elbette ki Doğu Türkistan'lılar olarak bizlerinde bu komşu halkların gerisinde kalmamamız gerekir.

Aziz vatandaşlarımız bütün Doğu Türkistan halkının benimle derin bir duygu birliği, dostluğu ve muhabeti vardır. Ben de bütün Doğu Türkistan halkının hissiyatına ve aziz yurdumuzun vaziyetine



her yönüyle vakıfım. Ayrıca aziz halkıma derin bir sevgi ve saygı hissi ile bağlıyım. Doğu Türkistan, lıların ana yurdudur. Doğu Türkistan içindeki ve dışındaki bütün Doğu Türkistanlılar'ın yurdumuzu kurtarmak için güçlü ve etkili bir şekilde mücadele etmemiz ve vatan severlik duygularımızı en üst noktaya çıkarmamız lazımdır. Öz vatanını sevmeyen ve kendi davasına sahip çıkmayan bir millete hiç kimse yardım etmez. Biz bütün dünyaya kendimizi hür ve bağımsızlığa layık bir millet olduğumuzu ispat etmemiz gerekir. Eğer bizler bu istegimizi ameli olarak göstermezsek, hiç kimsenin yardımına ve hisdaşlığına erişemeyiz. Onun için, tarihte yaptığımız ve hâlâ yapmaya devam ede geldiğimiz bazı hatalarımızı, yetersizliklerimizi ve günahlarımızı şimdi düzeltmemiz, durdurmamız ve kendimizi temizlememiz şart olmuştur. Milletçe yeniden bir defa daha silkinerek yeni bir insan, yeni bir millet olarak uluslararası platformlarda layık olduğumuz yeri almamız gerekir bıçak artık kemiğe dayanmıştır, çinliler Doğu Türkistan'dan kıyamete kadar çıkmamak, Doğu Türkistan halkını Çinileştirmek ve imha etmek için kesin bir eylem içerisine girmiştir. Eğer bizler Yurdumuzu kısa zamanda kurtarmaz isek, halkımız yok olup gidecektir. Burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum ki, Doğu Türkistan'ın Çin esaretinden kurtarılması, komşularımız ve hatta bütün insanlık aleminin güvenliği ile çok yakından alakalıdır. Doğu Türkistan bağımsız olmadığı taktirde komşularımız ve hatta bütün insanlık alemi Çin tehlikesi ve

Burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum ki, Doğu Türkistan'ın Çin esaretinden kurtarılması, komşularımız ve hatta bütün insanlık aleminin güvenliği ile çok yakından alakalıdır. Doğu Türkistan bağımsız olmadığı taktirde komşularımız ve hatta bütün insanlık alemi Çin tehlikesi ve tehtidinden kıyamete kadar kurtulamayacaktır. Bu hususu bütün dünyaya anlatmamız gerekir

tehtidinden kıyamete kadar kurtulamayacaktır. Bu hususu bütün dünyaya anlatmamız gerekir. Demek ki bütün sorumluluk ve yük, biz Doğu Türkistanlılar'ın üstüne yüklenmiştir. Eğer bizler üstümüze yüklenen bu dini, milli, siyasi ve iktisadi sorumluluğumuzun üstesinden layık ile gelemezsek tarih ve zaman bizi affetmeyecektir.

Bizim yaptığımız bazı hatalarımız yüzünden bir kısım ülkeler Doğu Türkistan davasına gereken ilgiyi göstermemektedir. Bunu millet olarak iyi düşünmemiz gerekir. Vatan için bütün varlığımız ile hizmet ve mücadele vermeden 'üzüm piş ağzıma düş' diye oturmak büyük bir günahdır. Onun için ben bütün Doğu Türkistanlılar, güçlü bir birlik ve kuvvetli bir dayanışmayı sağlayarak vatan ve millet için yapmakta olduğumuz milli mücadelemizi daha da güçlendirmemiz, yetersizlikleri ortadan kaldırarak ortak hareket noktasında birleşmeliyiz. Maddi imkanı olanlar yeteri derecede maddi olarak katkıda bulunmalıdır. Kısacası her Doğu Türkistanlı,

imkanları ölçüsünde kendi davasına yardım etmelidir. Bu suretle vatan severliğimizi ve milletperverliğimizi ispat etmeli ve çin esaretinden kurtulmak için mücadele etmekte olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz, Cenab'ı Allah halkımıza birlik, beraberlik ve hürriyet nasip etsin. Sevgili vatanımızı ve aziz milletimizi Çin esaretinden kurtaralım İsa Yusuf ALPTEKİN 1993 İstanbul / Türkiye.





B

DOĞU TÜRKİSTAN DAVASI, GÖKBAYRAK VE İSA YUSUF ALPTEKİN İÇİN NE DEDİLER

25 Ocak 1996- Türkiye Gazetesi Köşe yazarı

Dr. Ayhan SONGAR

"Doğu Türkistan'dan bahsetmek Çin'in bütünlüğünü tehlikeye düşürecek bir "bölücülük" imiş...Haşa ...eğer tarihi boyunca Türk olmuş o bölge bu gün Çinlilerin esrati ve zulmü altında bulunuyorsa elimizden şimdilik birşey gelmese bile bu davayı Dünyaya duyurmak vazifemizdir. yapılan iş "bölücülük "değil, kurtarma operasyonu"dur. Çin halk cumhuriyeti ,Asyadaki,Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık hareketlerinin Doğu Türkistan'a da sıçramasından korkarak buralara özel komando birlikleri yerleştirmiş ve orada yaşayan Türk halkını mecburi göçe zorlamıştır. Merhum İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan Cumhuriyetinin son genel sekreteri idi. Çin istilasından sonra İstanbul'a gelerek bütün hayatını, 94 senelik ömrünün her saniyesini ülkesinin kurtulması davasına hasretti. Siz hangi "bölücülük"den bahsediyorsunuz? kimin malını kime böldürüyorsunuz? Daha dün kadar Sovyetler birliğinin

dağılacağını ve Asyadaki Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanacaklarını ummak çılgınlıktı. Hatta biz bu sözleri söylemenin suç olduğu dönemleri bile yaşadık.Bu gün artık Türklüğün Kızılması Doğu Türkistan'dır ve elbette, Akifin dediği gibi, **Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın**

Kimbilir belki yarın belki yarından da yakın... "

24 OCAK 1996 Türkiye Gazetesinde Ahmet KABAKLI " Türkiye'ye Kızıl Çin' mi emredek " başlıklı yazısında İstanbul Eminönü Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Ahmet ÇETİNSAYA Beyefendinin Dışişleri makamına verdiği yazılı cevabına yer vermiş Bakınız ne diyor Ahmet ÇETİNSAYA Beyefendi

" İsa Yusuf ALPTEKİN gibi, Devlet ve Siyaset adamlarımızın büyük hürmet gösterdikleri bir insanın adının Çin maslahatgüzarının talebi ile değiştirilmeye kalkışılması abesle iştigalin en aşırısidir. Açılışı ve sonrasında sadece Eminönü ilçemizde yaşayanlardan değil,

Türkiye'nin her yerinde ve Türk dünyasının en ücra köşelerinden gelen tebrikler, Türk Milletinin İsa Yusuf ALPTEKİN parkı ve Doğu Türkistan Şehitler Abidesinin Açılışından duydukları memnuniyetin canlı bir ifadesidir...

Parkin adının değiştirilmesi durumunda parkın ve anıtın tesis edilmesine sevinen ve gözyaşı döken milyonlarca Türk halkına karşı Çinli maslahat güzarı istemediği için İsa Yusuf ALPTEKİN'in ismini değiştirdik diye bir açıklamamı yapacağız? Bölücü olduğunu kabul ettiğiniz İsa beyi bağırlarına basan iki Cumhurbaşkanımızın Çin aleyhtarı bölücüleri desteklediklerini ve kucakladıklarını söyleyeceğiz?

... Ya da, ve en acısı 65 milyonluk hür ve müstakil Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı yerlerin birincisi olan Sultanahmet'te, yaşayan en büyük Türklük Mücahidi, devlet adamı ve siyasetçi İsa Yusuf ALPTEKİN beyin adının bir parka verilmesi için Çin maslahatgüzarından,



yada hükümetinden izinmi alacağız?

Tesisine nail olduğumuz İsa Yusuf ALPTEKİN parkının adının değiştirilmesi ve Doğu Türkistan şehitleri abidesinin hangi sebeple ve kimin isteği ile olursa olsun yıkılması veya yıkılmaya kalkışılması Yüce Türk milletine karşı yapılacak büyük bir hakarettir. Yıkılması istenen anıt, Göktürk Abidelerinin benzeri, anıtın üzerindeki ayyıldızlı ve mavi renkli Gökbayrak ise SSCB ve Çin halk Cumhuriyeti işbirliği ile 1949 yılında işgal edilen ve yıkılan Doğu Türkistan Cumhuriyetinin bayrağıdır.

Tam 250 bin şehit verdiğimiz, her karış toprağın şehit kanı ile yıkadığımız Çanakkale'de düşman askerleri Anzaklar için bile yer açan ve abide yapılmasına izin veren bu asil ve kahraman millet özbeöz kardeşlerinin şehitleri hatırasına dikilen anıta ve bayrağa el uzatılmasına izin vermeyecektir.

21 Aralık 1995 tarihli Ortadoğu Gazetesinin köşe yazarı Ertuğrul KALAFAT " KIZIL ÇİNE BAŞKALDIRAN DEV " başlıklı yazısında ve şöyle diyor.

" Türk dünyası kan ağlıyor.

Nasıl ağlamasınki, Doğu Türkistan Lideri İsa Yusuf ALPTEKİN'in ebediyete intikalini duyup da yüreklerine his düşmeyen Türk'e Türk'mü derim ben...

Hiç kimsenin şüphesi olmasınki, o toprağın altında bile

ülküsü ile beraberdir. Tabii bunu soyözürlü kıyırıkların anlaması mümkün değildir İsa Yusuf ALPTEKİN'i hayatı boyunca Türk olmasının şerefini sonuna kadar taşımış büyük bir dava adamıydı.

Gerçi 94 yaşındaydı ama istiklalın manasını çok iyi biliyordu. Çünkü 1949 yılında işgal edilen Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın uğradığı zulümleri unutmamıştır. Milyonlarca Doğu Türkistan Türk'ü hunharca katledildiği halde ondaki mücadele azmi hep devam etmiştir.

Bilge lider İsa Yusuf ALPTEKİN'e göre çekilecek Çilelerin bir mükafatıda vardı. Asırlardır esaret altında yaşayan insanların benliklerine kavuşması kolay birşey değildi. Hangi çocuk doğunca apalamadan yürümüştü.

Hele, hele, "Ya istiklal ya ölüm "parolası ile yola çıkan İsa Yusuf ALPTEKİN'in yaktığı " İstiklal meşalesi "nin sönmesi mümkünmüdür?...

21 Aralık 1995 tarihli Zaman gazetesinde "Doğu Türkistan davası sürecektir " denilmiş.

Ve Batı Trakya eski başkanı ve Anadolu Basın Birliği Genel Sekreteri Hikmet YURDAGÜL 'ün şu demecine yer vermiş!

" Alptekin Dış Türkler davasında ilk akla gelen kişilerdendir. Türk'lük tarihine yansıyacak milli hizmetleri kolay unutulmayacaktır.

Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

"Yurt içinde ve yurt dışında Doğu Türkistan'ın özgürlük mücadelesi için yapılan toplantılarda genç neslin davasına sahip çıktığını görüyoruz .Bu durum Doğu Türkistan davasının komünist Çin boyundruğu altında zafere kadar direneceğinin göstergesidir.

20 12 1995 Türkiye Gazetesi -Ömer ÖZTÜRKMEN

...Sovyetler birliğinin yıkılışı ,bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin tek tek meydana çıkışı belki Doğu Türkistan'ın kurtuluşu kadar sevindirmişti onu .. ama maalesef Doğu Türkistan dünyadaki bu değişime , bu bağımsızlık hareketlerine rağmen Kızıl Çin zulmünden kurtulamamıştır...

Ama ülkesinin bir gün kurtulacağına öyle inanıyorduki, adeta o mesut güleri yaşıyor gibiydi.

Türk dünyası, Doğu Türkistan kurtulmadan büyük bir bayram sevincinden mahrum kalacak ...Doğu Türkistan kurtuluncaya kadar Türk dünyası bu davayı kendisine bayrak edinecek ve İsa bey'in ruhunu şadedecek. Evet, Fatih camii avlusunda bir tarihi omuzlarımızda taşıyacağız... Cenab-ı hak'dan gani gani rahmet diliyorum. Aziz dostum İsa Bey ruhun şad olsun.

Gazete Başlıkları

19 Aralık 1995-Zaman gazetesi

Doğu Türkistan'ın Bayrak-tarı öldü

Son Efendiyi'de kaybettik

Doğu Türkistan'da çifte yas





**Tesisine nail
olduğumuz İsa Yusuf
ALPTEKİN parkının
adının değiştirilmesi
ve Doğu
Türkistan şehitleri
abidesinin hangi
sebeple ve kimin isteği
ile olursa olsun
yıkılması veya
yıkılmaya kalkışılması
Yüce Türk milletine
karşı yapılacak büyük
bir hakarettir.
Yıkılması istenen anıt,
Göktürk Abidelerinin
benzeri, anıtın
üzerindeki ayyıldızlı
ve mavi renkli
Gökbayrak ise SSCB
ve Çin halk
Cumhuriyeti işbirliği
ile 1949 yılında işgal
edilen ve yıkılan Doğu
Türkistan
Cumhuriyetinin
bayrağıdır.**

19 Aralık 1995-Türkiye Gazetesi
Mücahid Liderin Son isteği

20 Aralık 1995-Türkiye Gazetesi
Mücahid Lideri toprağa veriyoruz

21 Aralık 1995-Türkiye Gazetesi
Bu dava yaşatılacak

21 Aralık 1995 Ortadoğu Gazetesi
Öksüz kaldık
Ebediyete Uğurladık

21 Aralık 1995-Zaman Gazetesi
İsa Yusuf Alptekin'i Uğurladık
Alptekin Tekbirler'le

19 Aralık 1995-Zaman Gazetesi

Süleyman ÜNAL

Asırlık Mücadele:

İsa Yusuf ALPTEKİN'in vefat haberini aldığımında "Allah Rahmet eylesin gözü açık gitti" dediğimi hatırlıyorum.

94 yaşında vefat eden İsa Bey, ömrü boyunca Vatani Doğu Türkistan'ın Çin işgalinden kurtulması için mücadele etti. Son ana kadar yılmadı. Ülkesinin işgalden kurtulması davasını anlatmak için onbinlerce kilometrelik yol katetti. Devlet Başkanlarından tutun, sıradan insanlara kadar herkese derdini anlatmaya çalıştı.

Sovyetler Birliği'nin dağılması onu fevkalade memnun etmişti. Sıranın Çin'e

geleceğini söylüyor ve ümitle " müjdeli " günü bekliyordu. Anayurt ve son esir Türk ülkesi Doğu Türkistan'ın bağımsızlığa kavuşmasından sonra oraya gitmek en büyük arzusuydu. Çin yıllarca değil ülkesine dönmesi, isminin bile anılmasını istememişti.

Son zamanlarda gözleri görmüyordu fakat Anavatani'nin kokusunu almak bile onun için yetecekti.

Olmadı... Doğu Türkistan hâlâ Çin işgalinde

İsa Bey, hayatı boyunca yürüttüğü mücadeleyi Doğu Türkistanlı'lara bir miras olarak bıraktı. O ekti, İnşallah yeni nesil biçecek... ve baharı bütün müslüman Türk dünyası görecek... Mekanı Cennet Olsun.



İsa Yusuf Alptekin'in 22 Mayıs 1992 Tarihinde Derneğimizde Yaptığı Sohbetten Bölümler

(Video Kasetinden Alınmıştır.)

Yayına Hazırlayan : *Celalettin Batur*

"Pek muhterem vefakar, fedakar, kadirşinas Türkistan dostları Türkistan hayrihaları ve Türkistan muhipleri ve Türkiyedeki Türkistan'lıların yüzünü aklayan er ayal büyük küçük bütün yurttaşlarım hepinizi kalbimden yüreğimden Cığerimden kopan sevgi muhabbet, hörmet minnet ve şükranlarla selamlarım.

Aziz Türkistan dostları, hayriha vefakar vatan perver Türkistan dostları, can, kan, din kardeşlerim ve yurttaşlarım. Çok büyük zahmet külfet ve masrafa katlanmak suretiyle biz bu şekilde sevgi muhabbet hörmetle karşıladınız. Gösterdiğiniz kadirşinaslık vefakarlık, vatan perverlik, fedakarlık için ne kadar minnettar olsam azdır. Beni çok minnettar ettiniz beni çok memnun ettiniz beni çok mahçup ettiniz. Yine kalbi şükranlarımı arzetmeyi milli, dini, vicdani vazife telakki ederim.

Aziz kardeşlerim, Özüm her cayda könlüm sendedir. Hiç mübalağası yok İstanbulda yaşıyorum kalbim bilhassa Kayserideki yurttaşlarımda Hayriha Türkistan dostlarımdadır. Zira Çok büyük zahmete katlanmak suretiyle vatan millet için hizmet ediyorsunuz.

Unutulmuş unutturulmuş Doğu Türkistan'ı tanıtmak onun dert ve davalarını Türkiye'deki Türklere hatta dünyaya yaymak Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için Türkiye Türklerinden ve dünyadan yardım temin etmek için canla başla mücadele ediyorsunuz. Kıt imkanlarla hizmet ediyorsunuz.

Derneğimizin idare heyeti başta olmak üzere Kayseri 'ye yerleşmiş olan bütün hemşerilerime çok hizmet ediyorsunuz çok fedakarlığa katlanıyorsunuz, tekrarlamak gerekirse Türkiye'deki bütün Türkistan'lıların yüzünü aklıyorsunuz bundan ne kadar minnettar olduğumu ifade etmekten dilim acizdir. Tekrar tekrar söylüyorum sağ olun var olun

Bu günkü bu karşılama, istikbal için Kayseri Emniyet Müdürü başta olmak üzere vatanperver milliyetperver kardeşlerimiz komiserlerimiz ve emniyet mensuplarına kalbi şükranlarımı arz etmeyi milli, dini, vicdani vazife telakki ediyorum sağ olsun var olsunlar. Allah razı olsun .

Esir Türk dünyasının manevi lideri yegane istinatgahı umut kaynağı medari iftiharlı olan aziz Türkiye'mizi Allah ilelebet payidar eylesin ve onun himayesini yardımını esir Doğu Türkistan'ın başından esirgemesin.

Dünya Türkleri bir Ordu Katılmayan Kaçaktır ve Alçaktır.

Sağ olsun aziz Türkiye'miz Yaşasın Türk birliği Dünya Türk birliği

Tekrar teşekkür ederim Allah arazi olsun sizlerden Allah sıhhat afiyet uzun ömür ve başlattığımız Mukaddes mücadelede Allah size yardımcı olsun."

(Derneğimiz salonundaki sohbet esnasında)

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Argunşah : Doğu Türkistanla ilgili gelişmeler nelerdir? izahat verir misiniz?





Alptekin: Doğu Türkistan'ın son durumu tek kelime ile çok kötü, çok vahim. Doğu Türkistan'a çok asker çok Çinli, götürmekte ve halkımızı çok sıkı bir kontrol altında tutmaktadır. Batı Türkistan'ın istiklali ile belki Doğu Türkistan'a da tesir edecek, sirayet edecek, ayaklanma çıkacak diye çok sıkı kontrol altında tutuyorlar. malumunuz, Rusya'da komünizm iflas etti. Kızıl Çin tüm gücü ile komünizme sahip çıkmış durumda. Komünizm propagandalarını eskisine nispeten daha da kuvvetlendirmekte dolayısıyla halkımızın Çinlilere olan nefreti daha da artmakta onların sabrını taşımakta karşı koymalar artmaktadır. Yürüyüşler yapılmakta, broşürler dağıtılmakta, sokaklarda çinlilerle karşılaş-tıklarında onları dövmektedirler. Çin'liler Batı Türkistan Türkleri'nden ilham almak ihtimali var diye çok korkmaktadırlar. Zulümlerini artırmaktadırlar. Batı Türkistan Türkleri cumhuriyetlerinin istiklallerini ilan etti. Bizim kurtuluşumuz içinde yardım edecek diye çok memnun olmuştuk. Doğu Türkistan Türkleri şimdi inhisara uğramış durumdadırlar. Bu cumhuriyetler şimdi ezeli ve ebedi düşmanlarımız olan Çinliler ile dostluklarını arttırarak, onları darıltmamak hatta onları memnun etmek için cumhurbaşkanlarının her biri bir kaç defa Çini ziyaret etti. çinden bu Cumhuriyetlere heyetler geldi. bundan da ümitsizliğe düşmüş hayal kırıklığına uğramış oluyoruz.

Argunşah: Efendim hayal kırıklığına uğramamak gerekir çünkü Batı Türkistan'da Azerbaycan dışında hala bütün idareciler komünistdir. Çin'de komünizmi devam ettiren tek ülke olduğuna göre ondan medet bekliyor.

Alptekin: Evet medet bekliyor. Şimdi mesela istiklalini ilan etti ama Rus tesirinden hala

layıkıyla kurtulamadı Doğu Türkistan Çin hakimiyetinde yaşıyor Ötekiler şimdi beraber müşterek haldeydi. Sovyet Rusya'nın hakimiyetindeydi. Hepsi beraberdi, hepsi ayrıldılar. Kendi meseleleri olduğu halde Azerbaycan'daki Karabağ meselesine seslerini çıkarmıyorlar, bu çok önemli. İdarecilerin Rus taraftarı, yani bizim istediğimiz gibi kimseler olmadığından biz ümitsiz değiliz.

Alptekin: Mesela bugün beş cumhuriyet Karabağ'a ses çıkarmıyor, müşterek protestoda bulunmalıydılar. Bütün Türk halkı olarak yürüyüş yapılmalıydı, nümayiş yapılmalıydı, protestoda bulunmalıydı, beyanat vermeliydi. Mitinglerle deklarasyon yayınlamalıydılar.

Yrd. Doç. Dr. Metin Karaörs: İslam dünyasında ses çıkarmıyor. O da dikkatimizi çekiyor değil mi? Karabağ'a, Azerbaycan'a, Türkistan'a.

Alptekin: O beni çok üzüyor. Evet İslam dünyasında ses çıkarmıyor. Karabağ müslüman, Bosna-hersek müslüman, dünya'daki müslümanlar bir milyar diyordum. Necmettin Erbakan Beyefendi bir buçuk milyar diyor.

Bunların hiçbirisi ses çıkarmıyor. Bir buçuk milyar insan harekete geçmeliydi. Yakınlarda ben Türkiye Gazetesi'nin milli yazarlarından M. Necati Özfatura beyefendiye telefon açtım. Hocam, Albayım çok yazdınız, hükümeti tenkit ettiniz. Karabağ'la Bosna-Hersek'le meşgul olmadınız dediniz. Şimdi de tenkit sırası İslam dünyasına gelmeliydi dedim. Bu çok şüpheye sebebiyet verici. İslam dünyası bilhassa Arap dünyasının meşgul olmamasının sebebi acaba Türk olduğundan Arap olmadığından mı?

Argunşah: İran'da da 24-25 milyon Azeri Türk'ü var, Türkmen var. Bunlarda İran'ın baskı rejimi altında. Elçibey İran'da 2 yıla kadar rejim

*Derneğimizin idare
heyeti başta olmak üzere
Kayseri 'ye yerleşmiş olan
bütün hemşerilerime çok
hizmet ediyorsunuz çok
fedakarlığa
katlanıyorsunuz,
tekrarlamak gerekirse
Türkiye'deki bütün
Türkistan'lıların yüzünü
aklıyorsunuz bundan
nekadar minnettar
olduğumu ifade etmekten
dilim acizdir. Tekrar tekrar
söylüyorum sağ olun var
olun*



dağılacak 25 milyon kardeşimiz ile büyük Azerbaycanı kuracağız diyor. Doğu Türkistan'da da Çin'de de komünizm çökecekmi bu ne kadar sürecek tahmini ne kadar süre tanıyorunuz?

Alptekin: Çin esiri milletlerden başka Çin halkıda Çin rejimini sevmiyor. 1989 yılında Tianenmen hadisesi patlak verdi. Ama Çin çok zalim çok gaddar çok şefkatsiz bir millet kendi halkını bile çok sıkı kontrol altında tutuyor. komünizmin yıkılması için Çin halkının da galeyana gelmesi lazım. Doğrumu? Doğu Avrupada halk kendi yıktı istifaya mecbur etti. Hür dünyanın Çin'de komünizmin yıkılması için onlarında hareket geçmesi lazım. Çin milletini tahrik etmesi lazım. Çin halkında silah yok. Çin'de komünizm yıkılabilir ama Çin'in milli tarihi ananevi bir politikası var o değişmez. Türk düşmanlığı, Doğu Türkistan'da Türkleri imha, Doğu Türkistan'ın Çinlilerle doldurulması, Doğu Türkistan halkın avutmak aldatmak için satın aldıkları ruhsuz, kemiksiz, şuursuz kuklalarla idare etmek siyaseti değişmez. Rus imparatorluğunu yıkmak için Amerika çok hareket etti. Almanya'daki Radyo Liberty hür Avrupa Radyosu'nu kurdu. Halka milli şuru aşlamak ve komünizm tehlikesine karşı korumak için. Amerikalıların da hür Çin radyosunu kurması lazım. ABD de bazı senatörler, milletvekilleri radyonun kurulmasını istiyorlarmış. çince, Türkçe, Moğolca ve Tibetçe olarak Çin istilasındaki milletlere neşriyat yapalım diyormuş, fakat hükümet gönüllü değilmiş. Bush'un, Çin elçileği yaptığından dolayı, bu ülkeye karşı sempatisi varmış. Davamızı BM ye, İslam Konferansları'na getirecek, bizim sesimizin feryadımızın duyulması için bir devlet yok. Aziz Türkiyemizin sayesinde Karabağdaki Azeri kardeşlerimiz seslerini dünyaya duyuruyoruz, Bosna- Hersek'i Boşnak din kardeşlerimizin sayesinde sesini-duyurabiliyoruz. Ama bizim sesimizi duyurabilmemiz için **Kayseri'deki Derneğimizden Başka Hiçbir Şeyimiz Yok. Kayseri'deki Derneğimiz binbir Müşkilatla, Yok Denilecek İmkanlar ile Sesimizi Duyurmaya Çalışıyor.**

Duyduğumuza göre bir daktiloları ve fotokopi

makinaları bile yokmuş.

Argunşah: İstanbul'da zenginleriniz yokmu?

Alptekin: Zenginlerimiz var. Siz bizdensiniz (Halkımı şikayet etmeye dilim varmıyor.) Onların kalbinde paradan başka bir şey yok, vatan, millet muhabbeti yok İstanbul'dakiler yarınki gecemiz için (Kayseri'de yapılan 2. Doğu Türkistan gecesi) bir iki otobüs olup gelmeleri lazımdı. Kayseri'deki Dernek gece yapmak için çok masrafa girdi. Bu geceyi kit imkanlar ile yapıyorlar. Yarın ki gece için yeterli derecede yardım etmeleri gerekiyordu. (İstanbul'dakilerin) Servet Kabaklı Bey ve oğlum Arslan Batı Türkistan'a gidip geldi. Edebiyat Vakfı'nda seyahatları hakkında konferans verdiler. Servet Bey nereden öğrendi, nereden tetkik etti, diyorki bugün 1 milyardan fazla parası olan en az 100 kişinin ismini verebiliriz diyor. Kendileri iştirak etmiyorlar edenlere de yardım etmiyorlar. Ayıptır arkadaşlar, kendisine yardımı olmayanın başkasına yardımı olamaz. Kendisi acı duymayan başkasına acı duyamaz. Önce siz yapacaksınız. Sonra yaptık gücümüz yetmedi diye başkalarından yardım isteyeceksiniz. Doğu Türkistan Türkleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Nüfus dengesi Çin'in lehine bozuldu. Doğu Türkistan nüfusunun ekseriyatı Çinli olmak üzeredir. Bütün bunlara rağmen hariçte kuvvetli bir mücadele yok. Yapmak isteyenlere de yardım yok. Bundan bu adamlar acı duymuyorlar, utanmıyorlar. Bu yakınlarda İstanbul'da Ahmet Kabaklı Bey "Şükran Günü" tertip etti. Bizimkiler buradan (Kayseri'den) bir otobüs insan gitti. Heyet halinde şükran gününü çoşturan bunlar oldu. Ellerinden gelse bütün anadolu'yu çoşturacaklar. Heyet halinde dolaşacaklar ve Ankara'ya gidecekler Çok güzel Palanları var. Allah (C.C.) razı olsun. Bizimkiler ile (Kayseri'de yerleşik Doğu Türkistanlılarla) iftihar ediyorum. beni davet etmek için kardeşlerim yanıma kadar geldi. Canla başla çalışıyorlar. İşlerinden sonra hergün dernekte çalışıyorlar. göz değmesin diyorum.

Argunşah: Türkiye ne yapabilir? Efendim.





Mecliste yeni görüşmeler var mı?

Alptekin: Aziz kardeşim. Türkiye'den ve hükümetten ricam şu oldu. Kızıl Çin ile bir müzakereye girişsin. 1985 yılında Ankara'ya geldim. Turgut Özal Beyefendi ile görüştüm, ricalarda bulundum. Dedim beyefendi biz, Doğu Türkistanlıyız. Bizim talebimiz istiklâl, taviz yok. Çin çıksın. Ama hükümetimiz durumu icabı eğer Çinle dostluğumuza devam edeceğiz derse etsinler. Kuvvetlendireceğiz derse, kuvvetlendirsinler. Çinlilere arkadaşlar dostlar, Doğu Türkistan bizim anayurt, ecdadımız ordan gelmiş. Oralarda kalanlar da bizden. Onlar acı duyuyorlar. Türkiye ile dost olmak istiyorsanız, oradaki kardeşlerimize iyi bakın diye güzel bir dilde tavsiyede bulunsanız! Sizin menfaatiniz icabı dedim. Sayın Özal Bana dedi ki, Çinliler bizim ile dost olmaya can atıyorlar. bunun sebebi ne olabilir dedi. ben dedim ki, bunun bir kaç sebebi var. Birincisi sizlerin bizlere yardımcı olmanızı önlemek. Çinlilerde bir söz var: " uzaktakileri oyala, yakındakini ez ve yut! " Yutuyorlar. yutmak için gayret ediyorlar. Sizleri, bizler e yardım etmesin diye oy alıyorlar. 1300 yıl önce Orhun Abideleri'nde bilge Kağan diyorki: "Çinlilerin dili tatlı hediyesi yumuşak bir millet. Ey Türk aldanma bir kere aldandın 50 yıl kölesi oldun, erkekler kölesi kadınlar cariyesi oldu sakın aldanma demişti.

Bizler aldanmaya müsait bir hale gelmişiz. Çinliler hala bize karşı kin intikam hissi besliyorlar. Çinlilere karşı hiçbir ümidimiz yok ama hiç olmazsa Çin ve Türk dostluğundan istifade ederek bir teklifte bulunsanız. Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan Beylerle görüştüm bu tekliflerde bulundum. Bizim Doğu Türkistana komşu olan devletlerle müzakerelerde bulunun dedim. Hindistanla, Pakistanla, Afganistanla, Batı Türkistanla Doğu Türkistanın istiklali hakkında. Doğu Türkistan istiklali kurtuluşu yalnız kendisini alakadar mesele değil komşuları ile bilhassa Batı Türkistanla dünyanın selameti ile alakalı. Doğu Türkistan kurtulamadan ilelebet Çin esaretinde kaldığı takdirde Batı Türkistanda ilelebet Çin

tehlikesinden kurtulamaz. Çinliler Hun, Göktürk imparatorluklarını yıkmak için kullandıkları hile ve sahtekarlıklar ile onları birbirine düşürerek küskünlerin hamisi kesilecek koltuk mücadelesi içinde onları destekleyecek dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız beni çok iyi karşıladı sabır ve metanetle dinledi. Uzun uzun muhturalar verdim. Elimizdeki kitaplar dan tebliğlerden verdim. Kendiside okuyacağım dedi. Sizinle yeniden görüşmek istiyorum dedim, inşaallah görüşeceğiz dedi. Ama Doğu Türkistan ile alakalanacağına dair bir emare yok. Ben isterdim ki, Doğu Türkistan Davasını İslam Konferansı'na götürsün. Bu intikal ettirilsin. Çin tehlikesine karşı dünyayı ikaz etsin. Çinlileri en iyi bilen millet Türkler olmalıydı. dünyanın başına bir felaket geldiği zaman sarı tehlikeye inanacak. Ama iş işten geçmiş olacak. Onun için insanlık alemini Çin tehlikesine karşı ikaz etmeyi Türkiye üzerine alsın. Durumu en iyi bilen yüzlerce yıl mücadele eden bir millet olarak. Türkiye Türkleri bize sahip çıksın, hükümet nezdinde tavsiyelerde bulunsunlar. Allah Razi olsun. Doğu Türkistanlılar'dan başka Dış Türkle de alakadar oldunuz. Sıra Doğu Türkistan'da onlarla da meşgul olunuz diyorum. Türkeş Beyefendi, Orta Asya'daki 5 cumhuriyet meselesini görüşmek üzere bir genel görüşme açılış diye teklifte bulundu ve kabul edildi. Çok arzu ediyorum, Doğu Türkistan meselesini de genel görüşme için Türkeş Bey'den tavsiyede bulunsun diyorum. Kurtulan Türk Cumhuriyetleri tanındı. Büyükelçilikler açıldı. Hiç olmazsa Doğu Türkistan'da da konsolosluklar açılmalıydı.

*Bütün Türkler bir ordu
Katılmayan kaçak
Ve hatta alçaktır*

İsa Yusuf Alptekin



T

ŞARKİ TÜRKİSTAN TARİHİ

GÖK BAYRAK

Afrassiyab'ın Hakan Alper Tunga ve beyler beyi gibi safi Türkçe ünvanlarını bizlere işaret eder. İran rivayetlerinde Afrassiyab'ın kızının adına Frenks denirdi. Bunun safi Türkçe olan adının Kaz Katun olduğunu divan'dan öğrenmiş bulunuyoruz. Divan , bundan başkada bir çok hakikatleride bizlere açıklayıverir. İskenderin Türkistan'dan dönüp gidişinin makul bir sebebinini İran , Yunan ve başka kaynaklar hiç göstermeden geçer giderler. Böyle haris ve duygusuz bir cihangir'in, fütühat meydanından sebepsiz dönüşü akla uymayan bir harekettir. Elbette iskender'in geri dönüp gidişinin muhim bir sebebinin olduğunu, ama tarihlerde bu sebebi, iskenderin vekaye yazarlarının kasden göstermediğini her tarihçi düşünmeden edemez. Belki bu sebebin büyük bir hata olması muhtemeldir. Bu taktirde bu sebebi yazmak bu büyük cihangirin izzeti nefis ve

gururuna uymadığından vekaye nameye yazmaya onun adamları cesaret edemezlerdi. İşte tarihçilerin dikkatini kendine çeken bu meçhul sebebi divan pek açık olarak gösterir. Yani hakan şunu ustalıkla yapılan bir savaş taktiği ile iskenderi büyük bir yenilgiye uğrattığı ve iskenderi öz askerlerini bütünüyle yokolmasından kurtarmak ve çabuk geri dönmekten başka çare bulamadığını yalnızca divan'dan öğreniyoruz . Bundan dolayı Divan'ın rivayetlerini ilmi kıymete haiz olan diğer divan rivayetleri ile değerlendirmek lazım gelir. Divan rivayetlerinin tek noksanlığı bu rivayetlerin kısa olmasıdır. Çünkü divan bir tarihi kitabı olmayıp bir Lügât kitabı olduğundan bu rivayetlerin bazıları bir kelimenin manasını düşündürmek maksadı ile getirilen vakayı mümkün olduğu kadar kısaca yazıp geçmiştir.

Afrassiyab'ın mersiyesi ise Afrassiyab'ın Türk tarihinde

ne kadar büyük bir şahsiyet olduğunu ve onun facialı ölümünün Türk milletinin her bir tabakasinda ne kadar derin tesirler yarattığını gösterir.

Hülasa edip anlatacak olursak yukarıdaki rivayetler ve metariyallerden net olarak anlaşılacak hakikat şudur ki: Milattan çok asırlar öncesinden itibaren ağırlık merkezi Şarki Türkistan olup, Türk yurdunda bir veya birkaç büyük devletler kurulmuştur. Bu devlet veya devletlerin kurucularının Turan, İskit, Saka, Masacit denilen muhtelif adlar ile adlandırıldığını İran, Yunan ve Hindistan'ın kadim rivayetleri ve tarihi vesikalarından alsak' da en güçlü Hindistan ve Keşmir vesikalarından bu devletlerin muhtelif yerler ve muhtelif çağlardaki kurucuları olan halkın birleşen etnoğrafyalık adının Türk olduğu kesinlik kazanmaktadır. (Sürecek)





DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BASIN BÜLTENİ

İstanbul Eminönü belediyesi tarafından 1995 yılında hizmete açılan Sultan Ahmet'teki " İSA YUSUF ALPTEKİN PARKI " nin isminden ve yine aynı yerde bulunan " DOĞU TÜRKİSTAN ŞEHİDLERİ " adına dikilen Anıt'ın üzerindeki Ayyıldızlı AL ve GÖKBAYRAK ' ların bir aradaki görünümünden paniğe kapılan bir buçuk milyar nüfusa sahip Kızıl Çin Hükümeti, Tarihe Büyük Türk Milletine mal olmuş bulunan GÖKBAYRAK'ın indirilmesi hususunda Türkiye'mizin Dış İşleri Bakanlığına Nota verecek kadar ileri gitmişlerdir.

Kızıl Çin yetkililerinin böyle bir talepte bulunmasını normal karşılıyoruz. Çünkü, 250 milyonluk Türk-İslam Birliğinin son halkasını oluşturacak olan Doğu Türkistan'ın ve onun davasının yürütülmesi yolundaki her adımın, çin makamlarını rahatsız ettiği ve telaşa düşürdüğü bir gerçektir.

Asıl bizleri üzen nokta ise, dünyada lider Ülke olmaya namzet Türkiye'mizin Dışişleri Bakanlığının Çin makamlarının bu son derece haksız ve cüretkar talebinin hiç bir incelemeye tabi tutmaksızın derhal yerine getirmeye teşebbüs etmesidir. Bu durum ise, bu güne kadar yıllardır Çin zulmü altında yok olma tehlikesiyle karşı karşı bulunan Doğu Türkistan'ın Dünya kamu oyuna tanıtılması konusunda hiç bir kestirme yol arayışına girmeyenve Doğu Türkistan'ın menfaatlerinden, kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini üstün tutmuş olan Doğu Türkistan'lıları ve tüm Doğu Türkistan dostlarını derinden yaralamıştır. Aziz Türkiye'mizin etrafında Türk Milletinin geleceğini ilgilendiren çok daha önemli mes'eleler varken, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara her gün bir yenisi eklenirken, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna mütakip 2. Türk Cumhuriyeti olan 1933 de kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin GÖKBAYRAĞI ile uğraşılması anlaşılır gibi değildir.

Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri yetkililerine yıllardır Doğu Türkistan'lıların kanlarını emmeye devam etmekte olan Kızıl Çin hükümetinin isteklerini bir kez daha gözden geçirmelerinin gerekliliğini hatırlatıyor, Türkiye'de yaşamakta olan Doğu Türkistan'lılar olarak, artık dünyanın her hangi bir ülkesinde değil Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşamakta olduğumuzu hissettirmelerini bekliyoruz.



H

CEMİYET HABERLERİ



◆ 27/12/1995

Tarihinde derneğimizin faal fedakar üyelerimizden değerli insan Abdurreşit Yavuz geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar niyaz ederiz.

◆ 01/01/1996 Tarihinde kıymetli hemşehrimizden İsmail Türksoy'un eşi Ayşegül Türksoy bir süredir devam eden rahatsızlığı sonunda Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz.

◆ 27/02/1996 Tarihinde derneğimiz üyelerinden Abdulaziz Türkmen'in eşi nadire Türkmen geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan Rahmet geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz.

◆ Bu yılda Ramazan Bayramı süresince her yıl olduğu gibi Dernek merkezindeki salonumuzda Doğu Türkistan adetlerine göre düzenleme yapılarak Bayram sofrası kurulmuştur.

Kayserimizde yaşayan Doğu Türkistan dostlarının yoğun ziyaretlerine mazhar olan Derneğimizde, yerel televizyon ve basınıımızda gösterdiği yakın ilgiyle Doğu Türkistan davasının anlatılabilmesi bakımından önemli bir fırsat çok iyi değerlendirilmiştir. Bu vesile ile !

Bütün Türk-İslâm Âleminin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik eder, daha nice hayırlı Bayramlara ulaştırmasını Cenab-ı Hak'dan niyaz ederiz.





TEŞEKKÜR

*Liderimiz İsa Yusuf Alptekin Beyefendinin
17 Aralık 1995 tarihinde Hakkın Rahmetine
kavuşmasına müteakip İstanbul Fatih camiisindeki cenaze
törenine katılan bu tören esnasında yardımlarını
esirgemeyen zevata, fax-telefon aracılığı ile ve derneğimize
bizzat gelerek başsağlığı dileklerini bildiren devlet
erkanına, siyasi parti temsilcilerine, dernek ve vakıf
yöneticilerine, ocak ve sendika temsilcilerine, üniversite
öğretim üyelerine, kişi ve kuruluşlara, bu konuda özel bir
hassasiyet gösteren basın ve yayım kuruluşlarına, değerli
köşe yazarlarına Doğu Türkistan Davasının bundan
sonrada daha güçlü olarak yürütülebileceğinin mesajını
bizlere veren bütün Doğu Türkistan dostlarına kalbi
şükranlarımızı arz eder,
Cenab-ı Hak'dan Türk-İslâm âlemine nice zaferler
kazandırmasını niyaz ederiz.*

**Doğu Türkistan
Kültür ve Dayanışma Derneği
KAYSERİ**



AKGÜL SARRAF

Mehmet Akgül

Tel: iş : (0.352) 222 70 77 - 232 45 88
Ev : (0.352) 240 45 30 - 338 81 81
Fax : (0.352) 231 97 24

KALE İÇİ ÜST KAT NO: 91 KAYSERİ



Kıyafet
MODA
MERKEZİ

Bayan, Erkek, Çocuk Konfeksiyon

Bankalar Cad. No:3/B Tel:222 47 03 Fax:232 27 36 KAYSERİ

DOĞU TÜRKİSTAN ÇİN İŞGALİNDE



1.828.418 km²

yüzölçümü ile

35 milyon müslümanın yaşadığı bir
Türk Yurdudur

GÖKBAYRAK

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Yayını-Kayseri

Yıl: 8 Sayı: 43 Eylül - Ekim 2001

İki Aylık Fikir ve Kültür Dergisi

Doğu Türkistan Davası Avrupa Parlamentosu'nda

"The situation in East Turkestan
after half a century of
Chinese communist occupation"

1

17-18 Ekim 2001 Avrupa Parlamentosu Başkanlık Brüksel'de yapılan
"Çin Komünist Rejimi İşgali Altında 50 Yıldan sonra Doğu Türkistan'da Durum" üzerine konferans



17-18 Ekim 2001 Avrupa Parlamentosu Başkanlık Brüksel'de yapılan
"Çin Komünist Rejimi İşgali Altında 50 Yıldan sonra Doğu Türkistan'da Durum" üzerine konferans



19 Ekim 2001 tarihinde Belçika'nın Başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında
gerçekleştirilen Doğu Türkistan Milli Kurultayı 3. Genel Kurulu



*"ipeksi bir
mutluluk için.."*

İPEK

DOĞRU SEÇİM



İPEK KANEPE MOBİLYA İMALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.
Hacılar Organize San. Böl.9.Cad. No:30 KAYSERİ Tel: 0.352.322 0050 (10 hat) Fax: 0.352.322 0061-62
www.ipekmobilya.com.tr e-mail: ipek@ipekmobilya.com.tr

GÖKBAYRAK

İçindekiler

Ebubekir TÜRKSOY • Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Doğu Türkistan Davası Avrupa Parlamentosu'nda 3

Enver CAN • Doğu Türkistan Millî Kurultay Başkanı

Doğu Türkistan'da Uyguların Bozulma Durumu 5

Millî Kurultay Kararları

East Turkestan National Congress
Dünya Liderlerine Çağrı 8

Açık Mektup 10

Op. Dr. Seyfi ŞAHİN

Shanghai Gurubu 11

Doğu Türkistan'lı Prof. Dr. Turgun Almas Vefat etti 12

Harun YAHYA

Doğu Türkistan'da Bitmeyen Zulüm 13

Dernekten Haberler 15

Doğu Türkistan'dan... 16

Dernekten Haberler 18

Doğu Türkistan Millî Kongresi Basın Bildirgesi 19

Yrd. Doç. Dr. İkiil KURBAN

"Türkistan" 20

Muzaffer ÖZDAĞ

Doğu Türkistan Üzerine... 22

Oğuz ÇETİNOĞLU

Kaşgarlı Mahmut ve Dîvanü Lugatî't-Türk 24

Gökbayrak

Şarkî Türkistan Tarihi 26

Basından... 29

NETFORM

Yayınlarımızın yayınına devredilmişdir. yayına girer.
Çevrelerimizin yayınına devredilmişdir. yayına girer.
adına. Devredilmişdir. yayına girer.

TEMSİLCİLİKLERİMİZ
Genel Merkez
Avr. Temsilcisi Almanya/Hamburg
Almanya/Münih
Sinop/Boyabat
Ş.Urfa/Akgakale
Samsun/Bafra
Afyon
Niğde
Erzurum
Sakarya
Ankara
Malatya

ADI SOYADI
Gökbayrak
Ş.Abdulkadir Tümtürk
Dilşad Hazneci
Cemal Yanıkel
Halil İslamtürk
Ahmet Dost
H.Hüseyin Deve
Yrd. Doç. Dr. Remzi Kılıç
Emrullah Yürük
Yrd. Doç. Dr. Dilşat İsa
Şükrü Erdem
Ergül Akdeniz

TELEFON
0.352 339 39 65
0.368 315 03 13
0.414 411 48 75
0.362 532 19 14
0.272 214 05 33
0.388 232 18 18
0.264 277 40 20
0.312 324 04 13
0.422 322 30 74

FAX
0.352 337 35 04
0.272 231 80 85

CEP TEL
0.535 461 36 93
0.049 172 436 09 72
0.049 172 999 23 32
0.542 684 13 92
0.542 825 29 49
0.535 255 84 56
0.542 261 19 89

YENİ BİR YAŞAM ÇİZGİSİ

B **BÜROLA**
BÜRO MOBİLYALARI

Merkez : Eski Saray Bölgesi 1. Cadde No: 82
Tel : 0.352. 336 32 12 KAYSERİ
Fabrika : Organize Saray Bölgesi 7. Cadde No: 76
KAYSERİ / AMBAR
Tel : 0.352. 322 01 97 - 322 01 98
Fax : 0.352. 322 01 99



ÖZ ÇELİK
ÇELİK EŞYA SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

Er tuğ

İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ÇBS

İÇ ANADOLU BÖLGE BAYİİ

Türk - İslam aleminin Ramazan
Bayramını tebrik eder, hayırlara vesile
olmasını dileriz.

BOĞAZKÖLE
BOYA TİCARET

Istasyon Caddesi Camlı İş Merkezi 25/36 Kat: 6 KAYSERİ
Tel: 0.352 231 26 64 - 221 18 57 Fax: 222 12 53
KAYSERİ

Osman Kavuncu Cad. No: 165
Tel: 0.352 336 10 55 (Pbx) Fax: 0.352 336 96 00
KAYSERİ

Doğu Türkistan Davası Avrupa Parlamentosu'nda

Ebubekir Türksoy

Doğu Türkistan
Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Bşk.

Ekim 1949 yılında Doğu Türkistan'ı işgal eden ve bütün tarihi gerçekleri ve bir milleti yok sayarak kendi toprağı ilan eden Çin Halk Cumhuriyeti işgalcidir.

Nükleer denemeler, zorunlu aile planlaması gibi uygulamalar ile bir milleti yok etme çabasında olan, henüz doğmamış bebekleri anne karnında öldüren, Çin Halk Cumhuriyeti zalimdir, zulmedendir.

İnsanların seyahet, haberleşme, dini, seçme ve seçilme, düşünme özgürlüklerini ve Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan gibi devletlerin kendi geleceğini ve bağımsızlığını engelleyen Çin Halk Cumhuriyeti en büyük insan hakları ihlalcisidir.

Adalet ve yargı sürecini tanımayan, suçu ispat etme yerine, suç isnat eden, tutukladıkları masum insanlara eşi benzeri olmayan işkenceler yapan, masum insanları idam eden ve idam ettikleri insanların organlarını henüz canlı bile olsa almaktan çekinmeyen, bu organlar ile kendine maddi çıkar sağlayan, Yer altı ve yerüstü kaynaklarını sömürdüğü, 1 milyar 300 milyonluk nüfusu için gelecekte yerleşim bölgesi olarak gördüğü Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan gibi ülkeleri işgalinde tutabilmek için her türlü tedbiri almaktan, bu uğurda bir köy, kasaba halkını bile tamamen yok etmekten kaçınmayan, kendi gençlerini bile tanklar altında ezmekten çekinmeyen Çin Halk Cumhuriyetinin uygulamaları devlet terörüdür.

50 yılı aşkın bir süredir Çin devlet terörü ile karşı karşıya bulunan, milli kimliklerine sahip çıkma ve devam ettirme çabasında bulunan, Çin'in asimile ve yok etme çabalarına karşı duran Doğu Türkistan'lılar, hiç bir zaman ve mekanda terörizm yolu ile mücadeleyi seçmemişlerdir. Tarihin hiç bir döneminde böyle bir terör eyleminin örneklenmesinin imkanı yoktur. Aksine; tüm hür dünyanın gözü önünde yıllardan beri Çin devlet terörü ile karşı karşıya bulunan biz Doğu Türkistan'lılar bütün terör olaylarını kınamış ve tepkilerimizi dile getirmiş bulunuyoruz.

Burada bir defa daha açıksa ifade etmek istiyoruz: Doğu Türkistan içinde ve dünya genelinde Doğu Türkistan davasına gönül vermiş insanların tek hedefleri, kendi topraklarında bağımsız ve demokratik dünyanın saygın bir parçası olarak

yaşayabilmektir. Amacı insanca ve barış içinde yaşamak olan bir düşüncenin, maksadı masum insanlara zarar vermek, kargaşa ve belirsizlik yaratmak olan terörizmle bağdaşması veya bağdaştırılmaya çalışılması kabul edilemez.

Biz Doğu Türkistan'lılar olarak, 11 eylül günü dünya ticaret merkezi ve Pentagon'a yapılan saldırılar dahil, yeryüzünde meydana gelen bütün terör olaylarını nefretle kınıyor, terör ve acıdan uzak, adil bir dünya düzeninin kurulması çabalarını desteklediğimizi belirtmek istiyoruz.

Ne varki, 11 eylülünden sonra dünyada meydana gelen gelişmeler, bazı ülkeler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda şekillenmek istenmektedir. Bu açıdan konuya yaklaşan ve terörün en büyük temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan'lıların insanca yaşama mücadelelerini terörizm ve mücadele içinde yer alanları terörist sınıfında göstermek çabasıdadır. Bu sayede Doğu Türkistan, Tibet gibi işgali altında tuttuğu ülkelerdeki uygulamalarına meşruluk kazandırmak ve hız vermek çabasıdadır. Bu amaca uygun olarak Çin, Doğu Türkistan bölgesine çok miktarda asker ve paramiliter güç konuşlandırmıştır. Halkın elinde bulunan çok kısıtlı haklar da bu noktada tamamen ellerinden alınmıştır. Kendi topraklarında azınlık duruma düşürmek istedikleri Doğu Türkistan halkına uygulanan baskı ve zulüm gün geçtikçe artmaktadır.

Adil bir dünya düzeni, terörden uzak bir dünya oluşturma çalışmalarında, masumiyet ve terör arasındaki çizgi belirlenirken gerçeklerin ışığında hareket etmek şarttır. Güzel bir dünya için, insan hakları konusu ülkelerin maddi çıkarlarının önünde yer almalıdır. Çin gibi ülkelerin ekonomik, askeri ve politik gücü ne olursa olsun, insan hakları konusunda taviz vermemek ön şarttır.

Yeni bir dünya düzeni amaçlayan tüm dünya ülkelerini bu konuda hassas davranmaya, temel insan hak ve özgürlüklerinden taviz vermemeye davet ediyoruz.

Günümüzde dünya siyasetinin ve ilgi alanının geldiği nokta göz önüne alındığında, yakın zamanda Doğu Türkistan'ın dünya siyaseti ve ülkeler arası ilişkilerde çok daha etkili bir şekilde

dile geleceğini işaret etmektedir. Doğu Türkistan Milli Kurultay'ının 17-19 ekim tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleştirdiği toplantı, dünya siyasetinin yönünü göstermesi açısından önemlidir. Doğu Türkistan Milli Kurultayı, Doğu Türkistan davasının dünya kamu oyuna duyurulması, Çin'in işlediği insan hakları ihlalleri ile bir milletin vatanında azınlık duruma düşme ve asimile edilmesi çabalarının önlenmesi, Doğu Türkistan'ın bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yer almasını sağlamak amacıyla, temelleri 1992 yılında atılarak, uzun süren çalışmalar sonucu 1997 yılında kurulmuştur. Merkezi Almanya'nın Münih şehrinde bulunan örgüt, dünya çapında yer alan Doğu Türkistan teşkilatları ve halkının tam desteği ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Doğu Türkistan Milli Kurultayı, 17-18 ekim tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Avrupa Parlamentosu binasında, Transnational Radical Party ile birlikte **"yarım yüzyıllık Komünist Çin İşgalinden sonra Doğu Türkistan'da durum"** konulu bir uluslar arası konferans düzenlemiştir. Akabinde 19 Ekim tarihinde Milli Kurultay'ın 3. Olağan genel kurulu aynı binada gerçekleşmiştir.

Bu toplantının düzenlenme çalışmalarının başlamasından itibaren, düzenlenme tarihine kadar Çin hükümeti, toplantının gerçekleşmemesi için Avrupa Parlamentosu ve Belçika hükümeti nezdinde çok yoğun bir şekilde, toplantının iptali konusunda çalışmalar yapmıştır. Özellikle de 11 Eylül saldırılarından sonra, uyguladıkları Doğu Türkistan'lıları Terörist ilan etme çalışmalarını paralelinde, bu toplantının iptali için başvurmuş, fakat öne sürdükleri iddialar kabul görmemiştir. Çin, toplantının düzenlenmesi üzerine de, Avrupa Parlamentosu'nu protesto etmiştir. Portestoda, Doğu Türkistan'lılara gösterilen bu ilgi ve tanınan imkanın Çin-Avrupa ilişkilerini kötü yönde etkileyeceği tehdidi yer almıştır.

Konferansa katılan katılımcılar Çin'in uygulamaları ve Doğu Türkistan'daki son durum hakkında bildirimler sunmuşlardır. Konuşmacılar, özellikle Doğu Türkistan'da uygulanan insan hakları ihlalleri üzerinde durmuş ve ilgili teşkilat ve devletleri konu hakkında göreve davet etmiştir. Milli Kurultay'ın 3. olağan genel kurulunda ise Enver Can ikinci kez oy birliği ile başkan seçilmiş ve görevine devam etme yönünde güven tazelemiştir.

Avrupa parlamentosunda düzenlenen bu konferans, Doğu Türkistan davasının geldiği

noktada çok önemli bir adımdır. Bu düzeyde yapılacak çalışmalar ve etkinlikler ile Doğu Türkistan dünya gündeminde daha kısa bir sürede hak ettiği yeri alacaktır.

Avrupa Parlamentosu'nda toplantının devam ettiği günlerde, Çin'in Şangay şehrinde yapılan Asya Pasifik Ülkeleri İşbirliği Örgütü toplantısı gerçekleşti. Toplantıya katılan Çin ve ABD ülke başkanlarının birlikte düzenledikleri basın toplantısında, ABD başkanı Bush'un, Ziang Zemin'in kendilerini terör mağduru gibi gösterme çabaları karşısında, "terörle mücadele adı altında azınlık haklarının ihlal edilmemesi" gerektiğini söylemesi, 9 kasım 2001 tarihinde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Marry Rabinson'un, Ziang Zemin ile görüşmesinde birinci öncelikli madde olarak Doğu Türkistan'da Uygur halkına karşı uygulanan insan hakları ihlallerini masaya getirmesi ve bu konunun İnsan Hakları Komisyonunca yakından takip edileceğini dile getirmesi geleceğin siyasi çerçevesini çizmektedir.

Büyüyen ve büyüdükçe çevresi ve dünya barışı için tehdidi artan Çin'e, dikkatler yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gelecekte, hem ekonomik hem de siyasi olarak batıya rakip olabilecek Çin ile ilgili olarak değişik senaryolar ortaya atılmakta, Çin'i baskı altına alabilecek imkanlar araştırılmaktadır. Elbetteki bu noktada Çin'in işgali altında tuttuğu bölgelerde uyguladığı insan hakları ihlalleri ilk sırayı almaktadır.

Yıllarca Doğu Türkistan'a ilgisiz kalan, yayılan feryada kulaklarını tıkayan, insan hakları karşısında daima çıkarlarını üstün tutarak politikalar üreten batının, bir anda bu kadar yoğun bir şekilde Doğu Türkistan ve Uygur halkına ilgisi, Doğu Türkistan'ın çeşitli açılardan özellikle de insan hakları açısından çok sık gündeme getirileceği bir döneme girdiğimizi göstermektedir. Bu konuda ilgili her kesimin üzerlerine düşen görevler konusunda hazır bulunması, planlamalarının akılcı ve yönlendirici bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çıkarları değil, insanlık açısından, tarih ve gerçekler açısından konuya yaklaşanların, söz sahibi olması ve bunun için yakın ve orta vadede yapılacakların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Berberliğimize şu noktayı tekrar vurgulayarak son vermek istiyorum. Doğu Türkistan'lılar kesinlikle terörist değil, aksine yıllarca devlet terörüne maruz kalmış, insanca yaşama hakkı ve bağımsızlık arayan, barış içinde yaşamak isteyen insan hakları savunucularıdır.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA UYGURLARIN BOZULAN DURUMU

Enver CAN
Doğu Türkista
Milli Kurultay Başkanı

Enver CAN: 27 nisan 1949 yılında Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde dünyaya geldi. 1956 yılında Tatar mektebinde ilkokula başladı. 1960 yılında Tıp Enstitüsü hazırlık sınıfına başlamış olmasına rağmen, 1961 yılında ailesi ile birlikte vatanından hicret ederek, Afganistan'a yerleşti. Orta öğrenimini Afganistan'da bitiren Enver Can, 1967 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelerek Kayseri şehrine yerleştirildi. Türkiye'de askeri görevini tamamladıktan sonra, 1973 yılında Almanya'ya giden Enver Can, 1975 yılında hürriyet radyosu uygurca bölümünde göreve başladı. Hürriyet Radyosunda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1985 yılında Özbekçe bölümü müdür yardımcılığı görevinden kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 1985 yılında Amerika Indiana Üniversitesinde politika, tarih ve radyo haberciliği üzerine ihtisas yaptı. Avrupa Doğu Türkistan Birliği'nde muhasip, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevi yapan Enver Can 1999 yılından itibaren Doğu Türkistan Milli Kurultayı başkanlığını sürdürmektedir. 4 erkek çocuk babası olan Enver Can İngilizce, Almanca, Farsça bilmektedir.

1949 yılında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Asya'nın merkezinde ve Uygur Halkının ana yurdu olan Doğu Türkistan'ı işgal etmiştir. Şu anda, işgal altındaki bu ülke Sincan Uygur Muhtar Bölgesi adında Çin sömürge ülkesidir ve ağır askeri ve paramiliter (yarı askeri) güçlerin denetimindedir.

Çin'in sömürgeci işgali altında Uygurlar, varlıklarını sürdürebilmek için bir ölüm kalım mücadelesi vermektedirler ve ekonomik hakları, sivil, sosyal ve politik hakları da kapsayan temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte ve hatta yok edilmektedir. Bu günkü Doğu Türkistan'da, aralarında aydınların, din bilginlerinin, işadamlarının, öğrencilerin ve köylülerin bulunduğu kişilerin tutuklanmaları ve hapse atılmaları ve hatta idam edilmeleri olağan bir durumdur. Bugün Uygurlar politik, ekonomik ve sosyal hayatlarında Çin'li gibi eşit hak talep etmeleri ve insan haklarına bağlılığından dolayı zulüm görmektedirler.

Uluslararası def örgütü; bugün Doğu Türkistan'ı, Çin'de siyasi mahkumların idam edildikleri tek bölge olduğunu belirtmektedir. Bu Örgüt 1997-99 arasındaki iki yıllık dönemde 210 ölüm cezası ve 190 idamın gerçekleştirildiğini kaydetmiştir. 1999 Nisanında yayınlanan Af Örgütü raporundan sonra Çin'de her yıl yüzlerce Uygur idam edilmekte ve binlercesi milliyetçilik, bölücülük ve aşırı dincilik şüphesiyle hapsedilmektedir. Uygurların işkenceye mağdur kalmaları ve ortadan kaybolmaları olağan durumlardandır.

SÖZDE MUHTAR STATÜ

Sincan Uygur Muhtar Bölgesi 1 Ekim 1955'te kurulmuştur fakat 45 yıllık deneyim bu Muhtariyetin sadece kağıt üzerinde var olduğunu ve Uygur halkını ve ülkelerini ilgilendiren konularda kontrolün tamamen Çin'lilerde olduğunu göstermiştir. Dahası bu ülke pek çok muhtar vilayetlere, illere ve kasabalara ayrılmış ve yönetimleri Uygurlar dışındaki etnik uluslara verilmiştir. Bu tür yönetim yapısı daha önceki Çin Hanedanlarının, nüfusu Çin'li olmayan farklı etnik gruplar arasındaki ilişkileri yönlendirmek ve azınlıklar üzerinde Çin yönetimine çıkar sağlamak için uyguladıkları böl ve yönet şeklindeki tipik imparatorluk



politikasının bir ürünüdür. Gerçekten Doğu Türkistan'ın özelliği Çin hükümetinin çıkarlarına göre tasarlanmıştır ve ülkede yetiştirilen ağır askeri ve paramiliter (yarı askeri) güçlerle bu adil olmayan muhtarlık sürdürülmektedir...

ASKERİ KAMP VE DEVLET TERÖRÜ

50 yıllık işgali boyunca Çin Hükümeti Doğu Türkistan'ı tam anlamıyla bir askeri garnizona dönüştürmüştür; hali hazırda Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ve Silahlı Polis kuvvetlerinin yaklaşık 1 milyon adamı bu bölgededir. Bunların çoğu da önemli Uygur bölgelerinin etrafına yerleşmişlerdir. Bu tür yerleşimdeki amacı yerli halkın hareketlerini izlemek olduğu açıktır. Bunların yanı sıra 2.5 milyon Çin'liden oluşan başka bir paramiliter kuruluş vardır ki, buda olağanüstü durumlarda yerli halkın bastırılmasında görev almak, barış döneminde Doğu Türkistan halkını sömürmek görevini üstlenen Sincan Üretim ve Yapım Birliğidir (kolordusudur).

ÇİNLİLEŞTİRME VE NÜFUS AKTARIMI

Doğu Türkistan'ın Çin sömürgeci yapılması süreci, ayrıca oranın Çin'lileştirme sürecidir; boyutları askeri işgali aşmış toplumun siyaset, ekonomik, kültür ve din gibi bütün unsurlarını işgal hali almıştır. Mevcut Çin hükümeti Doğu Türkistan'ı iç bölgelerdeki nüfus fazlasını aktarmak için ideal bir yer olarak göstermektedir...

En çarpıcı bulgu, Doğu Türkistan'daki Çinlilerle yerel nüfusların arasındaki ters orantıdır. Çin'li nüfus 1944 'tekinin 9 katından fazla iken yerel nüfus aynı dönemde %94.34 ten %47.96 düşürülmüştür. Uygurlar kendi topraklarında azınlık durumuna düşürülmüştür; bu ülkede yoğun insan yerleşimi insani ve ideolojik felaketlere yol açmıştır.

YERLİ HALKIN ZARARINA SÖMÜRÜ

Çinileştirme ve nüfus transferi ile birlikte mevcut Çin Hükümeti özellikle petrol, gaz ve doğal kaynakların sömürülmesinde (işletilmesinde) yerli halkın zararına olarak Çin nüfusunu destekleyerek Doğu Türkistan'ın ekonomik olarak sömürülmesini hızlandırabilmek için bir seri politika uygulamaktadır.

Doğu Türkistan'daki doğal kaynakları sömürmek için endüstriyel ve ticari firmalar Çin'in iç bölgelerinden iş teklifleri ile Doğu Türkistan'a yönlendirilmekte ve kendi iç güçlerini de beraberlerinde getirmektedirler. Çin hükümeti gerçekten de iş beklentisiyle kendi vatandaşlarını Doğu Türkistan'a gelmeye teşvik etmektedirler. Çin'liler yerel iş pazarını tekellerinde tutmaktadırlar...

KÜLTÜREL YIKIM VE KALİTESİZ EĞİTİM SİSTEMİ

Uygur kültürünün yıkımı basit bir olgu değildir; bu Çin Komünist Hükümeti tarafından empoze edilen programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu yıkım hayal edilebileceği her alanda mesela Uygur terminolojinde, müziğinde, yemeklerinde, giyiminde, mimarisinde gerçekleştirilmiştir. Bu yıkımın nihai hedefi, Çin kültürünü Uygur yaşamına entegre etmektir 1949'dan sonra Çin Hükümeti Uygur kültürü, eğitimi ve tarihi ile ilgili bütün sivil kuruluşları ve kurumları kapattı ve bu türden sivil girişimler kesinlikle yasaklandı. Böylece 1950'lerde Uygur kültürel ve eğitim çalışmaları durma noktasındaydı. 1950'lerin ikinci yarısından sonra Çin hükümeti Reform uygulamalarını gözetleyecek özel organlar oluşturduktan sonra Uygur kültürü ve Edebiyat eserleri alanında bir dizi reform başlattı. Bunlardan en bilineni (ünü kötü olan) Uygur alfabesi reformudur...

YERLİ HALKIN

SOSYAL HAYATINA MÜDAHALE

Din alanında her şey daha kötüdür ve dini eylemler, aktivitelerle ilgili olarak sayısız kurallar vardır. Çin Hükümeti için Din siyasi bir sorundur çünkü bölge istikrarı için bir tehdit olarak görülmektedir. Çin Hükümeti Gulca şehrinde 5 Şubat 1997'de barışçıl bir Müslüman gösterisini bastırdıktan sonra üç aylık bir " Müslüman milli birliği güçlendirme dini şahsiyetler tarafından ateşlenen milli Bölücü Aktiviteler yıkma kampanyası" başlattılar. Haziran 1997'de Doğu Türkistan Daily Gazetesi Gulca olayını dinsel bölücüler tarafından ateşlenen gerici ve suç olan bir girişim olarak yorumlamaya başladı bu olayın sonucu olarak 105 Kur'an okulu kapatıldı ve 499 dini şahsiyetin çalışmaları durduruldu. 133 Camii yıkıldı yada başka amaçlar için kullanıma dönüştürüldü. Bunun dışında 40 tane önemli dini şahsiyet derhal tutuklandı ve nerede oldukları da hala belli değildir.

DOĞU TÜRKİSTAN (UYGURİSTAN) MİLLİ KONGRESİ VE AMAÇLARI

Bir zamanlar barışın hoşgörü ve medeniyetin toprağı, zengin ve açlığın olmadığı bir ülke olan Doğu Türkistan'da şimdi Uygurların çoğu Birleşmiş Milletler Fakirlik sınırının altında yaşamaktadırlar ve bu ülke, insan olmanın ayrıcalığı içinde yaşamak için haklarını arayan pek çok Uygur'un her hafta idam edildiği devlet destekli terörün merkezi olmuştur. NİÇİN?

Bugün Çin Hükümeti; Uygur halkını sadece temel hakları olan self-determinasyondan mahrum bırakmamış ayrıca Han Çinlilerin bu bölgeye planlı transferi ile, mecburi doğum kontrolü ile, ekonomik sömürüsü ile, eğitim, sosyal ve ekonomik özellikle diğer kurumlarının Çinileştirilmesi ile, oransal olarak fazlaca PLA "Silahlı Polis Gücü" ve "Bing Tuan" Denilen Sincan Üretim ve Yapım Kolordusu yerleştirilmesi ile topyekün bir asimilasyon politikası başlatmıştır. Özellikle 1990'ların başından beri eski SSCB çökmesiyle birlikte Orta Asya da Uygurlarla ortak dil ve kültür mirasına sahip olan bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkması ile Pekin'de alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Böylece Pekin Hükümeti Uygur halkına karşı pek çok baskı ve eza kampanyaları başlatmıştır. Barışçıl gösteriler, inananlar, özgürlük arayıcılar ve demokrasi savunucuları tutuklanmakta, hapsedilmekte ve insanlık dışı metodlarla işkenceye uğramakta, yüzlerce öldürülmekte ve yasa dışı olarak yargılanmaktadır. 10 yıl kadar önce Jiang Zemin'in söyledikleri Urumçi'deki bölgesel 1. sekreter Wang Legwan tarafından yakınlarda tekrar edilmiştir. "Gerekirse binlercesini toplayın, ama tek bir bölücü kaçmasın". Kısacası dünya medeniyetine pek çok katkıları olan büyük bir millet insanlık sahnesinden kaybolmanın eşiğindedir ve Uygurlar yurtlarında bir ölüm-kalım mücadelesine zorlanmaktadırlar. Bütün Uygur halkı çaresizlik ve hüsrana içindedir. Böylesine bir durum bütün bir bölgede istikrarsızlığa yol açabilecek kontrol edilemeyen olaylara yol açabilir. Demokratik dünya topluluğu kısmen Komünist Çin rejiminin bilgi akışını sınırlandırmasından, kısmen de ihmalden dolayı gerçeklerin farkında değildir. Uluslararası Af Örgütü Doğu Türkistan'da insan hakları ihlaliyle ilgili bulunan şeylerin buzdağının görünen ucu olabileceğini ve dünya topluluğunun hiçbir şey yapmadan boş boş duramayacağını söyledi. Bu şartlar altında Doğu Türkistan halkının acılarını özgür dünyaya duyurmaya yardım etmek, problemlere barışçıl çözüm sağlamak ve bölgede sağlam bir istikrar ortamının temini için, yurt dışındaki Uygur toplulukları dünyayı Doğu Türkistan'da neler olduğu konusunda bilgilendirmek, Çin Hükümeti tarafından Uygur Milletine uygulanan insan hakları ihallerini ifşa etmek, Doğu Türkistan halkının evrensel insan hakları beyannamesindeki temel hakları ve doğal hakkı olan self-determinasyon hakları ile ilgili milli beklentilerini aktarmak amacıyla kurulan bir şemsiye organizasyondur.

Doğu Türkistan (Uyguristan) Milli Kongresi

Doğu Türkistan Milli Kongresi kararları

17-18 Ekim 2001 Perşembe ve Cuma günü Brüksel'de yapılan ETNC Kongresi:

A. 11 Eylülde Dünya ticaret merkezine ve Pentagon'a yapılan terörist saldırıyı terörizm ve her yapıdaki ekstremizmi (aşırıcılığı) şiddetle kınayarak;

B. Dünyadaki bütün Uygur toplulukları adına Amerikan hükümetine ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi sunarak;

C. Bu trajik ve cürüm olaylarını ve Çin Komünist yetkililerin Uygurların kendi geleceklerini belirleme, temel insan haklarına saygı gibi isteklerini terörizmin ve ekstremizmin (aşırıcılığın) ifadesiyle aynı tutarak ve Uygurların İslamcı terörist gibi göstererek Doğu Türkistan'daki muhalif yapılar üzerindeki şiddetli tedbirlerini güçlendirmek için fırsat olarak kullanmak için sömürülmesini reddederek;

D. Uygur halkının 50 yıldır özgürlükleri ve self- determinasyonları için mücadele ettiklerini ve bu mücadelenin uluslar arası terörizmle bir ilgisi olmadığını vurgulayarak;

E. Pekin tarafıdan Doğu Türkistan'da uygulanan ve her türlü muhalefet şeklini bastıran ve Uygur halkının politik, dini, tarihi ve kültürel görüşlerini ifade etmelerinden dolayı ağır şekilde cezalandıran Devlet terörizmi politikasını kınayarak;

1. Doğu Türkistan Milli Kongresinin ve Uygur topluluklarının temel hedefinin Doğu Türkistan'ın Çinliler tarafından yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi ve laiklik ve demokrasi prensipleri çerçevesinde self-determinasyon hakkının başlatılması olduğunu hatırlatır.

2. Genelde Uluslararası topluluğun ve özel olarak Avrupa Birliğinin Doğu Türkistan'ın Çinliler tarafından işgalinden beri nüfus aktarımı yoluyla Tibet halkı gibi Çinlilerin soykırım politikalarının dramatik etkilerini yaşayan Uygur halkının trajik durumlarından bahsetmeleri çağrısında bulunur.

3. Avrupa Birliği ve diğer bütün demokratik hükümetlerin Doğu Türkistan halkının temel insan haklarını işletebilmelerini sağlamak ve kendi geleceklerini belirlemek için imkan sağlanması amacıyla Doğu Türkistan Milli Kongresini içererek Uygur halkının temsilcileriyle derhal politik görüşmelere başlanması için Pekin'i ikna etmek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunmaktadır.

4. (Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan) Orta Asya Uygur topluluklarının eğitim, kültür, iş ve sosyal projelerinin gelişimi için ETNC tarafından idare edilecek gelişim yardım programının oluşturulması çağrısında bulunur.

EAST TURKESTAN (UYGHURISTAN) NATIONAL CONGRESS APPEAL TO WORLD LEADERS

The General Assembly of the East Turkestan "Uighuristan" National Congress (ETNC), held in Brussel on 18 and 19 October 2001, urgently calls on world leaders to support, by all available political and diplomatic means, its peaceful efforts to bring an end to the suffering of the people of the East Turkestan and to prevent the outbreak of violent conflict there. The people of East Turkestan have been living in captivity under the harsh Chinese Communist regime since the county's invasion and occupation by the communist Chinese forces in 1949. They are now facing increased repression and an imminent violent crackdown by Chinese forces acting under the false pretext of combating terrorism.

The East Turkestan National Congress is dedicated to the restoration of human rights and democratic government in East Turkestan by non-violent means.

It is the only legitimate representative organ of the Uighur people and speaks and acts on behalf of that people in the free world. The first General Assembly, or National Congress, was held in 1992 in Istanbul. At the second General Assembly, held in Munich in 1999, the East Turkestan National Congress was founded as the international democratically elected representative body of the Uighur people. Delegates to the people in East Turkestan and speaks on their behalf so long as they are prevented from doing so by the Chinese authorities.

The East Turkestan National Congress rejects all forms of terrorism, regardless of the perpetrators and support effort to combat terrorism. It is convinced, however, that terrorism can only be combated successfully and violent conflicts prevented if the international community actively supports those movements that act to free themselves from repression by peaceful, democratic means, can only heighten frustration and tensions and eventually lead to violence.

The international community can not ignore Communist China's current wave of attacks on the Uighur people, culture, religion and national identity, which constitute gross violations of human rights. On behalf of the captive people of East Turkestan we, the delegates to the Third General Assembly of the East Turkestan National Congress urgently appeal to world leaders to use all available political and diplomatic means to persuade the People's Republic of China to stop the repression of our people and to respect the fundamental human rights of the Uighur people, including their rights to self-determination. We fully endorse the resolution adopted at the European Parliament on the 17 of October 2001 by the ' Conference on the Situation of East Turkestan After Fifty Years of Chinese Communist Occupation' and urge the European Union and all democratic governments to help ensure its implementation.



Doğu Türkistan (Uyguristan) Milli Kongresi Dünya liderlerine Çağrı

18-19 Ekim 2001 'de Brüksel'de yapılan Doğu Türkistan (Uyguristan) Milli Kongresi genel toplantısı Dünya liderlerine ETNC' nin Doğu Türkistan halkının acılarına son vermek, bölgede şiddetli çatışmaların patlamasını engellemek yolundaki barışçıl çabalarını mevcut bütün siyasi ve Diplomatik vasıtaları kullanarak desteklemesi çağrısında bulundu. Doğu Türkistan halkı ülkenin 1949'da Komünist Çin güçleri tarafından işgal edilmesinden bu yana sert Çin Komünist rejimi altında esaret içinde yaşamaktadır. Doğu Türkistan halkı şuanda terörle savaş bahanesi ile hareket eden Çin güçlerinin artan baskıları ve olması beklenen şiddetli önlemleriyle yüz yüzedir.

Doğu Türkistan Milli Kongresi şiddet yanlısı olmayan vasıtalarla Doğu Türkistan'da insan haklarının ve demokratik hükümetin oluşturulmasına kendisini adanmıştır. Uygur halkının yasal tek temsil organıdır ve özgür dünyada onların adına konuşur ve hareket eder. Birinci Genel toplantı yada Milli Kongre 1992'de İstanbul da yapıldı. 1999'da Münih'te yapılan ikinci Genel Toplantıda Doğu Türkistan Milli Kongresi Uygur Halkının Uluslar arası, demokratik bir şekilde seçilmiş bir temsilcisi olarak kuruldu. ETNC' nin delegeleri sürgündeki milyonlarca Uygur tarafından seçilmiştir. ETNC Doğu Türkistan halkı ile yakın bağlantı içindedir. Çin yetkililerin onların konuşmalarına engel olması durumunda onların adına konuşmaktadır.

Doğu Türkistan Milli Kongresi hangi kaynaktan olursa olsun terörizmin her türlüsüne karşıdır ve terörizmle mücadele çabalarını desteklemektedir. Fakat kendilerini baskıdan barışçıl ve demokratik yollarla kurtarmaya çalışan girişimlerin uluslar arası topluluk tarafından aktif olarak desteklenmesi durumunda terörizmle başarılı bir şekilde mücadele edileceği ve şiddetli çatışmaların engellenebileceği kanaatindeyiz. Şiddet yanlısı olmayan demokratik yollarla özgürlüğünü elde etmek için çabalayan baskı altındaki insanların acı durumunu göz ardı etmek sadece hayal kırıklığı, gerilimi artırır ve nihayetinde şiddete yol açar.

Uluslararası Topluluk Komünist Çin'in Uygur halkının kültürüne, dinine ve milli kimliklerine yapılan ve ağır insan hakları ihlalleri içeren saldırı dalgalarını göz ardı edemez. Doğu Türkistan Milli Kongresinin üçüncü genel toplantısının (Kurulu) olarak bizler Doğu Türkistan'ın esir halkı adına dünya liderlerine Uygur halkının self-determinasyon haklarını da içererek, bu halkın temel insan haklarına saygı duyması ve insanlarımızı baskıyı durdurması yönünde Çin Halk Cumhuriyetine ikna etmeleri için bütün siyasi ve diplomatik yolları kullanmaları çağrısında bulunuyorum. Avrupa Parlamentosunda 17 ekim 2001'de yapılan "Komünist Çin işgalinde 50 yıldan sonra Doğu Türkistan'da durum" konferansında benimsenen kararları tamamı ile onaylıyoruz ve Avrupa Birliğinden ve bütün demokratik Hükümetlerden bunların uygulanmasını sağlamaları için ricada bulunuyoruz.

“Çin Komünist Rejimi İşgali altında elli yıldan sonra Doğu Türkistan’da Durum” üzerine konferans Avrupa Parlamentosu Başkanına Açık Mektup

Brüksel, 10 ekim 2001 yetkili konsolosluk görevlilerin “mkit ostar” (yani sakınca yoktur) şeklindeki beyanlarına rağmen, Avrupa Parlamentosu içindeki gizli güçler Transvasyonel Radikal Parti, Avrupa Parlamentosunun Radikal üyeleri ve Doğu Türkistan Milli Kongresi tarafından organize edilen ve 17 Ekim için planlanan “Çin Komünist Rejimi altında yarım yüzyıllık işgalden sonra Doğu Türkistan’da durum” isimli konferansı sabote etmeye devam etmektedir. Asılsız iddialara ve tartışmalara son vermek amacıyla Transvasyonel (milli sınırlar ötesi) Radikal Parti sekreteri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Olivier Dupuis, aşağıdaki açık mektubu Avrupa Parlamentosu Başkanı Mrs. Nicole Fontaine’e göndermiştir.

**Avrupa Parlamentosu Başkanı
Bayan Nicole Fontaine’in Dikkatine!
Brüksel, 9 Ekim 2001**

Sayın Başkan,

Avrupa Parlamentosu tarafından gelecek hafta parlamentoda yapacağımız “Çin Komünist Rejimi işgali altında yarım yüzyıldan sonra Doğu Türkistan’da Durum” la ilgili konferansımızla alakalı olarak güvenlik endişeleriniz ortaya çıktığı konusunda bilgilendirildim.

Bu noktada dikkatinizi şuraya çekmek isterim ki, bu konferansın organizasyonu için aylardır çalışmaktayız ve vize alma işlemlerini Ağustos’ta başlattık. 11 Eylül’deki korkunç saldırılardan sonra Belçika yetkilileri haklı bir mazeretle davet edilen kişilerin kimlikleri ile ilgili daha geniş araştırma yaptılar ve onların “nikil destatını” (sakınca yoktur) 27 Eylül’de bize verdiler.

Avrupa Parlamentosunun iç güvenliği ile ilgili olarak, şu ana kadar bana parlamento güvenlik güçlerinin sorumlu oldukları görevleri yapacak kapasite de olmadıklarına dair bir bulgu sunulmamıştır. Özellikle de parlamentonun güvenliğini artırmak için alınan yeni önlemlerin başlatılmasından sonra.

Takdir edeceğiniz gibi konferansın

yapılmasına birkaç gün kala iptal edilmesi pek çok katılımcı için finansal problemleri de içeren birçok soruna sebep olacaktır.

Sanırım ki konferansın güvenlik endişesi gibi asılsız zeminlerle iptal edilmesinin müslüman dünyaya olumlu mesajlar vermeyeceği düşüncesinde sizde bana katılırsınız. Bu durum daha da anlaşılmaz ve zamansız olabilecektir. Çünkü demokratik dünya ile demokratik olmayan, otoriter ve totaliter dünyalar arasında bir medeniyetler çatışması olduğunu unutan bazı meslektaşlarımızın son olayları İslam ve Hristiyan dünyası arasında medeniyetler çatışması çerçevesinde görülmesi girişimine karşı çıktıkları ateşli tartışmaların yaşandığı genel kurul toplantıları olmuştur.

Sayın Başkan bu seçici unutkanlık mekanizması bu olay da da iş başındadır. Parlamento, konsey ve komisyonun güzide üyelerinin gayri resmi olarak belirttikleri gibi Çin Halk Cumhuriyeti Elçiliği (ki bu ülke pek de demokratik temayülleri ile bilinmez) parlamentomuzda kendilerini sürekli olarak hakir bir tarzda hizmete adanmış ikinci derecedeki hainlerin yardımıyla haftalardır, Tibette olan kadar ciddi ama onun kadar çok bilinmeye bir işgal, aşağılanma ve yoketme politikasına ışık tutmayı amaçlayan bir konferansı sabote etmeye çalışmaktadır.

Sayın Başkan; parlamentomuzun terörist bir devletin terörist olarak nitelendirdikleri kişileri bu şekilde kabul ederek Çin Halk Cumhuriyeti’nin isteğine boyun eğmek niyetinde olmadığını, birliğin konsey üyelerinin ve Avrupa demokrasilerinin kararlarını göz ardı etmeyeceğini ve dünyanın öldürülen ve unutulmuş insanların sesi olma rolünü terketmeyeceğini sizin aracılığınızla belirtmesi ümidiyle lütfen saygılarımı kabul edin.

Olivier Dupuis

Tel: 02-284 71 98

Fax: 02-284 91 98

e-mail:odupuis@europal.eu.int



Op. Dr. Seyfi ŞAHİN
19. Dönem Kayseri Milletvekili

Shanghai Grubu

Türkiye AB nin kuyruğunda boş ve zararlı umutlarla gaz tenekesi gibi yuvarlana dursun, Türk Cumhuriyetleri üzerinde hesabı ve gelecek için yatırımları olan Çin; yeni oluşumlar ve milletlerarası güç dengeleri hesabı peşindedir. Küreselleşme avutmaları ve beyin yıkamaları ile Türkiye'yi uyuşturan ABD, Dünya bankası ve IMF oyunlarıyla bizi aşırı hasta durumuna soktu. Şimdi gırtlığımızı oturmuş, durmadan bizim milli kuruluşlarımızı ve can damarımız olan varlıklarımızı ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye henüz kendine gelecek durumda değil. ÇİN'in başarısı Kadim Türk Yurdu Uluğ Türkistanın bitmez tükenmez yer altı ve yer üstü kaynaklarından menfaatlenmeye çalışan Çin'e , bu nimetleri kaptırmamaya çalışan Rusya federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan da sonradan Shanghai grubuna katıldı. Şu anda Çin, Rusya Federasyonu , Kazakistan, Tacikistan bir blok teşkil ettiler. Bu grubun, önce birliği masum bir istekle başladı. Bu ülkeler kendi aralarında terörizme karşı işbirliği yapacaklardı. Bu karar alındı ve uygulamaya kondu. Tabii ki bu kararın alınması Çin'in teklifiydi. Çünkü gaye ,Doğu Türkistanda meydana gelen milli uyanış hareketlerinin komşu Türk Cumhuriyetlerinde barınıp beslenmesini, Batı Türkistandaki Uygur Türklerinin Doğu Türkistana maddi ve manevi yardımda bulunmasını engellemektir. Çin bu hareketle Kırgızistan'da bir çok Uygur Türkünün tutuklanmasına ve idama varan cezaların verilmesine sebep oldu. Bu hareket aynı zamanda Tacikistan'da faaliyet gösteren İran kaynaklı islami hareketleri de engellemektir. Bu hareketlerin başarıya ulaşması Çin ve Rusya'yı sevindirdi. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra Orta Asya'da milli ve manevi değerlerin inkişaf etmesi artık Çin'in hatırı için baskı altına alınacak ve terörist muamelesi görecektir. Bütün bu görüşler doğrultusunda Türkiye demokratik ülke olmakla bu terörün kaynağı varsayılarak, Türk Cumhuriyetleri

ile Türkiye arasına fitne sokulacak ve Orta Asya'nın gücü dolaylı yönden Çin'in kontrolüne girecektir. İKİNCİ ADIM Shanghai Grubunun ikinci ve önemli adımı ekonomik işbirliğidir ki, hammadde kıtlığı çeken Çin sanayinin temel maddeleri Türk Cumhuriyetlerinden temin edilecektir. Önemli enerji kaynaklarından petrolün ve sanayinin temeli olan plastik maddelerin kaynağı, doğal gazın ve diğer stratejik maddelerin kaynağı da gene Orta Asya'dır. Pamuk ve diğer sanayi hammaddeleri açısından da Allah Orta Asya'ya cömert davranmış'tır. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri Çin ve Rusya'nın da temel ihtiyaç maddeleri'dir. Harıl harıl madde üreten ve gittikçe büyüyen Çin canavarının gıdası Orta Asya olunca artık Çin'in önüne kimse geçemez. Bu teşkilatlanma aynı zamanda şüphesizki siyasi bir hüviyet'e de bürünecektir. Küreselleşmeye alternatif olacaktır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Tamamen Türk Coğrafyası üstünde oynanan bir senaryodur. Bunun bedelini Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri çok ağır ödeyebilir.

TÜRKİYE BUNUN NERESİNDE:

Türkiye Shanghai beşlisi olarak ortaya çıkan bu gruba karşı yeni politikalar geliştirmeli ve Türk Cumhuriyetleri ile ilgilenmelidir. Henüz daha fırsatlarda kaçmış değildir. Türk Cumhuriyetlerinin iradeside Türkiye'den yanadır. (Özbekistan hariç). Ancak Türk Hariciyesinin bu kadar karışık bir problemi çözecek kudreti yoktur. Çünkü onların yönü Türkiye'yi soyup soğana çeviren, kapısında azarlayıp aşağılayan, Ermenilere ,PKK'ya ve bütün Türk düşmanlarına yardım eden Batılılardan yanadır. Büyük Türkiye'yi küçük beyinlerin idare ettiği kanaati gittikçe yaygınlaşmaktadır. Eğer değilse,Türkiye Orta Asya'ya yönelmelidir. Kendi nimetlerimizi kullanmak için.

**Doğu Türkistanlı
mücahid, eğitimci, yazar ve tarih bilgini
Prof. Dr. Turgun ALMAS
vefat etti (1921-2001)**



Doğu Türkistanlı mücadele adamı, eğitimci, şair-yazar ve tarih bilgini Prof. Dr. Turgun Almas 11 Eylül 2001 tarihinde 80 yaşında, yaşadığı Ürümqi şehrinde vefat etmiştir.

Turgun Almas 30 Ekim 1921 tarihinde Kaşgar-Tokuzak İlçesi Devletbağ kenti Tarboğaz köyünde doğdu. 1934 -1939 yılları arasında Kaşgar Nurbaşı ilkokulunda okudu. 1942 yılında başkent Ürümqi'deki Eyalet Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Aynı yıl Karaşehir İlçesinin Denzli Köyü İlkokulu Müdürlüğüne atandı. 1946 yılında Kaşgar'da yeni açılan Öğretmen Yetiştirme Merkezi Müdürlüğü ile Kaşgar Dar-ul Muallimin Mektebinin İdari Müdürlüğüne tayin edildi.

Şarkî Türkistan Cumhuriyeti Hükümetinin teklifi ile 1949 yılında Gulca'ya gitti ve "Alga" (İleri) gazetesinde yazar ve yönetmen olarak çalıştı.

1956-1958 yılları arasında Merkezi Çin'deki Luşun Edebiyat Akademisine devam etti. Aynı zamanda bir mücadele adamı ve hürriyet kahramanı olan Turgun Almas Karaşehir'de okul Müdürü iken, Çinli işgalcilerin baskılarına karşı yaptığı çalışmalardan dolayı tutuklandı. 1946 yılında hapisten çıktıktan sonra Kaşgar'a yaya olarak döndü ve bir ilkokulun öğretmenini olabildi.

1947 yılında Eyalet Hükümet Üyelerinin ziyareti esnasında, Kaşgar'da 3 kişiden oluşan Halk Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildi. Çin Tilkisi olarak da anılan Çinli General Cang'ın da hazır bulunduğu Halk toplantılarında Doğu Türkistan halkının maruz bulunduğu feci durumu büyük bir cesaret ile anlattı ve halkın olağanüstü sevgisini kazandı.

Aynı zamanda güçlü bir şair olan Turgun Almas'ın "Tenlerim Yaprak" adlı şiiri şarkı olarak bestelendi ve Doğu Türkistan halkının hürriyet ve bağımsızlığının parolası oldu.

Prof. Dr. Turgun Almas 1980 yılından sonra yaşının ilerlemesi ve sıhhatinin bozulmasına rağmen en önemli ve verimli eserlerini vermeye devam etti.

Hunların Kıskaç Tarihi-Uygur Edebiyatı Tarihi ve Kadim Türk tarihini anlatan büyük hacimli "UYGURLAR" gibi eserleri yayınlandığında kamu oyunda büyük yankı buldu. Komünist Çin İşgal Yönetimi 1990 yılında bu eserleri toplattı ve yayına hazır hale getirdiği "TÜRKLER" ve "Uygur İdikat Kağanlığı" adlı eserlerine de el koydu. "UYGURLAR" adlı eserinin bilimsel olmadığını kanıtlamak için sözde Çinli Şövenistleri Tarihçi diye Ürümqi'ye davet ettiler ve onun eserlerini tenkit ve ayıplama toplantısı düzenlediler. Halkın tepkisinden korkarak hapsetmek yerine kendisini genel gözetim altına aldılar.

Ünlü Tarih bilgininin bu durumu 13 Kasım 1992 tarihinde Uluslararası Af Örgütü'nce yayınlanan Doğu Türkistan'da İnsan Hakları İhlalleri raporunda yer almıştır.

Türk Celladı olarak bilinen, Doğu Türkistan'daki Çin işgal orduları komutanı General Vang En Mav'ın merhum Turgun Almas'ın eserlerini tenkit ve ayıplama toplantısında yaptığı şu konuşma merhumun ne denli büyük bir şahsiyet olduğunun en güzel delilidir.

"... Doğu Türkistan Halk Partisinin programını yazan Turgun Almas'ın hayatını bağışladık. O, ise yazdığı bu 3 eseri ile bize ateş açmıştır. Onun eserlerinin en can alıcı yeri şu ki; O, tarihi uydurarak Şincan'ı Büyük Türkiye'nin bir bölümü ve Uygurların ise Büyük Türk Milleti'nin bir parçası olarak göstermiştir. Onun esas amacı Şincang'ı bağımsız yapmak ve yerine müstakil Doğu Türkistan Cumhuriyetini kurmaktır. O, Uygur halkını bu fikre hazırlamak ve büyük Han milletini Doğu Türkistan'dan ebedi olarak kovmak için çok çalışmıştır. O'nun eserleri ülke içi ve dışındaki Milli bölücülerin en önemli ve birinci sermayesi olmuştur..."

Merhuma Allah'tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine Doğu Türkistan halkına ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyoruz.

Doğu Türkistan'da Bitmeyen Çin zulmü

Harun YAHYA

ZULMÜN ASIL NEDENİ: İSLAM DÜŞMANLIĞI

Çin'in Doğu Türkistandaki halka uyguladığı zulmün en önemli nedeni halkın Müslüman olmasıdır, Çünkü; komünist Çin bölge üzerindeki hakimiyet ve sultasını kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak halkın islami kimliğini görmektedir, halkı dininden vazgeçirmek için her türlü yıldırma ve baskı yöntemini kullanan Çin şovenizmi, en fanatik dönemini komünist diktatör Maon'un 1966-1976 yılları arasında uyguladığı Kültür Devrimi esnasında yaşadı. Camiiler yıkıldı, toplu ibadet yasaklandı, Kuran kursları kapatıldı ve bölgeye yerleştirilen Çinliler Müslümanları taciz etmek için her yolu denediler. Okullarda dinsizlik propogandası yapıldı. Ayrıca bütün iletişim araçları vasıtasıyla insanların dinden soğutulmaları için yoğun çaba harcandı. Dini ilimlerin öğrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kişilerin halkı eğitmeleri ise tamamen yasaklandı. Buna rağmen halkın islami kimliği yok edilemedi. Günümüzde müslüman halka uygulanan sindirme ve baskı yöntemlerinden biri ise eğitim alanında kendini göstermektedir. Bölgedeki üniversitelerde eğitim Çince'dir. Bu üniversitelerde okumasına imkan tanınan Müslüman öğrencilerin oranı ise ancak % 20'dir. Ekonomik güçlükler ise, Müslüman halkın eğitim seviyesini düşüren önemli bir etkidir. Çince eğitim yapan orta dereceli okullar gelişmiş imkanlara sahipken, Uygur okullarında sıra bile bulunmamaktadır. Okullarda din dersi programlarının esası ateizm üzerine bina edilmiştir. Otuz yılda dört defa alfabelerinin değiştirilmiş olması da yine Müslümanlara yapılan asimilasyon uygulamaların bir parçasıdır. Mao, kültür devrimine rağmen Çin alfabesine dokunmazken, Uygur alfabesini islam harflerinden Kirilce'ye çevirmiştir. Bir müddet bu alfabe kullanıldıktan sonra Latin

harflerine geçilmiş, ancak bu defa da Türkiye ile kültür köprüleri kurulmasın diye tekrar islam harflerine dönmüştür. Alfabe ile bu kadar sık oynamanın nesiller arası anlaşmayı ne kadar zor bir hale getireceği ise açıktır.

KOMÜNİST ÇİN'İN UZAK DOĞU'DAKİ ANTİ - İSLAMİ ROLÜ

Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere yönelik zulüm şiddetle devam etmektedir. Çin resmi görevlileri, Türk gençlerini potansiyel olarak rejim karşıtı görerek sebepsiz yere evlerinden toplamaktadır. Gençler ise bu zulümden kurtulmak için dağlara veya çöle kaçmaktadır. 1996 yılından beri on binlerce Uygur Türkü, kamplarda tutulmaktadır ve bu kamplardakilere aşırı işkenceler yapıldığı bilinmektedir. Bir insan hakları örgütünün resmi yazısında da belirtildiği gibi sanıklar, tek celsede biten davalarda ya kürek cezasına mahkum edilmekte ya da meydanlarda infaz mangaları tarafından kurşuna dizilmektedir. Çünkü mahkemeler, komünist partinin talimatı ile çalışmaktadır. En dehşet verici olansa hamile kadınların evlerinden alınarak gayri sıhhi şartlarda kısırlaştırılmaları, sınırlama fazlası doğan bebeklerin ailelerine rağmen öldürülmeleridir. 1997 yılının şubat ayında patlak veren olaylar sırasında yaşananlar ise, Çin zulmünün bir özeti niteliğindedir. Çin milis güçleri, 4 Şubat'a rastlayan Kadir gecesinde, kandil nedeniyle bir mescitte toplanan 30'un üzerinde ki kadını, Kuran okurlarken demir sopalarla dövdüler ve sürükleyerek emniyet merkezine götürdüler. Mahalle sakinleri ise merkeze giderek kadınların serbest bırakılmalarını istedi. Bunun üzerine işkence ile öldürülen 3 kadının cesedi önlerine atıldı ve galeyana gelen halk ile Çinliler arasında çatışmalar başladı. 4-7 şubat arasında 200 Doğu Türkistan'lı hayatını

kaybederken, 3500'den fazlası kamplara kapatıldı. 8 şubat sabahında ise bayram namazı için camiilerde toplanan halkın namaz kılması güvenlik güçlerince engellendi. Bunun üzerine çatışmalar tekrar alevlendi ve sonuç olarak Nisan-Aralık 1996 arasında 58 bin olan tutuklu sayısı, bir anda 70 bini geçti. 100 kadar genç meydanlarda kurşuna dizilirken, 5 bin Uygur Türkü çırılçıplak soyularak 50'şer kişilik gruplar halinde meydanlarda teşhir edildiler. Batılı güçler ise her zamanki gibi tüm bu vahşete karşı tepkisiz kaldı. Birleşmiş milletlerin soykırım için yaptığı tanım, Çin işgali altındaki Doğu Türkistandaki duruma tam olarak uymaktadır. Buna rağmen Doğu Türkistanlılar, Birleşmiş milletlerin koruyucu şemsiyesi altına girememektedir. Birleşmiş Milletler'e yapılan tüm başvurular geri çevrilmektedir. 35 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman, halen Çin baskısı altındadır ve dünya bu zulme göz yummaktadır. Binlerce siyasi tutuklu vardır ve bazıları hapisanelerde "kaybolmuş" durumdadır. Tutuklulara işkence yapılması artık sıradan bir olay haline gelmiştir. Doğu Türkistandaki bu vahşeti engellemek için, öncelikle Doğu Türkistan gerçeğini dünyaya

duyurmak ve Çin'in bu konuda geri adım atmasını sağlayacak bir uluslararası yaptırım sağlamak gerekmektedir. Çünkü Doğu Türkistan'daki vahşetin en garip yönü, dünyada hiç bilinmemesi ve anılmamasıdır. Çin, kapalı kapılar ardında katliam yapmaktadır ve mazlum Doğu Türkistan halkı dünyaya sesini duyurma imkanlarına sahip değildir. Dünya insanların elbirliğiyle Doğu Türkistan davasına sahip çıkması zorunludur. Doğu Türkistanda yaşanan bu vahşetin ve zulmün temelinde, komünist Çinin sahip olduğu dinsiz felsefenin olduğu unutulmamalıdır. Savunmasız bir halka karşı yöneltilen bu insanlık dışı savaş, materyalist ve dinsiz komünist düşüncenin bir sonucudur. Komünizmin acımasız liderleri 20. yüzyılda, arkalarında kanlı bir ideoloji ve milyonlarca ölüyü bırakmış, vahşi katliamlara imza atmışlardır. Doğu Türkistan bu örneklerden sadece bir tanesidir. Bu belaların tekrar insanlığa zarar getirmelerini engellemenin tek yolu ise, komünizm gibi dinsiz ideolojilerle fikri mücadeleden geçmektedir. Komünizm ideolojinin temel dayanaklarının ortadan kaldırılması, komünist zulmede dur demede ilk adım olacaktır.



Dernekten Haberler



Güneydoğu Anadolu Gezisi

29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesine tarih ve kültürel maksatlı bir gezi tertip edildi. 3 gün olarak planlanan gezide, başta Şanlıurfa olmak üzere Gaziantep ve Adıyaman illerinin tarihi, kültürel ve dini merkezleri ziyaret edildi. Doğu Türkistan'lıların özellikle "peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa ve çevre illerin tarihi zenginliklerini yerinde görme ve kültürel bağları yakından izleme imkanı bulmaları sağlandı. 40 kişilik Doğu Türkistan'lı,

gezinin ilk gününde Gaziantep şehrini ziyaret etti. Şehir hakkında geniş bilgi alan Doğu Türkistan'lılar, başta Hz. Yuşa Aleyhiselam'ın kabri olmak üzere tarihi camii ve mekanları ziyaret etti. Gezinin ikinci gününde, Şanlıurfa şehrinde, Balıklı Göl, Halül-ül Rahman Camii, Hz. İbrahim'in mağarası, Hz. Eyup Aleyhiselam'ın sabır mağarası ve şifa bulunduğu kuyu ziyaret edildi. Gezinin son gününde Adıyaman şehri ziyaretinde, Doğu Türkistan'lılar dünyaca ünlü Nemrut Dağı'nı ziyaret ettikten sonra Kayseri'ye döndüler. 1965 yılından

itibaren Kayseri'de yerleşik bulunan Doğu Türkistan'lılar, geziden sonra, peygamberler diyarı Güneydoğu Anadolu'ya düzenlenen gezi ve gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

AK Parti Genel Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ı Ziyaret

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti il başkanlığı hizmet binasının açılış töreni için Kayseri'de bulunduğu esnada, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ebubekir Türksoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi. Kabul esnasında Sayın Erdoğan, Doğu Türkistan davasına desteklerini belirterek, kendisine hediye edilen Gökbayrak'ı öperek kabul etmiştir.

"Yarım asırlık komünist Çin işgalinden sonra Doğu Türkistan'da Durum" konferansı

Doğu Türkistan Milli Kurultayı ve Belçika Transnational Radical Party işbirliği ile 17-19 ekim 2001







Dernekten Haberler

tarihleri arasında, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu binasında uluslar arası bir konferans düzenlendi. "Yarım asırlık komünist Çin işgalinden sonra Doğu Türkistan'da Durum" konulu konferansa çok sayıda bilim adamı ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. İlgili konferansın ilk gününden itibaren Çin Hükümeti engellemek için her türlü siyasi girişimde bulunmasına ve Avrupa ile Çin arasındaki ilişkilerin bozulması

konusunda tehdit vari tutum sergilemesine rağmen toplantı planlandığı tarihte gerçekleşti. Konferansın 3 günü olan 19 ekim günü Doğu Türkistan Milli Kurultay'ının 3. olağan genel kurulu basına kapalı olarak gerçekleşti. Genel kurulda Enver Can oy birliği ile bir dönem daha başkanlık görevine seçildi. Kurultayın sonuç bildirgesinde, 11 eylül terör olayları

kınanmış, Doğu Türkistan'lıların terörist olmadığı, bu konuda terör olarak nitelendirilebilecek olayların iddia edilen aksine Çin tarafından işlendiği vurgulanmış ve tüm dünya devletlerine, Uygur halkı üzerinde uygulanan insan hakları ihlallerinin durdurulması için, Çin Hükümetine baskı yapması çağrısında bulunulmuştur.



Doğu Türkistan (Uyguristan) Milli Kongresi Basın Bildirgesi

Brüksel, 19 Ekim 2001. Başkan George W. Bush Şangay'da Çin ve diğer Asya Pasifik liderlerle görüştüğünde 18-19 Ekim'de Brüksel'de toplanan Doğu Türkistan Milli Kongresi dünya liderlerine Çin'in Doğu Türkistan'da yeni bir baskı dalgası oluşturmasına engel olmaları çağrısında bulundu.

Doğu Türkistan (yada Çin'ce de yeni toprak anlamına gelen Sincan- Xinjiang) Komünist orduların bu orta Asya ülkesini işgal ettiğini 1949 yılından bu yana Çin Komünist yönetimi altında bulunmaktadır. Uygur halkı ülkelerinin işgalini kabul etmemişlerdir ve Çin'in onların kültür, din ve milli kimliklerini yok etme girişimlerine direnmektedir.

11 Eylül'de Newyork ve Washington'da vahşi saldırıları şiddetle kınarken Uygur Halkını temsilcileri dünya liderlerinden Çin'in Çin liberalizminin iddia ettiği gibi, terörizme karşı işbirliğini Doğu türkistan halkı için yeni bir şiddet dalgası başlatması için bahane olarak kullanmasına izin verilmemesini istemektedir. Çin yetkilileri politik eylemciler üzerinde yeni bir saldırıda bulunacaklarının belirttikleri arasında Uygurları islamcı fundamentalistler ve teröristler olarak etiketlemektedirler.

Doğu Türkistan Milli Kongresi Uygur halkının yasal temsilci organıdır. Delegeler üçüncü genel toplantı için Brüksel'e gittiler.

Milli sınırlar ötesi Radikal Partinin de (TRP) ev sahipliği ettiği 17 Ekim'de Avrupa Parlamentosunda yapılan konferansta Uygur delegeleri Doğu Türkistan'daki değişimin barışçıl ve demokratik vasıtalarla yapılması gerektiği konusundaki kanaatlerini yinelediler fakat insanların içinde bulunduğu kötü durumun göz ardı edilmesinin bölgedeki gerilim ve şiddeti artıracığı uyarısında bulundular. Avrupa Parlamentosunda üyelerinin yanı sıra sayısız bilim adamlarının da katıldığı konferans Avrupa Birliği ve diğer hükümetlere self determinasyon haklarını da isteyerek, Uygur halkının insan haklarının ihlali sona erdirmek için Çin'i Uygur temsilcileriyle siyasi görüşmelere girmesine ikna etmeleri çağrısında bulundu.

Ekler: Dünya Liderlerine çağrı

Doğu Türkistan'daki durumla ilgili konferansta alınan kararlar

Daha fazla bilgi : 3. Genel Toplantı

Brüksel, 18-19 Ekim 2001

Konu: Çin Sincan grubunun Avrupa Parlamentosunda zirvesine karşı çıkıyor
Resmi Çin haber Ajansı Xinhua'nın İngilizce haberinin metni:

Beijing 19 Ekim : Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Sun Yuxi Avrupa Parlamentosunun Doğu Türkistanlı eylemcilere kendi parlamento binasında seminer düzenlemelerine izin vermeleri ile ilgili hoşnutsuzluğunu ve kızgınlığını ifade etti.

Sun Avrupa Parlamentosunu 17 Ekimde Avrupa Parlamentosu binasında Doğu Türkistan Milli kongresinin yapılmasına izin vermesi ile ilgili yorumları sorulunca bildiride bulundu.

Sun Avrupa Parlamentosunun Çin'in mütekerir itirazlarını dikkate almayarak Doğu Türkistanlı eylemcilerin kendi binasında seminer yapmaya izin verdiğini ve Çin karşıtı eylemlere yer sağlamış olduğunu belirtti.

Sun amacı Çin'i bölmek olan terörist bir güç olan Doğu Türkistan'ın (ET) Uluslar arası terörist kuruluşlarla yakın işbirliği Çin'de ve komşu ülkelerde büyük kayıplara yol açan pek çok korkunç terörist saldırısında bulunduğunu söyledi.

Sun Uluslar arası cemiyetin terörizme karşı işbirliğini güçlendirirken Doğu Türkistan'ın (ET) etnik azınlıkların haklarını koruma, demokrasi ve insan hakları adı altında Çin'i bölmeyi hedefleyen eylemlere devam ettiğini belirtti.

Sun: Doğu Türkistan (ET) görüntüsü nasıl olursa olsun terörist yapısını (doğasını) değiştirmedeğini ve yaptığı seminerin maskaralıktan başka bir şey olmadığını söyledi.

Sun Avrupa Parlamentosunun Uluslar arası cemiyetin terörizme karşı işbirliğini güçlendirirken çağdaş Uluslar arası eğilime muhalif hareket eden terörist bir kuruluşa mekan sağlamakla ısrar ettiğini belirtti.

Sözcü Sun ayrıca bu hareketin Avrupa Parlamentosunun Çin halkının kalbindeki imajının ciddi bir şekilde zarar vereceğini Çin halkının duygularını inciteceğini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimine zarar vereceğini belirtti.

Çin tarafı Avrupa Parlamentosunun terörizme karşı uluslar arası işbirliği ruhunu somut bir şekilde takip edeceğini, Çin-Avrupa ilişkilerinin korunması konusunu göz önüne alınacağını ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam ve pürüzsüz şekilde gelişimini kolaylaştırmak için Avrupa Birliğinde Doğu Türkistan (ET) eylemlerini durdurmak için etkin tedbirler alacağını ümit etmektedir.

Kaynak: Xinhua Haber Ajansı, Beijing, İngilizce

“Türkistan”

Yrd. Doç. Dr. İKLİL KURBAN

“Türkistan”! Ne kadar cana yakın bu sözcük, çünkü bu sözcük benim vatanımın adıdır. Tarihimizin derinliklerinde, insanlarımızın gönlünde yatan ve yurdumuzun ta ezelden ta ebediyete kadar bizimki olduğunu kanıtlayan ve savunan bu kutsal sözcük, Türkler için, atalarımızı andıran ölümsüz yaşamı ve gözleri yaşartan duygu dolu anlamlar içerir. Bu sözcük düşmanlarımız için, bilhassa Çinliler için korku ve kin dolu kaygılar taşır. Dünyada bugün bu sözcük kadar derin yasaklı ve ölümcül başka bir sözcük-başka bir kavram varmıdır? Bu sözcüğün-bu kavramın “derin yasaklı ve ölümcül” olmasının sebebi, onun ulusallığında, onun ölümsüzlüğündedir.

Ben bu sözcüğü her duyduğumdaveya okuduğumda vatansız olmadığım sevinciyle ruhum kanatlanıyor, kendimde yaşama gücü buluyorum; soyumun geleceğine ümitle bakıyorum. Çünkü geçmişte “Türkistan” denilen vatan varmış; tarihi gerçekler böyleyken, hiçbir şeyin vardan yok olmadığına veya yoktan var olmadığına göre, gelecekte bu vatan Türkistan olacaktır. Fransa, bir Fransız için, Almanya bir Alman için, Japonya bir Japon için nasıl bir anlam taşıyorsa Türkistan’da benim için o anlamı taşır. **Uluslar varolduğu müddetçe ulusal vatan var olduğuna göre, “Türkistan” da var olacaktır.**

Bilindiği gibi, Batı Türkistan’da 1870’li yıllarda gerçekleşen Rus istilası ile Doğu Türkistan’da 1878 yılında Yakup Bey Devleti’ni yıkan İkinci Çin İstilasına kadar, Türkistan’ın bu iki bölgesi arasında siyasi sınır yoktu; bütün bir Türkistan vardı. İşte, Batı Türkistan veya Rus Türkistanı; Doğu Türkistan veya Çin Türkistanı adları, bu iki yönlü istiladan sonra ortaya çıkmıştır. Ruslar (Sovyetler) işgal ettiği Batı Türkistan’da kurduğu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan denilen yeni idari kurumlara dayanarak bu bölgenin Türkistan olduğunu inkar etmeye çalışırken, Çinliler işgal ettiği Doğu Türkistan’a Şin Can (yeni toprak) adını vererek, bu bölgeye “Şarkî Türkistan” (Doğu Türkistan) denilmesine kesin bir yasak uygulaması getirdiler. Ad değişikliğiyle bu bölgeyi, kesin olarak Çin toprağı yapacaklarına inatla inanarak, 1760 ‘lı yıllardan bugüne kadar sayısı milyonları bulan Doğu Türkistanlı Türklerin kellesini kestiler. Yani bu iki işgalci güç

(Ruslar ve Çinliler) Türkistan’ı paylaşarak, “Türkistan” sözcüğünün, “Türkistan” kavramının yaşamdaki varlığına son verdiler. Bugün Çin’de, “Şarkî Türkistan” (Doğu Türkistan) sözcüğünü açık dile getiren bir Uygur varsa, onun kellesi hemen gider. Türkiye’de bile bu sözcük, “Türk-Çin Dostluğu” sayesinde yasaklanmış bulunmaktadır.

Evet, çağımızın akıl ve mantık çağı olmasına rağmen, kaba kuvvet ve mantıktan yoksun irade karşısındaki “Türkistan” sözcüğünün kavramının bugünkü hali böyledir. Fakat, akıl ve kültür hazinesinin en değerli varlığı olan kitaplar “Türkistan” sözcüğü-kavramı hakkında ne diyor?

Alaaddin Ata Melik Cüveynî’ni “Tarihi Cihangüşa” (1259) adlı eserinde;

Reşidüddin Fazlullah’ın “Camiüt Tevarih” (1310) adlı eserinde;

V.V. Barthold’un “Moğol İstilasına kadar Türkistan” (1930) adlı eserinde;

Zeki Velidi Togan’ın “Türkistan” (1960) adlı eserinde;

Yukarıda adı geçen 5 eserin tümünde, Türkistan sözcüğü-kavramı, Türkistan’da cereyan eden olayların çekirdeğini oluşturur, Türkistan sözcüğü sık kullanılır. Hiçbir tarihçi (O tarihçi gerçek bir bilimsel tarihçi ise), yukarıda adı geçen kitaplardan Türkistan hakkında daha bilimsel, daha itibarlı başka bir kibatin dünyada var olduğunu iddia edemez. Hal böyleyken, aklıma şöyle bir soru geliyor:

“Şarkî Türkistan” sözcüğünü dile getiren her Uygur’un kellesini alan bugünkü Çin, yukarıda adı geçen kitaplara nasıl bir ceza uygulayabilir? Merak ediyorum, bu kitapları dünyamızdan yok edebilir mi? Kitapları dünyadan silme yöntemi Kültür Devrimi (1966-1976) sırasında ciddi biçimde tam 10 yıl Çin sınırları içinde denenmişti. Şimdi acaba bugünkü Çin yönetimi, “Türkistan” sözcüğünü ortadan kaldırmak için dünya çapında tekrar bir denemeyi - Kültür Devrimi’ni başlatabilir mi? Çin’in Şanghai liman şehrinde 1966 yılında kurulan “Şanghai Beşlisi” birliğinin (bu birlik içinde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve sonradan katılan Özbekistan bulunmaktadır) amacı ve “Türk-Çin Dostluğu” bu girişimin belirtileri değil midir?

Çilekeş Yürek

*Gece yarısı, zavallı duvarın dibinde
İsyankar göz yaşlarım akıyor
Mağrur ufukların karanlık dileklerinden
Zulüm ve ezgi, yüreğime hasret takıyor*

*Bütün vücudum volkan olup sallanıyor
Hüzünle yoğurulan kalbimin ateşiyle
Merhametsiz rüzgarlardan beyinim sarsılıyor
İnleyip kara dumanların işkencesiyle*

*Koşuyorum tefekkür dağı'nın kıyısında
Ulaşabilmek için ümidin tepesine
Uçuyorum arzu yıldızının zirvesinde
Aşabilmek için karanlığın ötesine*

*Ey gece! uyuyorsun dünyadan hiç habersiz
Kulak asmıyorsun çilekeşlerin derdine
Sen lüks yataklarda tatlı rüyalara dalarken
Kaç yürekler atılıyor ateşin dibine*

*Bu yürek sesleniyor nice yürekler adına
Görevindir, onları kavuşturmak yarına
Yazıktır, onları bırakmak azab darına
Kim hesap verecek? acımasız vebâlına*

*Yürüdüm yürüdüm geceden hiç aşamadım
Mazlum yüreğimi dolunaya katamadım
Mağdur kulağıma Tan gülünden takamadım
Acıları bir türlü yüreğimden atamadım*

*Şimdilik hoşça kal, sadık yarım gececiğim
Şafak doğarken kucak açar sevgi çiçeğim
Güneş baş gösterirken zaferle güleceğim
Yüreğimi sevgiye armağan edeceğim*

Arslan TAKLAMAKAN

Doğu Türkistan üzerine...

Muzaffer ÖZDAĞ



1 Mayıs 1933 yılında Kayseri-Pınarbaşı'nda doğan İnkılapçı, asker, hukukçu ve devlet adamı Muzaffer Özdağ, 1958 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. Aynı süre içinde 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesini de bitirdi. İki yıl süreyle Japonya'da Türkiye Büyükelçiliğinde müşavir olarak çalıştı. Bir dönem MHP milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. 1971 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Muzaffer Özdağ, Türk Dünyası ve özellikle Doğu Türkistan üzerine çeşitli yazılar yazmış ve bu konuda yönlendirici fikirleriyle tanınmaktadır.

Ak başlıklı yalçın zirveleri bulutlarla kucaklaşan, Tanrı Dağları, Altın Dağları, Altaylar...

Gözlere, gönüllere huzur veren sonsuz bir yeşillik. Ufuklara uzanan, zirvelere tırmanan çam ormanları.....Mavi göller binbir renkli çiçeklere benzemiş yamaçlar, vadiler, zümrüt ovalar meralar cevahir görünümlü öbek öbek üzüm salkımları taşıyan asmalar... Kevser suları ile Tarım Nehri... Turfan, Kaşgar, Urumçi.

İtinalı başılmış, nefis fotoğraflarla bezenmiş kitapçığın sahifelerinde göz gezdiriyorum: "SİNCİAN'ın Şimdiki Durumu" Bizim güzel Doğu Türkistanı'mız SİNCİAN adıyla 2000 yıllık Çin vilayeti yapılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nin hazırlatıp tanıtım broşüründe Doğu Türkistan sayısı 47'ye erişirken azınlık milletlerinin de yaşadığı Birleşik Çin Ülkesi'nin kadim bir mülkü olarak gösteriliyor. M.Ö. 60 yılında Batı Bölgesi Askeri Genel Valilik karargahının kurulduğu andan itibaren bölgenin Han Hanedanının (Çin İmparatorluk Hanedanı) ve Çin Milletinin mülkiyetine. edebi egemenliğine geçtiği iddia ediliyor.

Dudaklarımda acı bir tebessüm beliriyor Zihinimde cennet yurtlarında cehennem azabı çekerek varlıklarını korumaya Uygur Kazak kardeşlerimizin elem dolu simaları şekilleniyor.

Tarihi yurdun nükleer atış poligonu olarak kullanılan yörelerinde kitle halinde kobay durumuna sokulan soydaşlarımızdan hayatta kalanların bu korkunç cinayete tanık ve kanıt olan enkaza dönmüş sakatlanmış simaları, bedenleri....

Ne Konfüçyüs ahlakı, ne de kapitalist sömürüyü, Emperyalizmi, Irkçılığı reddeden Marxist komünizim, proleterya enternasyonazilmi. Çin Halk Cumhuriyetinde hakim olan değişmez bir süreklilikle uygulamada kalan düşünce ve zihniyet, mağrur, zalim saldırgan Büyük Han şovenizmi. Çin kültür dairesi dışında kalan, Çinli olmayı, Çine katılmayı barbar sayan, değişik yöntemlerle yok etmeyi veya

Çin hayat sahası olarak benimsenen, çevreden uzaklaştırmayı emel edinen politik zihniyet. Bilge Konfüçyüs (M.Ö 551 - 479) " Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma" diyordu. Yurtların sınırı belirlemek ve bu sınırın haksız, izinsiz aşılmasını önlem için dünyanın insan emeği ile kurulmuş en uzun seddini yükselten Çinliler bu seddi iç avlu duvarı haline koyacak ölçüde kuzeye ve batıya taşımış ve komşu milletlerin yurtlarına bir daha çıkmama niyetiyle girmiş, yayılmış, yerleşmiş bulunuyorlar. Çinli düşünür Mo-ti (M.Ö. 479 - 381) adam öldürmeyi, hırsızlığı, gasbı çürüm sayan ahlak ve hukuk sistemlerini, komşu ülkelere zorla girişin talanın, komşu ülkelere karşı toplu kıyımın erdem sayılmasında ki tutarsızlığı vurguluyordu.

Batılı emperyalist güçlerin, Japonyanın haksız aşağılayıcı işlem ve eylemlerine hedef olmaktan yakınan Çinlilerin yurtlarını işgal ve ihlak ettikleri tabi kaldıkları milletlere karşı daha acımasız davranışları ibret vericidir. Mançu Hanedanı, Sun-yat-sen ve Çan-kay-sek, Milliyetçi Çin Hükümetleri, Komünist Devrim, Mao, Çin Halk Cumhuriyeti, Büyük Han şovenizmine, Çinlilerin Çin egemenlik alanı içinde kalan Çinli olmayan milletlere karşı insanlık dışı uygulamalarına bir değişiklik getirmemiştir. Çin askeri işgal ve sömürü ile yetinmiyor. Askeri işgalle denetimine aldığı ülkenin hakkını soykırıma tabi tutarak, göçe zorlayarak, dağıtarak Çinli kolonizasyonu kitlerin baskısı ile asimilasyona tabi tutarak eritmeye, tüketmeye uğraşırken, kültür mirasını da yok ederek insanlığın hafızasından, tarihten silinmeye çalışıyor.

Çin halk cumhuriyeti Büyük Elçiliğinin "SİNCİAN'ın Şimdiki Durumu" adlı tanıtım-propaganda kitapçığı bu tutuma tipik bir örnek oluşturuyor. Kitapçıkta Uzakdoğu ve Ortaasya Türk Tarihinin 2000 yılı aşan bir bölümü ilmi ciddiyet ve politik incelikle bağdaşmayan hoyratlıkla atılıp insanlığın hafızasından silinmek istenmiş. Tarih şeridi

zihnimde hareketleniyor. Oğuz Han, Mete, Çiçi Kürşad, Bilge Kağan, Satuk Buğra Han, Kaşgarlı Mahmut, Cengiz Han, Kibalay Han, Emir Timur, Mehmet Yakup Han, Hoca Niyaz, Ali Han Töre, Mehmet Emin Buğra, Osman Batu, İsa Yusuf Alptekin ve Türk yurdunun doğu kanadında ki doğal felaket 240 yıldan beri kırım ve elem yaratan Sarı Humma...

Doğu Türkistan'a Çin toprağı saymanın, Doğu Türkistan üzerindeki Çin egemenliği devresini M.Ö. 60 yılında yapılmış bir akınla başlatmanın hiçbir sosyolojik, hukuki siyasi tutarlılığı bulunmamaktadır. Böyle bir mantık Çini defaatle fetih ve istila ederek yüzyıllarca yöneten hanedanlar çıkaran milletleri Çinin tümünün yasal sahipleri saymak kadar ciddiyetsiz olur.

Tarihi Türk anayurdunun doğu kanadın anlamında Doğu Türkistan gerçekte Çin seddinin inşasından iki bin yıl öncesinden başlayarak M.S. XI. inci yüzyıla kadar Çin Seddinin kuzeyindeki alanları kapsamıştır. Büyük Hun ve Göktürk İmparatorluğunun doğu kanatları ve başkentleri Çin seddinin kuzeyinde bugün Moğolistan ve Mançuryayı içine alan alanda bulunmuştur. Uygur ve Kırgız Türklerinin ilk yurtları da Hun ve Göktürk yurdunun Doğu kanadı içindedir. Çin Seddinin inşaatı M. Ö. III. yüzyılın son çeyreğinde ikmal edilmiştir.

Türk-Çin ilişkileri tarihinin M.S. XI yüzyalı kadar uzanan bölümü Türklüğün önemli bir kitlesinin doğudaki tarihi yurtlarını terke zorlanarak batıya doğru göçmesi yurtlarında kalanların bir bölümünün Moğol camiasına katılması bir bölümünün de Çin kitleleri içine dağılıp erimesi ile kapanmıştır.

Türk ve Moğol camialarının Göktürk hanedanından inen bir prens olan Cengiz Han (1167-1227) ve sülalesi yönetiminde birleşmesi Çin'in tamamına, Asya'nın en büyük bölümüne, Doğu ve Orta Avrupa'ya egemen olması Çin üzerindeki egemenliğin Kubilay hanedanı ile 1368 tarihine kadar sürmesi Türk varlık ve kültürünün kadim yurttan yeniden kök salmasını sağlamayı, Çinliliğin kuzeye ve batıya doğru taşması kesin şekilde engellemeye yetmemiştir. Kubilay hanedanı (Çin Yuan sülalesi) giderek Çinlileşerek Çin tarihini bir devresini oluşturmuş, Moğol yurdu da Çin'in bir parçası haline gelmiştir. Çin yayılma ve taşma için özümlediği fatihlerinden yararlanmayı da başarmıştır.

Çin'in Doğu Türkistan'ı istilası yakın çağ tarihi dönemine giren bir hadisedir.

Doğu Türkistan karşı süreklilik kazanan ilgi askeri taciz ve tasallut mükerrer istila girişimleri soykırım ve kolonizasyon deneyimleri 1757-60 yılında yapılan I.inci istila seferi ile başlamıştır.

Güçlü milli direniş ve başarılı milli kurtuluş hareketleri ile karşılaşan Çinliler 1876 tarihinde Rusya'nın da desteğiyle başarıya ulaşan ikinci istiladan sonra 1882 yılında Doğu Türkistan'ı "SINCİAN" "Yeni kazanılmış toprak" adıyla 19. vilayet olarak Çin'e ilhak etmiştir.

Doğu Türkistan'da Türk varlığının topyekün imhası, tarih ve coğrafyadan silinmesi emeline yönelik radikal uygulama Büyük Han şovenizminin Marxist Öğreti ile yeni bir dopinge girip Çin Komünist Partisi yönetiminde icra ettiği beşinci istila ile başlıyor. Bu dönemde Doğu Türkistan Türkleri öz yurtlarında parya durumuna düşürülüyor. Kültür varlıkları tahrip ediliyor. Aydınları sistemli olarak imha ediliyor. Çoğalmaları önleniyor. Mülkleri, üretim araçları ellerinden alınıyor. Mülkleri Çinin her tarafından sürekli yollanan Çinli kolonizatörlere veriliyor.

Türkler (Uygurlar, Kazaklar) verimsiz topraklara sürülüyor.

Evlenme çağına girenler Çinlilerle evliliğe zorlanıyor. Çinlilerle evlenmeyenlere ağır vergiler konuyor. Türk kadınları çocuk düşürmeye zorlanıyor. Kızıl Çin yönetimi Türkleri öz yurtlarında azınlık durumuna indirmeye, yeni kazanılmış toprağın Çinlilerin nüfus çoğunluğunu oluşturduğu değişik azınlık ulusların mozayikini barındıran Türk kültür, varlık ve kimliğinden soyutlanmış, sıradan bir Çin vilayetine dönüştürmeye çalışıyor. Bu yönde hayli mesafe almış bulunuyor.

Çin, Konfiçyüs'ün öğüdünü dinlemiyor. Emekçi halkların proleteryanın kardeşliğine, Marxist öğretiye değer vermiyor.

Batının ırkçılığını kınarken sarı ırktan olmayan Uyguru, Kazağı kitle halinde nükleer poligon haline getirdiği bölgede kobay durumuna sokmaktan utanç duymuyor.

Çin halkını afyonla uyuşturmak, soymak için zorbalık yapan batılı sömürgecilere karşı savaş veren Çin yönetiminin aynı zamanda kuşağında Doğu Türkistan halkını aynı yöntemle köleleştirmeye çalışması düşündürücüdür. Siklet merkezi batıya kayan Türk alemi yaklaşık bin yıldan beri Çine karşı sürekli savunma halindedir ve Çin'e yönelik bir tehdit olmaktan uzaktır. Çin ise sadece Doğu Türkistan ve komşu Türk Devletleri için değil, bütün Asya ve bütün dünya için tehdit olma istidadi taşıyor.

Türk varlığının siklet merkezi bin yıldan beri batıya yönelmiş olmakla beraber Türk Alemi ile Çin alemi arasında komşuluk tarihin başlangıcından beri sürekliliğini koruyor. Türklük siklet merkezini tekrar doğuya taşınması Çin seddinin kuzeyine yayılmak Büyük Okyanusa inmek gibi bir emel ve heve taşımıyor. Çin Doğu Türkistanı en kısa zamanda sindirip, özümleyip Batı Türkistan'a girmeye Hazar sahillerin inme kapisine tutulmadıkça tarihi komşuluğun sürekli barış, dostluk ve işbirliğine dönüşmesine ciddi bir engel gösterilmez. Bu dostluk ve işbirliği için en güven verici sağlıklı samimi adım Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan'a karşı çok cepheli soykırım politikalarına son vermesi, özerkliğin anayasal gereklerine saygı göstermesi olabilir. Türklüğün en samimi emeli milletlerarası işbirliği ve Dünya barışı olmaya devam edecektir

Kaşgarlı Mahmud ve Dîvanü Lugati't-Türk

Oğuz Çetinoğlu

Kaşgarlı Mahmud; *Divânü Lugati't-Türk* isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır. Tam adı: *Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed*'dir. **Karahanlı** soyundan asil bir ailenin ferdi olan Muhammed bin Hüseyin'in oğludur. Babası **Barsgan** şehrinde yaşamakta iken, bilinmeyen bir sebeple **Kaşgar** şehrine gelip yerleşmişti. O dönemde Kaşgar, önemli bir ilim ve kültür merkezi idi. Günümüzde, Çinliler'in işgali altında zulüm gören ve kadim bir Türk Yurdu olan **Doğu Türkistan** sınırları içerisinde. Kaşgarlı Mahmud, 1008 yılında Kaşgar'da dünyaya geldi. Hamidiye ve Saç Medreseleri'nde eğitim gördü. Dönemin bütün klâsik ilimlerini tahsil etti. Arapça ve Farsça öğrendi. 1057'de Kaşgar'dan ayrılarak **Bağdat**'a yerleşti. 15 yıl boyunca Türkler'in yaşadığı bütün illeri, şehirleri, obaları, dağları ve çölleri dolaştı. Bu geziler inceleme amaçlı idi. Türkler'in örf ve âdetlerini mahallinde araştırdı. Gezileri sırasında, ana dili Türkçe'nin Hâkaniye, Oğuz, Kıpçak, Argu, Çiğil, Kepenek şivelerini de öğrendi. Sonradan anlaşıldığına göre, o büyük eserine malzeme hazırlıyordu.

Ünlü eserini 1072 yılında Bağdat'ta yazmaya başladı. 12 Şubat 1074 tarihinde tamamladı. Eserin tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde dört defa baştan sona gözden geçirerek 1076 'da son şeklini verdi. 1077 yılında, Abbasi Halifesi Muktedî-Biemrillah'ın oğlu Ebü'l-Kasım Abdullah'a teslim etti.

Bağdat'ta bulunduğu sırada, sohbetleri ile de hizmet verdi. Türk dili ve kültürünü Arap dünyasına tanıttı. O, çağının diğer âlimleri olan İbn-i Fadlan, Gerdîzî, Tâhir Merzevî, Muhammed Avfî ve Beyhakî gibi isimler arasında önemli bir makama sahip oldu. Mensubu bulunduğu **Türk Milleti**'nin sosyal, içtimâî ve kültür hayatını, **İslâm Âlemi**'ne tanıttı. **Müslümanlığı kabul eden ilk Türk Ülkesi Karahanlılar Devleti**'nin bir ferdi olması sebebiyle kendisine çok önem veriliyordu. Karahanlı Devleti'nde, resmî dil Türkçe idi. O, devletin resmî politikasını yurt dışında tanıtan bir kültür elçisiydi.

Türk milletinin yüksek cevherini benliğinde özümsemiş ve yaygınlaşması için gayretle çalışmıştı. Bu özellikleri sebebiyle Kaşgarlı Mahmud'u ilk Türkçe - Türk Milliyetçisi olarak kabul etmek, hatâli bir değerlendirme olmaz.

Türk dili ve kültürü, İslâm Âlemi'ne onun aracılığı ile tanıtıldı. Türkçe'nin kullanım alanını genişleten iki âlimden biri Kaşgarlı Mahmud, diğeri Karahanlı Devleti'nin bir başka mensubu, ikinci bir kültür âbidesi olan **Yusuf Has Hacib**'tir. Kaşgarlı Mahmud, **Dîvanü Lugati't-Türk** isimli, Yusuf Has Hacib ise **Kutadgu Bilik** adlı eseri ile Türk dil birliğinin temelini attılar. O temel, asırları aşip günümüze ulaştı. Batı ucunu Adriyatik Denizi'ne kadar uzatabileceğimiz **İpek Yolu** boyunca ve çevresinde seyâhat eden bir Türk, tercümana ihtiyaç hissetmeden meramını ana dili ile anlatabilir. Bu olgu, Kaşgarlı Mahmud ile Yusuf Has Hacib'in, büyük Türk Milleti'ne armağanıdır.

Kaşgarlı Mahmud, yalnızca bir dil uzmanı (filolog) değildir. Aynı zamanda bir halk kültürü araştırmacısı ve harita uzmanıdır. Sayısı 24 olan Türk Boyları'nı en sağlıklı biçimde tasnif eden, damgalarını belirleyen ve günümüzde de bu konuda yararlandığımız bilgileri ilk defa derleyen de O'dur. Kaşgarlı Mahmud olması idi. Türk illerinin ve boylarının şiveleri hakkında bu gün elimizde hiçbir kaynak olmayacak, köklerimizle ilişki kuramayacaktık. Fikirleri her asırda canlı kalmış, geçmişimizi olduğu kadar geleceğimizi de aydınlatmıştır. O'nu, dilcilik ilminin ilk diyalektolojisi olarak kabul etmek, bir kadirşinaslık borcudur.

Kaşgarlı Mahmud, 1080 yılında Kaşgar'a döndü. O artık, ülkesinin önde gelen bir ilim adamı idi. Adına izafeten, **Mahmudiye Medresesi** denilen binada dersler vermeye başladı. Binlerce öğrenci yetiştirdi.

Kaşgarlı Mahmud'un, *Kitabu Cevahirü'n-Nahv fi Lugati't-Türkî (Türk Dili'nin Nahiv (*) Cevherleri)* adlı bir eser daha kaleme aldığı biliniyor. Nereden-nasıl kaybolduğu belirlenemeyen bu eser, günümüze

Türk dili ve kültürü, İslâm Âlemi'ne onun aracılığı ile tanıtıldı. Türkçe'nin kullanım alanını genişleten iki âlimden biri Kaşgarlı Mahmud, diğeri Karahanlı Devleti'nin bir başka mensubu, ikinci bir kültür âbidesi olan Yusuf Has Hacib'tir. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lugati't-Türk isimli, Yusuf Has Hacib ise Kutadgu Bilik adlı eseri ile Türk dil birliğinin temelini attılar. O temel, asırları aşip günümüze ulaştı. Batı ucunu Adriyatik Denizi'ne kadar uzatabileceğimiz İpek Yolu boyunca ve çevresinde seyâhat eden bir Türk, tercümana ihtiyaç hissetmeden meramını ana dili ile anlatabilir. Bu olgu, Kaşgarlı Mahmud ile Yusuf Has Hacib'in, büyük Türk Milleti'ne armağanıdır.

ulaşmamıştır.

Kaşgarlı Mahmud, 1105 yılında, 97 yaşında iken fânî hayata vedâ etti. Aziz naaşı; ders verdiği Mahmudiye Medresesi'nde toprağa verildi. Burası, Kaşgar şehrine 30 kilometre uzaklıkta, etrafı kavak, çınar ve söğüt ağaçlarıyla çevrili bir tepedir. Ölümünden sonra öğrencileri tarafından inşaa edilen türbe, günümüze kadar dört defa yenilendi.

Türbede, Kaşgarlı Mahmud'un sandukasının bulunduğu bir oda, Kur'an-ı Kerim okumak için bir salon ve müze bölümü bulunuyor. Müzede değerli âlimin kitap ve makeleleri, el yazması ve basma Kur'an-ı Kerim'ler ile bazı eşyaları var. Müzenin duvarında, Doğu Türkistan'lı bir ressam tarafından büyük boyda yapılmış, Kaşgarlı Mahmud'u çalışırken gösteren temsili bir resim yer alıyor. Müzede ayrıca Uygurlar'ın Budizm inancını yaşadıkları dönemlere ait eşyalar göze çarpıyor. Bu eşyaların, arkeolojik kazılarda elde edildiği belirtiliyor. Karahanlılar dönemine ait çeşitli mâdenî para ve süs eşyaları, müzede sergilenen malzemeler arasında dikkat çekiyor. Türbenin iç ve dış duvarları ile oda ve salonların tavanları, Uygur sanatının süsleme unsurlarıyla bezenmiş. Süslemeler, ahşap tavanda eşsiz bir ihtişam oluşturuyor.

Türkoloji'nin ilk ve en büyük âliminin türbesi, yalnızca Türkler'in değil, Türk Kültürü'nün de düşmanı olan Çinliler tarafından son yıllarda önemli ölçüde tahrip edilmiştir.

DÎVÂNÜ LUGATI'T-TÜRK

Kaşgarlı Mahmud'un ünlü eserinin tam adı: **Kitabu Dîvânü Lugati't-Türk**'tür. Araplar'a Türkçe'yi öğretmek ve Türkçe'nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Kitap için

çok kısa bir tanım yapmak gerekirse; Ansiklopedik Sözlük denilmesi uygun olur. Orjinalinin nerede olduğu bilinmiyor. Bu gün elimizde bulunan Şamlı Mehmed bin Ebu Bekir'in, 1266 yılında kopya ettiği bir nüshası vardır. Bu nüsha, İstanbul Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ndedir. Türk Dil Kurumu tarafından 1941'de, Kültür Bakanlığı tarafından 1990'da tıpkı basımı yapılmıştır.

Eser ilk defa Kilisli Rifat Bilge denetiminde 1915 - 1917 yılları arasında tercüme edildi. Üç cilt olarak basılması düşünüldü ise de, düşünce gerçekleşmedi. Besim Atalay'ın tercüme ettiği kitap, 4 cilt halinde 1939 - 1943 yılları arasında birinci, 1985 - 1986 yılları arasında ikinci defa basıldı. Arapça olarak da yayınlandı.

Dîvânü Lugati't-Türk; bir sözlük olmakla birlikte, Türk Milleti'nin yüceliğini de anlatan bir âbide eserdir. Sekiz bölümden oluşur. Bölümler ve sıralmalar Arap alfabesindeki harflere göredir. Kitapta yaklaşık 8.000 kelime vardır. Kelimelerin anlamlarının iyi anlaşılması için deyimlerden, atasözlerinden ve şiiirlerden, hattâ bâzı Âyet ve Hadis-i Şerif'lerden örnekler verilmiştir. Bu yönüyle eser, bir kültür hâzinesi değerine kavuşturulmuştur. Eserde yer alan harita ise, Türk Dünyası ile ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır. Haritada; dağlar kırmızı, denizler yeşil, ırmaklar mavi, kumluk alanlar sarı renkle gösterilmiştir. Türkler'in oturdukları bölgeler ve komşularının isimleri özenle belirtilmiştir.

Eser, güneşle birlikte, kültürün de doğudan dünyayı sardığının önemli bir göstergesidir. Dîvânü Lugati't-Türk, Türk Milleti'nin yalnız savaş meydanlarında değil, kültürel alanlarda da önder, öncü ve örnek olduğunu gösteren bir âbidedir.

(*) **nahiv** kelimesi, Şemseddin Sami tarafından hazırlanan, Prof. Dr. Mertol Tulum tarafından ilmi kontrolü ve redaksiyonu yapılmış KAMÜS-I TÜRKİ / TEMEL TÜRKÇE SÖZLÜK isimli eserde şöyle açıklanıyor. *Kelimelerin biri birine bağlanarak söz birlikleri meydana getirmelerini ve bu bağlama sırasında uğradıkları değişiklikleri konu alan ilim. Sentaks = kelime bilgisi demek olan sarf'tan sonra okunur. Araplara göre nahiv daha geniş anlamı olup, sarfı da içine alır. Nahv-ı Arabî, nahv-ı Türkî : Arapça nahiv, gibi.*



Yazan: Mehmet Emin BUĞRA
Çeviri: Gökbayrak

GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN SİYASİ VE TOPLUMSAL DURUMU VE KÜLTÜREL ESERLERİ

Göktürk devletinde İlhan, Yabgu, Tekin, Şad, Abit Şad, İdat Şad, Turhan, Boyrok, Cor gibi rütbelere vardı. Kağan hanın şehzadeleri Tekin, Şad veya Abid unvanıyla anılırlardı. Orhun abidelerine göre Tekin mutlak şehzade demektir. Tekinlerden bir kabile veya bir ile vali olan kimse Sad, birkaç kabile veya ile vali olan kimse abit Sad veya İdat Sad ünvanı alırlardı.

Göktürk Devleti'nin Asya genel kültür tarihinde mühim bir yeri vardır. Doğu Göktürk Devleti'nin 2. hanedanı olan Kutluk döneminden miras kalan Orhun abideleri ve çok meşhur olan eski Türk kitapları Göktürk Devleti'nin Türk kültür tarihindeki katkılarının ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir. Batı Göktürk devleti coğrafi yerleşiminin büyük önem taşıması gerekçesiyle genel tarihinde çok büyük bir devir yaratmıştı. Bu devlet yalnız Çin devleti ile değil belki İran devleti ve Doğu Roma (Bizans) imparatorluğu ile hem siyasi hem iktisadi ilişkilerde bulunmuştur. İran ve Bizans başkentine konsoloslar gönderdiler ve o devletlerden de Göktürk devletinin ordusuna delegeler geldiler. Göktürkler M.S. 6. yüzyılın 2. yarısında yalnız Çin devletini korkutmakla kalmayıp belki Sasani ve Bizans devletini de titretebilecek kuvvete sahip idiler.

İÇ POLİTİKASI

O derecede güçlenen Göktürk devleti takriben bir asıra kadar Kadirgan dağlarından İtal (Volga) nehrine ve Altay dağlarından Hint hududuna kadar bütün alanlardaki Türk kavmini kendi hakimiyeti altında tutarak idare etti ve bu ülkelerde nizam ve tertibi muhafaza etti. Bu nizam ve tertip sayesinde etraftaki Çin ve Hint, İran, Rum milletleri arasında ticari ilişkiler ve kültür sanat alışverişi gayet mükemmel bir şekilde yürüdü. İran ve Rum kültürünün ürünü olan ticaret malları Türk yurdunun içindeki çok büyük ve uzun olan karavan yollarından geçerek Çin ve Jayonya'ya kadar vardılar, ve o yerlerin malları Avrupa'ya kadar vardılar. Bu ilişkiler yalnız ticaret mallarıyla sınırlı kalmadan bir çok fikir ve dini mezhepler bu milletlerin arasında pencere oldu. Bunun tek sebebi bu milletlerin işbu Türk yurdundaki tertip ve intizam ve siyaset ve ticaret özgürlüğü idi. O asırlarda İran'da gelişmiş olan Mani

Dini Hindistan'da da gelişmiş olan Budizm Orta Asya'ya geldi ve o yerden de Çin'e dağıldı. Çin'e Budizm'in gelişi o şekilde olmuştur.

DEVLET ORGANİZASYONU

Göktürklerin devlet organizasyon Hunlarınkine benzemektedir. Bu devlet hem yukarıdaki Türk devletleri gibi pek çok hanlık ve beğliklerin büyük ve genel işlerinde bir reis bayrağı altında birleşmekten ibaret bir konfederasyon devleti olup zamanımızdaki devletler gibi merkezci devlet değildi. Göktürk kağanı Türk hanlarının itaati aşağıdaki dört noktadan ibaret idi.

1. Yabancı devletlerle muharebe olduğu zamanlarda her han ve beğ kendi askerleri ile kağanın emri altında muharebeye girerlerdi.
2. Yurdun genel barışı korumak konusunda kağanın emri kesin olup her han ve bey kağanın emrine uymak zorunda idiler.
3. Her han ve beğ belli miktarda kağanın hazinesine vergi gönderirlerdi.
4. Kağanın emri olmadan hiçbir han ve beğ yabancı devletlerle dostluk ilişkisinde bulunması yasak idi.

Bundan başka iç işlerinde her han ve her beğ kendi işlerinde bağımsız ve serbest olup komşu ülkelerle harp ve sulh konusunda serbest idiler. Her han ve beğün rütbesi kendi evlatlarına miras kalırdır.

Göktürk devletinde İlhan, Yabgu, Tekin, Şad, Abit Şad, İdat Şad, Turhan, Boyrok, Cor gibi rütbelere vardı. Kağan hanın şehzadeleri Tekin, Şad veya Abid unvanıyla anılırlardı. Orhun abidelerine göre Tekin mutlak şehzade demektir. Tekinlerden bir kabile veya bir ile vali olan kimse Sad, birkaç kabile veya ile vali olan kimse abit Sad veya İdat Sad ünvanı alırlardı. Ama Yabgu ünvanı ise bütün memleketin bir kesiminde kağanın genel vali olarak atadığı şehzadeye mahsus rütbe idi.



**Bütün Türk - İslam Aleminin mübarek
Ramazan Bayramı'nı tebrik eder,
hayırlara vesile olmasını dileriz**

İstasyon Caddesi Öztürk İş Merkezi No: 15/102 Tel: (0 352) 222 96 49 - 50 KAYSERİ

**S.S.
AHSEN
KONUT YAPI KOOPERATİFİ**



*Mübarek
Ramazan Bayramı'nın
Tüm İslam Alemine
hayırlara vesile olmasını
dileriz.*

**Serçeönü Mah. Birkan Sok. Sur İşh. 2/203 (Orduevi Yanı)
Tel: 222 34 67 - 222 71 79 Talas Şantiye: 437 90 44 KAYSERİ**

**Muammerbey Mah. Selanik Cad.
Birkan Sok. Sur İşh. Kat: 1/105
38010 KAYSERİ
Tel: 0.352 231 68 03 Fax: 232 44 58**



ISI SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Artık
soğuktan
korkmuyoruz...

Organize Sanayi Bölgesi
7. Cad. No: 48 KAYSERİ
Tel : 0.352 321 10 71 - 321 11 22
Fax : 0.352 321 11 23



"Kalite"
"Dostluk"
"Adet"

Şehit Miralay
Nazım Bey
Cad. No: 6
Melikgazi/KAYSERİ
Phone: (0.352)
330 51 11 (Pbx)
Fax: (0.352) 330 49 49
330 51 29
E-mail:
granderas@usa.net

Doğu Türkistan'ı izliyordu

A... Doğu Türkistan'ı izliyordu... George Orwell bile şaşırdı...



4 EKİM 2001 PERŞEMBE akıt 14 Sayfa



Çin işgali altında bulunan ve Çoğu katliamları maruz kalan Doğu Türkistan ve Tibet'in sür...

DOĞU TÜRKİSTAN'DA CAMİLER YIKILIYOR

Çin işgali altında bulunan Türkistan'ın Oasis şehrinde bir caminin yıkılmasından sonra olay...

PEKİN: UYGURLAR DA TERÖRİST

Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da Müslümanlara karşı ünlülerdele oluşturulara yardım...

GEORGE ORWELL BİLE ŞAŞIRDI



Yeni Şafak SAYFA 11

dünyadan kısa kısa... AP Çin'i terörist dedi...

AHMET TAŞGİTİREN

Çin'e Doğu Türkistan'ı daha kolay yolumla ilk tanımacak Çin, Doğu Türkistan'ı bicerken...

Türkiye



Düşman

Asya'nın kanatlarını açmış, bir kartala benzeyişek bir kartalın bir kanadı Doğu Türkistan, bir kanadı Kafkaslardır...

Gemiği vermezsek Çi'ni kaybederiz



Çin'in teröristliği bir başka örnek... ABD'nin terörist olduğunu söyleyen...

ÇEÇENİSTAN VE DOĞU TÜRKİSTAN HEDEFTE

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 9. Gayri Resmî Liderler Zirvesi için Şanghay'da bulunan Çin Devlet...

KAMPANYA



HEDİYE

1 Yıllık
abonelik bedeli
85 Milyon
+ KDV

KayNet
INTERNET SERVİS SAĞLAYICI
YILLIK İNTERNET
ABONESİ OLAN HERKESE
ÇANTA

www.kaynet.net

Cumhuriyet Meydanı Hükümet Cad. No: 7 Tel: (352) 222 79 45 (pbx), Fax: 222 54 72 KAYSERİ
Acıbadem Caddesi Aras Apt. No: 139/13 Tel: (216) 428 36 10 (pbx), Fax: (216) 428 36 11 31010 Acıbadem/İSTANBUL • e-mail: info@kaynet.net

SMS
YEMEK FABRİKASI

Yemekte farklı ad,
Damakta kalan tad.

Yıldızevler Mah.
100. Sk. No: 5
Kartal / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 245 40 40
Faks: 0 212 245 40 41





BOĞAZIÇI

MARKET



YENİMAHALLE



HÜRRIYET



ATPAZARI



ZIYA GÖKALP

1982'den Bugüne

ESENTEPE



İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KÜÇÜKALİ MAHALLESİNDE 3 YIL GİBİ KISA SÜREDE YAPILIP TESLİM EDİLEN
S.S. KARANFİL KONUT KOOP. SİTELERİ



İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ETAPLAR HALİNDE YAPILIP TESLİM EDİLEN VE HALA YAPILAN 400 KONUTLUK
S.S. İĞDE KONUT YAPI KOOP. SİTELERİ



İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPIP TESLİM ETTİĞİ VE HALA YAPMAKTA OLDUĞU
LÜX DAİRELER



Serçeönü Mah. (Orduevi Karşısı) Selanik Cad. Bahçecioglu İşhanı Kat 2/207
Tel.: (0352) 231 30 53 - 221 24 38 Fax: (0352) 231 97 90

BİRİKİM

2000
Dersaneleri

Doğu Türkistan ÇİN İŞGALİNDE


DURUKAN
KURYE KARGO
Tel: 0.352.222 95 22
Fax: 232 34 52



**1.828.418 Km² yüzölçümü ile
35 milyon müslümanın
yaşadığı bir Türk yurdudur**


**GÖKTÜRK
DERSANESİ**

YAZIŞMA ADRESİ:
Hoca Ahmet Yesevi Mah. Türkistan Evleri 44. Sok. No: 28
P.K. 161, 38090 Kocasinan/KAYSERİ
Tel: (0.352) 339 39 65 Fax: (0.352) 337 35 04
Web: www.uighur.com - www.gokbayrak.com
E-mail: gokbayrak@kaynet.net

**BİLİM FEN
DERSANELERİ**